

Lied 998

Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen
Hun vuile voeten als een knecht gewassen
Meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten
Wie niet in deze kille wereld passen

Lied 998 heb ik gespeeld op de nieuwe piano, Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen. Deze piano hadden we anders op deze zondag voor het eerst in de kerk hier laten horen. Nou hoor je hem toch even, laat ik gelijk maar de hoop uitspreken dat er ook weer een andere tijd komt, waar we elkaar weer kunnen ontmoeten en zien.

Ik steek daarvoor ook de kaars aan, Jezus is het licht in de wereld, bij Hem hoef je nooit het donker te zijn. En thuis kun je misschien vandaag ook een kaarsje aansteken, om even licht in je huis te hebben, licht in je hart, een kaarsje om te denken aan iedereen die bang is, of juist hard werkt en zorgt, voor ons allemaal. Onze Hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat loslaten wat Hij begonnen is.

Ik lees uit de bijbel Exodus 10:21-22, over één van de plagen in Egypte. Ik had al weken geleden bedacht om hierover te preken, en het leek nou wel voor de situatie van nu bedacht. Ik lees het eerst:

Het wordt overal donker

²¹De Heer zei tegen Mozes: 'Houd je arm omhoog naar de hemel. Dan zal het donker worden in heel Egypte, zo donker als in de nacht.'

²²Toen hield Mozes zijn arm omhoog naar de hemel, en meteen werd het donker in het hele land. Drie dagen lang was het helemaal donker. ²³De mensen konden elkaar niet meer zien. En ze konden nergens meer naartoe gaan. Maar waar de Israëlieten woonden, bleef het licht.

Nee het virus en alle maatregelen, zijn geen plaag die God geeft, geen straf van God. Laat ik dat eerst maar zeggen. Het kan wel stormen in ons leven, en van alles kan er mis gaan, maar geloven niet in God die ons straft. We leven in de tijd voor Pasen, de lijdenstijd. Jezus heeft aan het kruis alle straf gedragen en ons in de liefde van God laten delen. Hij droeg de vloek, wij zijn gezegend, wat er ook gebeurt.

De mensen konden elkaar niet meer zien, ze konden nergens naar toe, maar waar de Israëlieten woonden, bleef het licht. Dat staat er. Ooit was er in Europa de pest, die overal toesloeg, maar de joodse gemeenschappen bleven er vaak voor gespaard. Dat had te maken met de reinheidswetten, waardoor de Joden zich zonder het te weten zich ook beschermden tegen de pest. Zo gaat het nou niet, het coronavirus maakt geen onderscheid, we kunnen er allemaal door besmet raken, daar helpt geloof echt niet tegen. Ja de maatregelen opvolgen, dat kun je wel doen, dat zeker.

Waarom ik de tekst toch zo toepasselijk vindt, is omdat wat er staat, ook is wat we beleven, elkaar niet meer kunnen zien, nergens meer naar toe kunnen gaan. Isolement. Ingeperkt zijn. En dan staat er: maar waar de Israëlieten woonden bleef het licht. En dat zou ik je vandaag willen meegeven: Hoe kun je ervoor zorgen dat je midden tussen alle angst, zorgen, bijgedachten, hoe kun je zorgen dat het in jouw huis licht blijft. Hoe hou je de hoop en de moed, hoe zorg je dat solidariteit en meeleven het blijven winnen? Woensdag klinken weer de klokken van hoop en troost. En allerlei initiatieven zijn er om de moed erin te houden, om respect te tonen aan ieder die nu verantwoordelijkheid draagt. Fantastisch. Maar in dit filmpje wil ik je meegeven dat God je nabij is, dat we ons mogen richten op Jezus die aan het kruis geleden heeft, in het donker was, maar ook weer is opgestaan. Na donker komt licht. Pasen zal het worden. Je mag vertrouwen houden, krijgen, God laat ons niet alleen.

Ik speel en zing het bijzondere lied 1003 op de piano, Stil is de straat overal en dan spreek ik een gebed uit.

Stil is de straat. Overal
Mensen in huizen verdwenen
Even een luide sirene
Stil is de straat overal.

Komt er God een nieuwe morgen
Als een teken van uw trouw
worden wij bevrijd van zorgen
God kom gauw

Trouwe Vader in de hemel, we bidden tot in deze tijd van nood,

Heer help ons om het vol te houden, in hoop en liefde, geef wie zorgt de kracht om door te kunnen gaan, geef wie ziek is, op wat voor manier ook, troost en verlichting, moed. Voor wie eenzaam is, alleen is, geef hen toch verbondenheid en dat we wegen vinden om verbonden te blijven, geef verstand en wijsheid aan regering en parlement. En we bidden dat het gevaar van dit virus voorbij zal gaan. Lieve God, laat ons niet alleen. We bidden: Onze vader

Woensdag om 19.00 klinken weer de klokken van hoop en troost, we geven niet op. Ontvang de zegen.

God zal je zegenen en behoeden, zijn trouw zal je bewaren, Hij maakt het licht in je leven, Hij geeft vrede Amen

Ik speel op de piano het liedje 'k Stel mijn vertrouwen, op de Heer mijn God. Volgende week bij leven en welzijn, staat hier een nieuw filmpje op de website.

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn Hand ligt heel mijn levenslot
Hij heeft mij lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en weet Hij is mij steeds nabij.