

Zondag 19 april 2020

Op de eerste twee filmpjes heb ik lied 1003 gezongen: stil is de straat overal met het refrein van verwachting: Komt er God een nieuwe morgen, als een teken van uw trouw, worden wij bevrijd van zorgen, God kom gauw. De straat wordt soms iets minder stil, maar met deze hele wereld blijven we wel wachten op de dag dat we elkaar weer in de armen kunnen sluiten, dat mensen van hun eenzaamheid bevrijd zijn, dat we niet meer zo bang hoeven te zijn, dat onze zorgen weer van ons af kunnen vallen.

We luisteren vandaag naar Diny Roerdink en Jan Beltman, lied 1003. Bij de andere liederen hoort u hun stemmen ook. En daarna steekt Jelle Drent de kaars aan.

Lied 1003

Stil is de straat. Overal
Mensen in huizen verdwenen
Even een luide sirene
Stil is de straat overal.

Komt er God een nieuwe morgen
Als een teken van uw trouw
worden wij bevrijd van zorgen
God kom gauw

Jelle Drent steekt de kaars aan

Vandaag is er een wisseling van de ambtsdragers in de protestantse gemeente Loenen. Als we weer kerk kunnen houden hopen we dat in een feestelijke dienst te kunnen doen maar vandaag doen we dat ook met een paar zinnen. We danken drie mensen voor hun trouwe dienst, langer dan zo tussen de 10 en 12 jaar, heel bijzonder hoe ze ieder op hun manier eraan hebben bijgedragen dat de kerk in Loenen voortgang kon vinden.

Tonny van Hensbergen en Freek Vos, beide als diaken. Marcel de Croon als ouderling-kerkrentmeester.

En nieuwe diakenen zijn er ook Dicky Verheul en Ad Baas, van harte welkom inde kerkenraad. We weten dat jullie het werk op je nemen omdat je daarin ook de roep van God verstaat, dat je in het werk toegewijd zult zijn aan de Heer van het evangelie en aan ieder die Hij op je weg zet, en dat je vertrouwelijk omgaat met wat vertrouwelijk tot je komt en dat geldt natuurlijk ook voor degenen die afscheid nemen, wat vertrouwelijk was, dat blijft vertrouwelijk.

We gaan voor jullie alle 5 een zegen zingen. Ga met God en Hij zal met je zijn

Lied 416 vers 1,3,4

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Nog een opstandingsverhaal lezen we, Johannes 21: 15-17.

Jezus ontmoet na zijn opstanding Petrus nog een keer. Petrus heeft gezegd; ik de man niet, kan hij nog in dienst zijn van de Heer. Kunnen wij in dienst zijn van de Heer, als je eraan denkt hoe je zelf bij tijd en wijle ook niet de mens bent die je had moeten zijn?

Heb je me echt lief, vraagt Jezus. Die vraag komt af en toe weer bij je terecht, wat wil je nu eigenlijk met het evangelie, wie is Jezus voor jou. Ik geloof dat in elk geloofsleven die vraag af en toe moet terug komen. Om je er weer even bij te bepalen, wat betekent deze Heer, zijn liefde, zijn vraag nu in mijn leven? Wil ik Hem volgen en dienen en liefhebben, wil ik er zijn voor de mensen die hij me geeft in mijn leven? Heb je me werkelijk lief.

Petrus zegt, tot drie keer toe: Heer u weet alle dingen, U weet dat ik u liefheb. U weet alle dingen. Heer die me ziet zoals ik ben. Is dat waar dat de diepste grond van je bestaan toch dat evangelie is, de dragende hand onder je leven, te weten dat je Hem liefhebt, en Hij jou. Ja dat geloof ik, Ik ben er niet zomaar, God roept en draagt me, Ik volg Hem, en laat Hem niet los, We zijn verbonden.

Weid mijn lammeren, zegt de Heer tegen Petrus. Je moet een herder zijn, zorgen voor de rest. Een mooie opdracht zo bij het aantreden van nieuwe ambtsdragers. Hier ligt je taak. Maar net zo goed voor ons allemaal, weid mijn lammeren is een opdracht die in elk mensen leven telt, een herder te zijn voor anderen, dat we niet voor ons zelf leven. Een opdracht die ook doorgaat als je afscheid neemt als kerkenraadslid.

Omdat we weten van de Heer als onze herder, zullen wij het ook zijn. Heb je me lief, U weet dat ik u lief heb, weid mijn lammeren.

We zingen Lied 23-b De Heer is mijn herder.

1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Mededeling: volgende week willen we proberen elkaar online te ontmoeten in een Zoom-meeting. Dat lukt vast niet iedereen, maar sommigen toch wel. Een mogelijkheid om elkaar online te zien en te spreken. Op de website van de kerk, in de agenda bij 3 mei, staat een bericht 'Samen koffiedrinken via Zoom'. Daarin wordt precies uitgelegd wat u moet doen om mee te doen. En als we uw mailadres hebben, sturen we u deze week de link en de uitleg ook toe.

Volgende week 11.00 uur online.

En de collecte gaat ook door: u kunt een gift overmaken naar de kerkrentmeesters, banknummer staat onder het filmpje aangegeven.

En de bloemen gaan ook iedere week naar een gemeentelid of een dorpsgenoot waar we denken dat een beetje steun op zijn plaats is. En alle vijf hebben gisteren ook een boeket bloemen gekregen om deze dag te markeren, afscheid en nieuw begin.

Ik sluit af met een gebed en daarna zingen we het Wilhelmus, voor de verjaardag van de Koning morgen.

Heer dank u wel dat u mensen de kracht gaf om in uw dienst hun werk te doen. Voor wat zij voor ons betekenden, voor wat zij daarin gegeven hebben, soms met grote inspanning, daar danken we u voor, dat uw zegen hen bijblijft. Voor nieuwe mensen Dicky en Ad, bidden we om hulp en kracht, om inspiratie, we bidden dat we zo samen u gemeente door deze tijd en verder de toekomst in mogen dragen en voortzetten, zegen uw evangelie onder ons. Wij bidden voor zieken, voor mensen die de situatie soms teveel wordt, als de muren op je afkomen, als je zo graag weer gewoon wilt kunnen werken, als je zo graag weer je kinderen wilt zien, als je weer je geld wilt kunnen verdienen, en in wat voor onmogelijkheid we ook zijn terechtgekomen, help ons Heer, om ons zelf niet te verliezen, om het geduld en de liefde niet kwijt te raken, help ons om moed te houden.

We bidden voor de Koning, dat U hem in zijn nieuwe levensjaar de kracht geeft om zijn taak waar te nemen, moed te geven en te zelf ook te hebben, steun te zijn voor velen.

U Heer bent onze Koning in eeuwigheid, Heer van alle heren, Koning der Koningen, U komt alle lof toe.

Amen

Wilhelmus 708:1,6