

# HET KONTAKTBLAD



Je kunt de zee niet oversteken door  
alleen naar het water te staren

Tagore

*juni 2019*  
Jaargang 48 - nummer 9

## Diensten

Met twee oecumenische diensten beginnen we de maand juni. Op 2 juni houden we de dienst buiten bij de schaapskooi. Het thema is *Herders gezocht!*, want de Heer is mijn Herder, dat kennen we wel uit de bekende psalm 23. Maar Hij wil ook dat we elkaars herder zijn. Zo vroeg Kaïn het al: ben ik mijns broeders hoeder? En daar is maar één antwoord op: natuurlijk ben je dat. Wij mensen zijn aan elkaar gegeven om ook voor elkaar te zorgen. 9 juni hebben we de pinksterdienst, ook dan zal de Protestantse Kerk dicht zijn op zondag, omdat



we deze dienst in de RK-kerk samenkomen en het feest van de Trooster, de Heilige Geest, vieren. En hopelijk ervaren we dat als we samenzijn, Gods Geest ook overvloedig in ons is. Samen in de Naam van Jezus!

16 juni is mw drs Mooi uit Deventer onze voorganger. Nog steeds om 10.00 uur in de Protestantse Kerk. En dan vieren we 23 juni het Heilig Avondmaal. We hebben nu telkens druivensap ook beschikbaar. Dus het is ook een mooie zondagmorgen om je kinderen met het Avondmaalvieren kennis te laten maken. De dienst duurt met Avondmaal echt niet langer, maar er is wel van alles te zien en te beleven. Anders dan anders, mooi om daar weer samen in de kring te staan en je zo samen met de Heer verbonden te voelen. Uit de bijbel lezen we het verhaal over Paulus op het schip dat in moeilijkheden is geraakt, Handelingen 27:21-38. En 30 juni hebben we nog steeds om 10.00 uur onze dienst. Ik lees dan Handelingen 28:11-31. Over hoe Paulus uiteindelijk in Rome terecht komt en al zijn moeilijkheden gebruikt om het evangelie te kunnen verkondigen. Alle nadelen blijken ineens voordeel voor het evangelie. Het is een echo van wat hij later zelf zal schrijven in de Romeinenbrief: Dat God alle dingen doet meewerken voor wie Hem liefhebben. En dat lijkt verdacht veel op wat in onze tijd 'Omdenken' heet. Hoort omdenken ook bij ons geloof? **Marcel Oostenbrink**

## Diaconie

23 juni Heilig Avondmaal collecte tbv [Hetvakantiebureau.nl](http://Hetvakantiebureau.nl)

Vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw ontstond binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken het idee om vakanties te organiseren voor ouderen en gehandicapten. Kortom, voor mensen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op vakantie kunnen gaan.

De diaconieën van de Hervormde Kerk bouwden hiervoor op Hydepark in Doorn de aangepaste accommodatie F.D. Roosevelthuis. Het Algemeen Bureau, en later de afdeling Rekreatie van de Gereformeerde kerken, organiseerde vakantieweken in onder meer De (Blije) Werelt in Lunteren. In 1996 is de organisatie van vakanties van beide kerken samengevoegd in de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV), waarbij sprake is van één vakantieorganisatie: [Hetvakantiebureau.nl](http://Hetvakantiebureau.nl).

In de loop van de jaren is het aantal doelgroepen van [Hetvakantiebureau.nl](http://Hetvakantiebureau.nl) uitgebreider geworden. Nog steeds komen mensen op vakantie die zorg nodig hebben. Maar ook worden vakanties georganiseerd voor mensen die in de thuissituatie dreigen te vereenzamen, voor mantelzorgers en een thuiswonende partner met dementie, voor eenoudergezinnen, voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Voor meer informatie: [www.hetvakantiebureau.nl](http://www.hetvakantiebureau.nl)

## Diaconie en privacy

De kerken hebben een lange traditie in de aandacht voor mensen die in de eigen samenleving in de knel komen. Door de eeuwen heen hebben zij zich beziggehouden met armenzorg, in vele vormen. Vooral met de invoering van de Bijstandswet in 1965 veranderde die positie en werd het bieden van een bestaansbodem meer een overheidstaak. De diaconie ging zich meer richten op armoede ver weg ( Kerk in Actie) of het ondersteunen van initiatieven opgezet door leden van de PKN, vaak in samenwerking met andere kerken en diaconale organisaties, belangenorganisaties, maatschappelijk werk, sociale diensten etc. Binnen de PKN vervult Kerk in Actie een voortrekkersrol. Zie ook het beleidsplan van de diaconie PKN Loenen

Om inzicht te krijgen in armoede in Nederland wordt er op gezette tijden sinds 2003 elke 3 jaar een onderzoek verricht naar armoede in Nederland. Uit de rapporten blijkt dat de armoede in Nederland nooit is weggeweest. Het rapport uit 2016 doet ook aanbevelingen voor de landelijke en lokale overheden en aanbevelingen voor kerken en hun diaconale organisaties.

Het rapport is te vinden op [www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek-2016](http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek-2016).

Een paar aanbevelingen uit het rapport zijn:

Versterk de financiële positie van groepen die langdurig afhankelijk zijn van het sociaal minimum en geen perspectief hebben op werk, of voldoende lonend werk, en ontzie deze groepen bij bezuinigingen.

Verbeter de gemeentelijke dienstverlening. Investeer in laagdrempelige en persoonlijke dienstverlening.

Vermijd ingewikkelde formulieren en procedures. Monitor of de digitalisering van de dienstverlening drempelverhogend werkt.

Maak als gemeenteraad standaard gebruik van het instrument 'armoede effect rapportage', zodat bij elke nieuwe maatregel op alle beleidsterreinen vooraf en achteraf getoetst wordt of deze (de kans op) armoede vergroot.

Ontwikkel een armoedeprotocol waarin beschreven staat hoe de privacy geborgd wordt, hoe een aanvraag wordt behandeld en hoe vertrouwelijk met de informatie kan worden omgegaan.

De laatstgenoemde aanbeveling is sinds de Europese Privacy Verordening geen gemakkelijke opgave meer. De lokale overheden zijn steeds meer aan regels gebonden en zijn zeer terughoudend in het verstrekken van informatie. De diaconie zal door deze verordening steeds moeilijker aan informatie kunnen komen en afhankelijk worden van informatie aangedragen door de mensen uit de directe omgeving.

## Kerkrentmeesters

### Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was:

€ 382,35.



### Het Oud IJzer Inzamelpunt gaat verhuizen!

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren. Vanaf 29 juni echter op een ander adres. We gaan namelijk verhuizen naar onze nieuwe locatie "Den Eikenboom", Beekbergerweg 2.

Daar hopen wij ook iedereen weer te verwelkomen.



Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bed spiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman 055-5051458  
Ap Kobussen 055-5051136  
Jan Nijhof 055-5051028  
Henk Kok 055-5051102  
Tonnie Wansink 055-5051873  
Chris van Oorspronk 06-21271999



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

### Giften

"We zijn blij met elke gift! Dank (NN) voor alle centen en stuivers met een totaalbedrag van € 16,25"

Wij ontvingen verder € 65,- voor onderhoud van het kerkhof (N.N.). en we mochten een gift ontvangen van € 20,- van NN waarvoor onze hartelijke dank!



### Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl).

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: [loenen-eerbeek@franciscusenclara.com](mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com)

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: [janneke.chris@gmail.com](mailto:janneke.chris@gmail.com) of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl) of [www.franciscusenclara.com](http://www.franciscusenclara.com).

## In Memoriam

Op vrijdag 19 april is over leden Aleida Maria Albertina Meurs -Jansen. Zij was 94 jaar en woonde in de "Beekwal" in Eerbeek. Op 25 april vond de afscheidsdienst plaats in de H. Antonius Abt kerk in Loenen. Waarna de begrafenis plaats vond op het parochiële kerkhof.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods zegen en nabijheid toe.



Op 23 april overleed Berend Reuvekamp in zijn eigen huis aan de Eerbeekseweg 140 in de nabijheid van familie op 89-jarige leeftijd. Een markante persoon in het dorp, zijn stem was te horen bij de voetbal, op het toneel, bij de dialectvereniging met ook eigen gedichten. Voorop bij OLTO als tamboer-maitre. En nog wel meer, teveel om op te noemen. Bij de kerkdienst hebben we gelezen over het licht dat op de standaard moet staan. Passend bij het leven van Berend, die zich ook graag liet zien horen. De liefde voor zijn dorp Loenen ging ver, getuige ook de tekst op de kaart: bedankt Loenen dat ik bij u mocht horen. De liefde voor zijn vrouw was er ook, hij moest haar al 3 jaar missen. In vrede kon hij zich overgeven aan zijn eigen sterven, toen eenmaal de boodschap duidelijk was dat er geen beterschap meer mogelijk was. Temidden van drie dochters, schoonzons, klein en achterkleinkinderen en vele

Loenenaren hebben we van hem afscheid genomen.

Op 29 april overleed in het ziekenhuis in Apeldoorn Cornelia Maria van Oorspronk-Eekhoff op 95-jarige leeftijd. Op de vrijdag kon ze er nog bij zijn toen zoon Chris een lintje kreeg. Later bleek haar heup gebroken en ging ze snel achteruit. Mijn tijden zijn in uw hand, uit psalm 31 hebben we overdacht tijdens de dienst van de begrafenis. Dat was de tekst die ooit geklonken had toen ze op oudejaarsavond in de oorlogsjaren verkering kreeg met Wim, waarmee ze zoveel jaar verbonden was. Het laatste jaar woonde ze in de vier dorpen. Met haar 4 dochters en zoon, hun partners, kinderen en kleinkinderen en de vele belangstellenden hebben we afscheid van haar genomen in de kerk waar ze zich zo mee verbonden wist.

Op 9 mei is overleden op 77-jarige leeftijd Harm Kruk, die woonde aan de Eerbeekseweg 68. In het crematorium te Dieren hebben we afscheid van hem genomen. De laatste maanden waren moeilijk en intensief voor hemzelf en voor zijn gezin, dat zo in liefde met hem verbonden was. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, staat boven de kaart. Het drukt iets uit van de steun van het geloof zoals ook Harm dat zelf in de laatste maanden ervaren heeft. Een mooie tekst ook voor een timmerman. Op de kaart zijn ook de natuur en de dieren te zien, waar Harm in zijn leven zo van kon genieten. We wensen Stien en kinderen en kleinkinderen de troost toe en de kracht om verder te gaan.

## Verjaardagen



Op 14 juni hoopt mevr. S. Sjoerdsma-Jongeling 90 jaar te worden. Hattinkerf 26, 7371 AZ Loenen Gld.

Op 20 juni hoopt mevr. K.P. Schut-Jurriëns 80 jaar te worden. Eerbeekseweg 77, 7371 CD Loenen Gld.

**Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.**

Voor het juli nummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 13 juni 2019 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 juni 2019.

[kontaktbladloenen@gmail.com](mailto:kontaktbladloenen@gmail.com) in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie



## Buitengewone kerkdienst

Buitengewone Kerkdienst 2 juni a.s.

Na een geslaagde dienst tussen de koeien, zijn we enthousiast aan de slag gegaan voor een dienst tussen de schapen.

Graag nodigen wij jou/u uit om 2 juni om 10 uur naar de schaapskooi aan de Droefakkers te komen. De schaapsherder met de schapen staat u/je dan al op te wachten.

Het thema is, heel toepasselijk in deze omgeving, "Herders gezocht!". Maar we zijn niet alleen op zoek naar echte (hulp)herders, ook naar 'herders' die omzien naar elkaar. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt of wat je gelooft. Iedereen is welkom!

De collecte is daarom voor Raja. Deze stichting ziet om naar de Straatkinderen in India. Meer info is te vinden op: <https://www.stichtingraja.nl/>

Ds. Marcel Oostenbrink en Pastor Ivan Kantoci gaan gezamenlijk voor en voor de jongste kinderen is er deels een eigen programma.

We hopen op mooi weer, zodat wij na afloop onder het genot van een glaasje limonade of een kopje koffie/thee kunt bijpraten en kunnen genieten van de omgeving. Mocht het nu regenen, dan verplaatsen we de dienst naar de Protestantse kerk aan de Beekbergerweg.

Tot de 2<sup>e</sup> juni,

Gezamenlijke kerken te Loenen.



## Passion in het Pater Dekkerhuis

### INDRUKWEKKENDE PASSION IN HET PATER DEKKERHUIS IN EERBEEK

Zondag 14 april, Palmzondag, werd door de koren Timeless uit Vaassen, Rubato uit Apeldoorn en Con Spirito uit Loenen/Eerbeek de bekende Passion uitgevoerd. De versie die hier werd gespeeld werd Passie en Pasen genoemd.

Op het tijdstip van aanvang zat de grote zaal van het Pater Dekkerhuis met 200 bezoekers vol. Ondanks dat het begin niet werd aangekondigd, kon je om 14.30 uur een speld horen vallen in de grote zaal. Daarop begon Hans van Driel, de verteller het begin van het passieverhaal.

Hij hoort hier toch wel even aandacht te krijgen. Met zijn prettige stem legt hij gevoel in het verhaal, treft de juiste intonatie en weet precies wanneer er even een stilte moet vallen. Een echte verteller!

Na de eerste episode zetten de koren in met "Conquest of Paradise" van de Griekse componist Vangelis. Dit nummer maakte meteen al indruk op de aanwezigen en menigeen moest dan ook een traantje wegpinken. Ook het volgende nummer van Ruth Jacott "Leun op mij" lag natuurlijk fijn in het gehoor. Het voert te ver om alle nummers te vermelden. Een uitzondering is er voor het slotnummer Het zal in alle vroegte zijn "Dan zal ik leven", met tekst van Huub Oosterhuis en een compositie van Antoine Oomen.



De koren werden op voortreffelijke wijze op de piano begeleid door Irene de Haan. En dan de dirigent, Corné de Haan uit Apeldoorn. Op plezierige en toch duidelijke wijze had hij de koren volledig in de hand, hetgeen goed hoorbaar was in het resultaat.

Ook bij de koorleden straalde het enthousiasme eraf. Geen wonder dat er na het slotnummer terecht een langdurig staand applaus was en pianiste, verteller en dirigent allen een welverdiende boeket bloemen kregen. Menigeen verzuchtte dan ook het toch zo jammer was, dat het al afgelopen was. Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om onder het genot van een drankje nog even na te praten.

## 1<sup>e</sup> H. Communie

1<sup>e</sup> H. Communie:

Zondag 16 juni om 10.00 uur zal er in Twello de 1<sup>e</sup> H.

Communieviering plaatsvinden. Ook vanuit de parochie Loenen-Eerbeek zijn er communicanten. Tijdens deze feestelijke en bijzondere viering zullen Zoë en Dean Pruisssen en Luuk van den Brink de 1<sup>e</sup> H. Communie ontvangen.

Zij zijn de afgelopen maanden al volop met de voorbereidingen bezig geweest samen met nog 14 andere kinderen uit de Franciscus en Clara parochie.

Zondag 19 mei hebben zij zich voorgesteld tijdens de presentatieviering in Twello.

Tijdens de viering op zaterdag 29 juni om 19.00 uur willen zij, nadat zij 16 juni de 1<sup>e</sup> H. Communie hebben gedaan, zich ook graag presenteren in de kerk in Loenen. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten tijdens deze viering(en).



EERSTE  
COMMUNIE



## Overdenking: Geloofsbelijdenis

Bij het graf op het kerkhof ben ik gewend om de geloofsbelijdenis te lezen. Het zijn de vastgestelde woorden die beginnen met: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En zo gaat het verder tot en met vergeving van zonden, opstanding en eeuwig leven. Ik denk dat als we dat woord voor woord nagaan, dat er heel wat aanwezig zullen zijn die her en der vraagtekens willen zetten. Geloven we dat allemaal echt? Ik voor mij geloof dat inderdaad, al moet ik er misschien wel bij zeggen dat ik ook geleerd heb om aan die woorden betekenis te geven, die ook voor mij zinvol zijn, waardevol. Maar ik denk ook dat het om meer gaat bij de artikelen van de geloofsbelijdenis. We zijn door die woorden



verbonden met de Kerk van alle eeuwen en plaatsen. Katholiek of protestant, orthodox of anglicaans of evangelisch. Alle kerken belijden dit geloof. We zijn deel van een wereldwijde en eeuwenoude gemeenschap. En als je dan zegt: 'Ik geloof', dan ben je dus niet alleen. Het is een gedeeld geloof. En waar het ook om gaat is om die eerste twee woorden: Ik geloof. Dat duidt op een manier van in het leven staan. Niet angstig, niet bedreigd. Maar Ik geloof. Ik vertrouw. Ik steun niet alleen op de kerk van alle eeuwen, God zelf is de grond van mijn bestaan. De Vader, God boven mij, de Zoon, Jezus, naast me, de Geest, God in mij. Als ik zeg: 'Ik geloof' dan sta ik op stevige grond. Dat is mooi op een kerkhof. En dat is ook mooi als je leeft. Dat je kunt leven met vertrouwen.

Ds Marcel Oostenbrink



## Bijeenkomst KVV 18 juni

Dinsdag 18 juni a.s. sluiten we de eerste helft van ons seizoen af.



Bij goed weer gaan we fietsen met daarna natuurlijk een gezellig samenzijn.  
We vertrekken om **18.30** uur vanaf het parochiehuis, bij slecht weer blijven we daar.  
Voor wie niet kan fietsen is er een andere oplossing.  
Dus **18 juni om 18.30 uur**, gezellig!

## Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom



Juni alweer, de zomer is in aantocht. Op vrijdagmorgen 7 juni weer de maandelijkse klussenmorgen. Aanvang werkoverleg 8.00 uur.  
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp

## Liturgische vieringen

- Za. 02 juni '19** **Viering Schaapskooi - Voorgangers pastor Kantoci en Ds. M. Oostenbrink**  
Intenties: xx
- Zo. 09 juni '19** **Oecumenische viering - Voorgangers pastor Kantoci en Ds. M. Oostenbrink**  
Intenties: xx
- Za. 15 juni '19** **Eucharistieviering - Voorganger P. Vroom**  
Intenties: Overl. echtpaar Kamphorst-v Schaik,  
overl. ouders Uiterweerd-ten Broek, overl. ouders Tiedink-Streppel, Jos Koekkoek,  
overl. ouders Theo Hamer en Marietje Hamer-Harmsen, Geertruida Johanna Reiniera  
Revenberg-Cuppers, overl. echtpaar Reulink-Harmsen, Frits Seemann-Voogd, Grada  
Johanna Blom-Linthorst, Jan Derksen, Antonia Grada Klomp
- Zo. 23 juni '19** **Woord en communieviering - Voorganger dhr. J. Oude Voshaar**  
Intenties: Overl. echtpaar Meurs-vd Linde, overl. ouders Diks-Reulink,  
Bertus Havekes, Anna Maria Geertruida Werensteijn-van Gameren,  
Antonie Johannes Klomp, Petronella Jahanna Bannenberg-Schuiling,  
Willem Joseph Visseren
- Za. 29 juni '19** **Eucharistieviering - Voorganger pastoor Hermens**  
Intenties: Berendina Maria Everharda Blom-van den Beld,  
Andrea Dorothea Amelia Noordam-Becker, Rie Havekes-de Kort

## Kerkdiensten juni 2019

### Protestantse gemeente

Zondag 2 juni	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink/pastor I. Kantoci Oecumenische Schaapskooi Koffie na de dienst
Zondag 9 juni	10.00 uur	Pastor I. Kantoci/Ds. M. Oostenbrink Oecumenische Pinksterdienst <b>RK Kerk</b> Koffie na de dienst
Zondag 16 juni	10.00 uur	Mw. Drs. J. Mooij - Deventer
Zondag 23 juni	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Heilig Avondmaal Coll.: Avondmaal Collecte het vakantiebureau.nl
Zondag 30 juni	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink

See You Again: 23 juni jongste groep See You Again 10.00 uur Bruisbeek.

### Rooms Katholieke parochie

Zondag 2 juni	10.00 uur	Viering in de schaapskooi Voorganger P. Kantoci
Zondag 9 juni	10.00 uur	Oecumenische viering Voorganger P. Kantoci - mmv Con Spirito
Zaterdag 15 juni	19.00 uur	Woord en communieviering Voorganger P. Vroom - mmv Con Spirito
Zondag 23 juni	10.00 uur	Woord en communieviering Voorganger dhr. Oude Voshaar - mmv Con Spirito
Zaterdag 29 juni	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger P. Hermens - mmv In Between