

# HET KONTAKTBLAD



De afstand tussen u en God  
is slechts één gebed

*maart 2020*  
Jaargang 49 - nummer 6

## Diensten

In de maand maart hebben we een paar keer gastpredikanten. We zien elkaar en mogen het evangelie horen. 1 maart gaat ds Bochanen uit Deventer voor, 15 maart is Jolanda Aantjes te gast, de pastor van Hall. 29 maart is ds Hans van Driel in ons midden.

8 maart is er de kerkdienst tussen de koeien, waar pastor Ivan Kantoci en ik zelf voorgaan, zie daarvoor het bericht verderop in het kontaktblad, 'waardevolle grond' is het thema.



22 maart preek ik over het lijdensverhaal uit Johannes 18; 1-11, de gevangenneming van Christus. We staan stil bij de betekenis van het lijden van Christus, ook in voorbereiding op het paasfeest. Ons gelegenheidskoor verzamelen we weer voor deze dienst om wat andere liederen ook te kunnen zingen.

En we noemen nu al vast de dienst van 5 april, er is dan weer een dienst voor iedereen, waar ook de kinderen bij betrokken worden, en er Palmpasensterren gemaakt gaan worden. Het thema is: Wil je de ezel zijn? Ik verheug me er nou al op.

## Kringen



Kringen: deze gaan het hele jaar gewoon door. Er zijn er 3, één op de maandagavond, één op de dinsdagavond en één op de woensdag. Op 30 maart is de maandagavondkring, over de aanloop naar het lijden van Christus in Johannes 18. Op 31 maart de dinsdagavondkring over het zelfde onderwerp. De woensdagavondkring wordt nog afgesproken. Wie belangstelling heeft om een keer op een kring mee te doen, meldt u zich vooral.

## Dopen



Dopen? Ja dat kan. Op zondag 10 mei is er in de Protestantse kerk een doopdienst. Dat gebeurt niet zo heel vaak, daarom nu alvast een berichtje. Mocht je er over denken om je kind te laten dopen, dit is een mooie gelegenheid. De doop, een teken van verbondenheid, teken van de onvoorwaardelijke liefde van God. Als regel geldt dat één van beide ouders (doop)lid van de kerk moet zijn, maar ook als dat niet het geval is, kom rustig even in gesprek daarover, wie weet hoe we dat toch in goede banen kunnen leiden.

Van harte uitgenodigd tot de doop! En voor wie niet als kind gedoopt is, ook welkom voor een doopgesprek, dat kan natuurlijk ook, je laten dopen, maar dan waarschijnlijk bij een andere gelegenheid dan 10 mei.

## Vakantie

Vakantie heb in het vorige kontakblad niet gemeld, maar van 26 februari tot en met 3 maart ben ik met vakantie. Hebt u in die tijd een predikant nodig, dan graag contact opnemen met de scriba.



**22 maart Collecte voor Vakanties met aandacht**

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Meer informatie zie

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/vakanties-met-aandacht>

Collecte opbrengsten



| Maand     | Diaconie | Zending  | Uitgangscollecte                      |
|-----------|----------|----------|---------------------------------------|
| Nov. 2019 | 109 euro |          | 91 euro Zambia<br>83 euro Voedselbank |
| Dec. 2019 | 321 euro | 170 euro | 477 euro Kinderen in de knel          |
| Jan. 2020 | 165 euro |          | 50 euro Oeganda                       |

## Financiële info december 2019

|                      |          |            |            |
|----------------------|----------|------------|------------|
| Kerkelijke bijdragen | Maand:   | T/m maand: | Toegezegd: |
| December             | 3.791,04 | 53.317,72  | 51.821,75  |
| Collectes diensten:  |          |            |            |
| December             | 392,11   | 4.341,11   |            |

## Collecteweek ZOA

In de week van 23 t/m 28 maart 2020 gaan vrijwilligers in Loenen collecteren voor ZOA. De christelijke hulporganisatie vraagt aandacht voor de ruim 71 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is.



## Hulp ter plekke

Ondergetekende is betrokken bij het werk van ZOA.

Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. Medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Denk aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak. De ZOA-medewerkers blijven hen helpen totdat ze weer op eigen kracht verder kunnen.'

## Hulpverlening in crisisgebieden

ZOA richt zich op noodhulp en wederopbouw. Geïnspireerd door het christelijk geloof proberen de medewerkers van ZOA de meest kwetsbare mensen in crisisgebieden te bereiken. De organisatie werkt met name in en rond oorlogsgebieden als Jemen, Zuid-Sudan en Syrië. Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in crisissituaties ondersteunen. ZOA roept op om ruimhartig te doneren. Juist voor die mensen die moeten overleven op plekken waar de nood het hoogst is. Laten we hen niet vergeten!

Als u ook een uurtje vrij wilt maken om te collecteren dan kunt u zich bij mij, collectecoördinator, opgeven,

Christien Jurriens, Horstweg 19a ; tel. 055 -505 17 82

## Kerkrentmeesters

### Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was € 274,-.



### Oud IJzer Inzamelpunt

Het inzamelpunt is weer van locatie verandert. Vanaf nu kunt u terecht op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg.

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ap Kobussen         | 055-5051136 |
| Jan Nijhof          | 055-5051028 |
| Henk Kok            | 055-5051102 |
| Tonnie Wansink      | 055-5051873 |
| Chris van Oorspronk | 06-21271999 |
| Jan Brugman         | 055-5051458 |



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

### Giften

Afgelopen periode mochten we een gift van € 200,- ontvangen van NN. Onze hartelijk dank!

## Resultaten actie Kerkbalans 2020

De actie Kerkbalans is bedoeld om de kerkelijke gemeente in stand te houden. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke gemeente: het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, bijzondere vieringen, etc.



Het is verheugend en bemoedigend dat wij kunnen melden dat er € 53.663,50 is toegezegd. Voor het Kontaktblad bedraagt dit € 4.275.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Dankzij uw bijdrage blijft onze kerk een plek van betekenis en verbinding.

## Collecteweek Amnesty International

9 t/m 14 MAART 2020

Het lijkt de normaalste zaak van de wereld: gelijke rechten voor mannen en vrouwen, trouwen met de liefde van je leven en uitkomen voor je mening. In Nederland vinden we dat zo gewoon, dat we bijna vergeten dat veel mensen die vrijheid niet hebben. Amnesty International komt op voor mensen die worden vervolgd, gemarteld of onderdrukt voor wat ze zeggen of wie ze zijn.



### Geef om vrijheid

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2020 voor de achttiende keer haar landelijke collecte. In de gemeente **Loenen** zullen van 9 tot en met 14 maart 2020 **7** collectanten de straat op gaan. Vorig jaar werd er in onze gemeente ruim **1000,-€** opgehaald! In 2019 gingen in heel Nederland 12,5 duizend collectanten langs de deuren. Ze haalden daarbij ruim € 1,2 miljoen op voor het werk van Amnesty.

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op [www.amnesty.nl](http://www.amnesty.nl).

Voor meer informatie over de collecte kunt u contact opnemen met **Margriet Straver, 055-5052514**.

## Pioniersplekken

8 maart: Als kerk naar de mensen toe

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk- zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt.



De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Van harte aanbevolen!

## Narcissen aktie



Inwoners van Loenen opgelet! Op zaterdag 7 maart starten we met de narcissenverkoop in Loenen. Onze vrijwilligers zijn benaderd en we hebben nagenoeg alle routes in Loenen bezet. De verkoop start weer in het Jeugdhuis en we verzoeken de vrijwilligers om uiterlijk 9.45 uur aanwezig te zijn. Het doel is "Meer muziek in de protestantse kerk te Loenen" en voor herstel/onderhoud van de begraafplaats. Over de muziek, voor jongeren en iets ouder, krijgen jullie nog te horen hoe we dat gaan doen.

En bent u niet thuis, dan kunt u de potjes ook bij het Jeugdhuis en de Mazzelschuur kopen. Tot 7 maart dan maar! Heb je nog vragen? Lucas mobiel 06-46828140  
Nella, Anneke, Wouter en Lucas

## Kerkdienst tussen de koeien



8 maart Kerkdienst tussen de Koeien  
10.00 uur in de potstal van de Grootte Modderkolk, Vrijenbergerweg 24. Inmiddels mogen we wel van een traditie spreken om begin maart een kerkdienst tussen de koeien te houden.

Oecumenisch omdat de protestantse kerk en de Rooms-Katholieke Parochie het samen organiseren en bedenken. Maar vanzelfsprekend voor iedereen toegankelijk.

'Waardevolle grond' is het thema. Dat gaat natuurlijk niet over de grondprijzen in Loenen, maar meer over de waarde van onze bodem, de aarde die ons gegeven is. Kinderen kunnen meedoen aan de dienst en hebben ook een eigen verwerking van het thema. Het koor van Verdandi, mensen die op de Grootte Modderkolk wonen of werken, zal optreden. Pastor Ivan Kantoci en ds Marcel Oostenbrink leiden de kerkdienst. Even goed op de temperatuur letten, waarschijnlijk is het aan te bevelen om je warm aan te kleden.

## Voorjaarsconcert

Na het succesvolle herfstconcert in 2018, in de Protestantse kerk te Loenen, heeft de Drumfanfare O.L.T.O. het plan opgevat om op zondagmiddag 29 maart a.s. een voorjaarsconcert te verzorgen in de RK kerk te Loenen. In samenwerking met de Stichting vrienden van de Heilige Sint Antonius Abt wordt dit concert georganiseerd, waar aan tevens medewerking wordt verleend door vocaal ensemble "Faktor Twaalf" en diverse solistische optredens. Ook bevat het programma een aantal werken die zijn afgestemd op de viering van 75 jaar bevrijding. De opbrengst van deze middag komt geheel ten goede aan de Stichting vrienden van de Heilige Sint Antonius Abt.

Het parochiehuis zal deze middag geopend zijn voor koffie, thee of een ander drankje tijdens de pauze en na afloop. Toegangsbewijzen à € 6,00 zijn vanaf 15 maart verkrijgbaar bij kapsalon Marnie, Spar Bonder en op woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur in Dorpscentrum De Brink.

Het belooft weer een zeer afwisselend en sprankelend concert te worden, waarbij ook bekende melodieën te beluisteren zijn die de komst van de lente ten goede komen.



Evenals voorgaande jaren organiseert het Beraad van Kerken in Loenen weer een sobermaaltijd. Dit jaar vindt de maaltijd plaats op woensdag 25 maart in het Parochiehuis in Loenen.

De deur is vanaf 17.30 open en het programma begint om 18.00 uur. Het is een moment van bezinning op de 40 dagentijd (vastentijd) met een korte overdenking en een sobere maaltijd. Medewerking zal worden verleend door pastor Kantoci en dominee Oostenbrink.



De collecte gaat naar 'Vastenactie Nederland' t.b.v. beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden, onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Een presentatie over de vastenactie 2020 'Werken aan je toekomst' zal verzorgd worden door Petra Janssen, Regio coördinator van Vastenactie Nederland.

Als u wilt meedoen met de sobermaaltijd dan kunt u zich vóór 20 maart melden bij Jozien Evers (tel. 055 5051991) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619). U kunt ook mailen naar [jggevers@planet.nl](mailto:jggevers@planet.nl) of [tvhensbergen@hetnet.nl](mailto:tvhensbergen@hetnet.nl).

In de kerken komen intekenlijsten te liggen.

## Kliederkerk

Op 22 maart 2020 vindt alweer de vierde Kliederkerk in Loenen plaats. De Kliederkerk is door veel vrijwilligers opgezet! De vrijwilligers komen o.a. uit beide kerken van Loenen, maar er zijn ook vrijwilligers die geen kerk, of een kerk buiten Loenen bezoeken. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken.

Gezinnen met kinderen kunnen **22 maart** samen met veel plezier ontdekken, vieren en eten. De Kliederkerk wordt deze keer gehouden in de basisschool De Poort aan Hoofdweg 53 in Loenen.

Er worden deze keer activiteiten georganiseerd die te maken hebben met het thema 'de Schepping'. De activiteiten zijn dit keer heel divers: wolken maken, schilderen, plantjes maken, een dierenparcours afleggen en nog veel meer.

Lijkt het je ook zo leuk en ben je heel nieuwsgierig naar de andere activiteiten, kom dan gezellig vrijblijvend een kijkje nemen. Neem ook gerust familie, burens en/of vriend en/of vriendinnetje mee.

Deze keer starten wij weer om **12 uur en na het eten (ongeveer 14 uur)** is het afgelopen.

Toegang is vrij, vrije gift is mogelijk. Hopelijk tot dan!



## Huwelijksjubilea

Op 24 maart hopen de heer en mevr. D. van Dijk 60 jaar getrouwd te zijn.  
Zij wonen Eerbeekseweg 36, 7371 CH Eerbeek  
Wij wensen hen een fijne dag toe met allen, die hen lief en dierbaar zijn.  
Wij wensen hen in alles Gods zegen en nabijheid toe.  
**Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.**



## Kopij volgend nummer

Voor het april nummer 2020 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 12 maart 2020 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 maart 2020.

[kontaktbladloenen@gmail.com](mailto:kontaktbladloenen@gmail.com) in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

## Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl).

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; secr Henk Gerritsen tel: 0313-651636;

lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: [loenen-erbeek@franciscusenclara.com](mailto:loenen-erbeek@franciscusenclara.com)

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: [janneke.chris@gmail.com](mailto:janneke.chris@gmail.com) of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl) of [www.franciscusenclara.com](http://www.franciscusenclara.com).

**Let op:** Het Kontaktblad wordt niet meer bezorgd in het "Eerbeeks/Brummens weekblad" maar ontvangt u nu bij de reclamefolders.



"Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd"

Ieder krijgt zijn lot toebedeeld en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Het zou zo maar op een tegeltje kunnen staan, iets groter tegeltje dan, want het is toch wel een hele zin. Het komt misschien wel overeen met hoe veel mensen het leven beleven en met name de donkere kant ervan, het leed dat je overkomen kan. Dat daar iets niet aan klopt, dat kun je zo wel weten als je even op let op wat er met mensen in onze omgeving aan de hand kan zijn. Een plotselinge ziekte, ineens zo weinig meer kunnen door een hersenbloeding bijvoorbeeld, een jong overlijden, het gebeurt allemaal maar zo, je krijgt het op je bord, je moet er maar mee dealen. En vaak wordt er gezegd of gedacht....wat is het oneerlijk verdeeld?

Daar kun je het moeilijk mee hebben, misschien ook wel eens vragen: waarom? Maar dan komt ook die gedachte wel bij je op: over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Je kunt wel klagen, maar bij wie eigenlijk en zal je dan ooit antwoord krijgen? Dat is als je er als gelovige naar kijkt, niet heel veel anders. Ik moet tenminste de eerste christen nog tegen komen die het allemaal wel snapt, waarom de wereld zo in elkaar zit, waarom er soms zo nadrukkelijk en diep lijden in een mensenleven kan zijn. Tuurlijk, kleine antwoorden worden wel eens gevonden, zo iets als; je komt er sterker uit, je groeit ervan als mensen, straks krijg je het beter, een ander heeft het nog veel erger. Maar mij bevredigen dat soort antwoorden nooit helemaal, ik denk dan al gauw....ik wil helemaal niet sterk worden, laat mij maar gelukkig zijn. En kun je als gelovige ook corresponderen over de



uitslag. Ja dat dan wel. We kunnen, mogen bidden. Tegen God klagen. Zeggen wat je dwarszit. Desnoods Hem met enige eerbied dan toch maar uitfoeteren. Had je dat niet beter kunnen regelen? Ook dat verandert de situatie niet, maar het kan

wel eens opluchten. Er is één antwoord dat ik nu nog niet benoemd heb. Maar daar zit voor mij wel de grootste boodschap in. God laat zich volgens het christelijke geloof zien als een gekruisigde. Zo wil God zichtbaar worden: als een mens die pijn lijdt. Christus aan het kruis. En hij wordt ons niet zo voorgehouden als iemand met

grote kracht die dat wel kan doorstaan. Nee Hij is echt een lijdende mens, die zelfs wanhopig vraagt: Waarom heb je me verlaten?

Daar zit nog steeds geen antwoord op je vragen in, maar wel een weten van nabijheid. Wat er ook gebeurt in mijn leven, hoeveel pijn en ramp daarin ook wordt opgestapeld, er is een Heer die mijn lijden kent en meemaakt. Ik ben niet alleen in mijn moeilijkheden.

In de weken voor Pasen staan we nadrukkelijk stil bij de lijdensweg van Jezus en in die overdenking is zeker ook ruimte voor ons eigen lijden, want dit is niet een heel ander verhaal. Het heeft met elkaar te maken. Wat Hij lijdt en wat wij soms moeten doorstaan. Aan het einde van de lijdensweken wordt het Pasen. Het feest van de opstanding. Dat is wel het perspectief dat altijd weer wenkt. Het perspectief van de hoop. Er is altijd een weg vooruit.

Ds Marcel Oostenbrink



## Gezinsviering Palmpasen

Zaterdagavond 4 april om 19.00 uur is er een gezinsviering in de R.K. Kerk in Loenen.

Het thema is "Kom, ga mee! Sluit je aan!"

We zouden het erg leuk vinden als jullie aansluiten bij deze viering. Natuurlijk mogen de kinderen een versierde Palmpaasstok meenemen. Jong en oud, iedereen is welkom!

Graag tot 4 april!



## Bidden met de benen 14 maart 2020

De oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen heeft een wandeling georganiseerd met het thema: Reis door de woestijn. Na een inleiding om 9.30 uur in 't Kerkje op de Heuvel, [Nieuw Milligenseweg 22, 3775 KS Kootwijk](#), zijn er drie wandelingen beschikbaar, eentje van 5,6 km, en de gebruikelijke 10 en ongeveer 15 kilometer. Een gedeelte van de wandeling wordt in stilte gewandeld om te mediteren, en er is een pauze-plek om bij te praten en de inwendige mens te versterken. Je kunt een van de wandelingen individueel lopen, of in een groepje.

Opgeven is niet nodig, een vrijwillige bijdrage mag.

Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact opnemen met:

Coen van 't Riet, tel. 055-5413183, [coenvanriet@upcmail.nl](mailto:coenvanriet@upcmail.nl)

De nieuwsbrief kunt u aanvragen op [biddenmetdebenen@gmail.com](mailto:biddenmetdebenen@gmail.com)

U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen!



## Vastenactie 2020

Er is een wijziging gekomen m.b.t. de parochiële Vastenactie dit jaar.

In de Clara heeft u kunnen lezen over het project van Vastenactie Nederland 'voor gevluchte studenten in Irak om hun studie helpen af te maken' dat de parochie wilde steunen. Dit project is echter intussen afgerond en Vastenactie Nederland heeft de parochie verzocht mee te doen aan het landelijke Vastenactie project 'Werken aan je toekomst'.



Het gaat om projecten in ontwikkelingslanden, o.a. in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone, die beroepsonderwijs aanbieden aan jongeren en volwassenen om een vak te leren en hun steunen bij het opstarten van een eigen onderneming.

Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

U kunt uw bijdrage geven door middel van de collecte tijdens de viering in het weekend van zondag 15 maart. Meer over het Vastenactieproject kunt u lezen op de parochiële website en de website van Vastenactie Nederland. Ook zullen er flyers achter in de kerk liggen.



## Klussenmorgen RK-kerkhof, kerststukjes weghalen

Berichten van het R.K. kerkhof, kerststukjes en oproep voor de vrijwilligers

De lente zit er aan te komen en de kerstdagen liggen ver achter ons. Een verzoek om de nog aanwezige kerststukjes van de graven te halen omdat de mooiigheid er wel vanaf is. 15 maart is de deadline. Zijn ze dan nog niet weg, dan halen wij ze ervan af.



De eerstvolgende klussenmorgen is vrijdagmorgen 6 maart. Aanvang 8.00 uur.  
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp

## Liturgische vieringen

- Zo. 1 mrt '20 Eucharistieviering - voorganger P. Hofstede  
Intenties: Geert Mulder, overl. Ouders Klomp-Koers, overl. Ouders Tijhuis-Brugman, Rie Havekes-de Kort, Johanna Theodora Antonia Onstein-Wensink, overl. Ouders Diks- Reulink
- Zo. 8 mrt '20 Oecumenische viering in de Grootte Modderkolk
- Zo. 15 mrt '20 Eucharistieviering - voorganger P. Hofstede  
Intenties: Johanna Theodora Antonia Onstein-Wensink, Cornelis Johannes Maria de Boer, Jos Koekkoek, Henk Derickx, overl. Familie Elders-Meulenbeek, Antonie Johannes Klomp, overl. Fam. Reusken
- Za. 21 mrt '20 Eucharistieviering - voorganger P. Hermens  
Intenties: Overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek, Antonia Maria Kloosterman-van der Mazen
- Zo. 29 mrt '20 Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian  
Intenties: Johannes Antonius Brom, overl. Ouders Tijhuis-Brugman, overl. Ouders Tiedink-Streppel



## Kerkdiensten maart 2020

|                 |           |  |
|-----------------|-----------|--|
| Zondag 1 maart  | 10.00 uur | Ds. K. Bochanen - Deventer<br>Koffie na de dienst  |
| Zondag 8 maart  | 10.00 uur | Ds. M. Oostenbrink/pastor I. Kantoci<br>Oecumenische Kerkdienst tussen de koeien:<br>"Groote Modderkolk"<br>Koffie/thee na de dienst<br>Coll: "Als kerk naar mensen toe" |
| Zondag 15 maart | 10.00 uur | Mevr. J. Aantjes - Eerbeek<br>Biddag voor gewas en arbeid  |
| Zondag 22 maart | 10.00 uur | Ds. M. Oostenbrink<br>Coll: "Vakanties met aandacht"   |
| Zondag 29 maart | 10.00 uur | Ds. J.W.C. van Driel - Loenen  |

|   |
|---|
| 15 maart See You Again 10:00 uur in de Bruisbeek<br>22 maart Kliederkerk 12.00 tot 14.00 uur basisschool De Poort |
|---|

### Rooms Katholieke parochie

|                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| Zondag 1 maart    | 10.00 uur | Eucharistieviering<br>Voorganger P. Hofstede, mmv Con Spirito  |
| Zondag 8 maart    | 10.00 uur | Oecumenische viering in de Groote Modderkolk                   |
| Zondag 15 maart   | 10.00 uur | Eucharistieviering<br>Voorganger P. Hofstede, mmv Con Spirito  |
| Zaterdag 21 maart | 19.00 uur | Eucharistieviering<br>Voorganger P. Hermens, mmv In Between    |
| Zondag 29 maart   | 10.00 uur | Eucharistieviering<br>Voorganger P. Sebastian, mmv Con Spirito |