

14 februari 2021

In de achtertuin

Het is Valentijnsdag, 14 februari. Op een zondag. Dag van de liefde, van verliefdheid, van geven om iemand, een kaartje, spannend of gewoon lief.

Een mooie dag om met SeeYouAgain een spoor van liefde te zoeken, of misschien ben je wel eens naar de kliederkerk geweest, en kijk je zo een keer mee, met de film van de kerk.

Deze week is er een speurtocht. Je komt in verschillende tuinen en overal is wel iets te zoeken en te vinden. Bij mij in de tuin ook , groene hartjes, maar hoeveel? Eentje verraad ik alvast.

Kom ga je mee, dan gaan we samen op zoek naar liefde. Ik ga richting de kerk, want God is liefde. Kijk dat hoort wel bij Valentijn. Kom je mee?

Buiten bij de kerk

Hé wat vind ik hier een hart, wat bijzonder een hart van ijs. Wel mooi. Maar ik moet er zelf niet aan denken om een hart van ijs te hebben. Toch kan dat wel gebeuren. Als je heel boos op iemand bent, of je voelt je in de steek gelaten, of je wordt steeds jaloers of je mag niet meedoen....dan wordt je hart zomaar koud, ijskoud. Nee een hart van ijs, het ziet er nou wel mooi uit, maar ik zou hem niet willen hebben. Kom je mee de kerk in, dan neem ik het hart van ijs ook mee, wie weet wat er dan mee gebeurt.

In de kerk met hart van ijs

In de kerk is het warm, niet alleen omdat de verwarming aanstaat, maar kijk de kaars brandt ook. Het licht van Jezus. In de kerk, ja in de kliederkerk en ook bij SeeYouAgain, daar vertellen ze van de liefde van God, dat Hij van je houdt. En als je hart dan eens koud is, ijskoud, dan warm je vanzelf weer op, en je hart gaat smelten en

Je krijgt er een warm hart voor terug. Omdat God van je houdt. En hier is nog die mooie poster, van het kruis. Teken van Gods liefde voor ons, Jezus maakt voor ons een spoor van liefde. Succes met jullie speurtocht. En Rachel gaat zingen, 'Ben je groot of ben je klein, God houdt van jou'. En ik bid:

Heer geef ons uw liefde in ons hart, dat we die altijd bij ons voelen. Geef ons liefde voor de mensen om ons heen, geef ons dat vertrouwen dat de liefde alles overwint. Amen

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Dit was het stukje met de kinderen, nou komen er nog een paar dingen voor iedereen. Eerst even de bijbeltekst die hier bij hoort. Ezechiël 36 vers 26. Een belofte van God. Ik zal het hart van steen uit je lichaam wegnemen en een hart van vlees geven. Mijn Geest zal ik in je binnenste geven. En dat hebben we precies uitgebeeld met het hart van ijs. En er hoort natuurlijk een opdracht bij; dat wij elkaar liefhebben. Daar zijn we ons leven lang mee bezig. Nou met al die sneeuw en gladheid hebben we vast wel wat voor een ander te doen of zijn we blij dat een ander ons helpt. Liefde geven, liefde ontvangen, dat laatste is misschien nog wel moeilijker, maar dat hoort er ook bij.

En nou geef ik het woord aan Ad Baas, de diaken, over de paasgroeten actie. Maar eerst nog even de uitslag van de actie kerkbalans. Een heel mooi resultaat, 1500 euro meer dan vorig jaar, 55.000 euro en nog eens 4400 euro voor het Kontaktblad. Mooi dat we ook in deze tijd om de kerk blijven geven.

Mededeling over de Paasgroetactie

Zo gaan we samen op weg naar Pasen, in het spoor van de liefde, de weg van het kruis. Ontvang de zegen van God: Blijf in Mijn liefde, zegt de Heer, ik zegen je met de liefde van God. Amen

Nog een liedje aan het slot,

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dicht bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.