

De vlag hangt weer uit, heb moed, heb lief. De kerstboom staat buiten en niet in de kerk. We zitten weer op slot, voor de tweede keer, tot en met 17 januari. Net als iedereen willen wij ook voorzichtig zijn, een bijdrage leveren aan het virus er weer onder krijgen. Samen vinden we de weg. Voor vandaag een filmpje bij de vierde adventszondag. Het lied dat je nu als eerste gaat horen heet; Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Want dat doen we, we blijven hopen.

Lied 442 vers 1

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed!

En we steken de vierde adventskaars aan. Kom Heer, vervul ons leven, vuur ons aan, dat wij de hoop vasthouden. Help ieder die zorg geeft, in ziekenhuizen en verpleeghuizen, help iedereen die zich opwindt, zich ongerust maakt, ieder die bang is. Geef wijsheid aan onze regering, maak het Heer voor ons allemaal een beetje lichter. Amen

En op deze plek, bij deze kaars, denken we ook even aan de familie Berends. In het Zonnehuis is Teun Berends overleden 86 jaar en we bidden dat Jansje zijn vrouw, ook in het Zonnehuis, de troost vindt die ze nodig heeft.

Samen vinden we de weg, dat was het thema deze advent. En ik dacht ook dat als je dichterbij kerst komt, dat het dan steeds lichter wordt. Maar dit jaar is alles anders. Als je de filmpjes gevolgd hebt dan heb je wel gemerkt dat er voor ons iedere keer wat bij kwam, een aanrijding, quarantaine en nu zitten we zelfs met een gesloten kerk. Bij de adventskrans hebben we er iedere keer iets bij gezet. De engel, voor wie wil jij een engel zijn. De kinderen van SeeYouAgain

hadden hun project Kerstengel om mensen te verrassen in deze adventstijd. En er zijn kerststukjes naar ouderen gegaan die hun kerstfeest in de Brink moesten missen. En aan wie het goed kon gebruiken hebben we vanuit de diaconie voor kerstpakketten gezorgd. Allemaal engelenwerk.

De ster, wat geeft richting in jouw leven, is Christus jouw ster. De stofzuiger, de afvalbak, wat moet je opruimen in je leven en ook..geen mens hoort in de afvalbak, je bent de moeite waard. En vandaag komt daar het schaap bij. Ja eigenlijk de herder, maar ik had nog een schaapje. Die zet ik erbij, schapen en herders, dus , ja we komen echt in de buurt van kerst. Een schaap is in deze coronatijd een soort scheldwoord geworden, je bent een schaap als je luistert naar de regering, als je de regels opvolgt, als je om anderen geeft. Ik zet het schaap hier neer als een groot compliment aan iedereen die z'n contacten beperkt, die zich aan de regels houdt, zo makkelijk is het niet om schaap te zijn en je te laten leiden.

Luisteren we naar psalm 119 het laatste vers, met die prachtige zin; ik was een schaap en had de weg verloren, zoek Heer uw knecht, ik hoor wat Gij gebiedt.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Het verhaal van de kerstnacht begint bij herders en schapen. Het zijn de herder die plotseling een boodschap van de engel krijgen en die haastig op weg gaan naar Bethlehem, naar het kind. Maar in het kerstverhaal zelf gaat het ook om herder en schapen. Jezus is de Goede Herder. Hij komt voor mensen in de wereld die zelf de weg niet vinden. In het evangelie wordt gezegd dat hij de mensen zag en met ontferming over hen werd bewogen omdat ze waren als schapen zonder herder. Ik vind dat we in behoorlijke mate onze politieke leiders kunnen volgen in deze roerige tijden. Ja vanzelf dat je dit of dat wel beter kunt bedenken, zeker zo lang we al met deze pandemie omgaan, maar zou je het zelf echt zoveel beter kunnen. Het werkt nu eenmaal het beste om mee te bewegen, de lijn te volgen. Ze komen we er samen het snelste uit.

Maar als het gaat over doel en richting van mijn leven, dan heb ik niet genoeg aan een politiek leider. Wie kan mijn hart vervullen, bij wie vind je rust als je

gefrusteerd raakt, wat geeft bodem aan onze samenleving? Wij kunnen er voor elkaar zijn. Zo ben je ook al herder voor elkaar, voor elkaar zorgen, elkaar steunen. Maar als Jezus zich de Goede Herder noemt, dan tilt Hij ons ook in zekere zin op uit ons zoeken, strijden, zuchten. Dit schaapje zegt; De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik vind in de armen van Mijn hemelse herder vrede voor mijn ziel, adem in benauwdheid, kracht om door te gaan. Jezus wordt ons verkondigd nu het bijna kerst is, nu wij als schapen de weg weer willen vinden. En als Hij onze herder is, dan zul je niet verbaasd staan, dat als je de weg wilt vinden, dat soms ook offers vraagt, iets over hebben voor een ander. Jezus is de Herder, die zelf de weg van lijden gegaan is. Herder die wat voor je over heeft. Schapen, herders, langzaam komen we onder de indruk van de kracht van liefde. Godgegeven liefde. Prijs de Heer. Lied 468

Ik wens je alvast een gezegend kerstfeest. Op kerstavond staat er een filmpje klaar zodat we ook in verbondenheid met elkaar kerst kunnen vieren.

1

Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle eng'len eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

2

Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3

Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heil'gen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4

Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.