

HET KONTAKTBLAD



Je kunt beter een nachtje slapen
over wat je van plan bent, dan wakker te
liggen over wat je gedaan hebt...

Juli 2017
Jaargang 48 - nummer 10

Diensten

Op de eerste zondag van deze maand, 2 juli, is ds. B.J. Kruit uit Apeldoorn onze gastpredikant. In de dienst van 9 juli hoop ik weer in uw midden te zijn. Wij zullen dan het Heilig Avondmaal vieren. Door brood en wijn met elkaar te delen bevestigen wij onze verbondenheid met de Heer en met elkaar.

Een week later, 16 juli, hopen we een bijzondere dienst te hebben. We krijgen dan bezoek van een kinderkoor uit het Afrikaanse land Oeganda, het Kidsgear Children's Choir. Acht jaar geleden was dit koor ook al een keer in Loenen en maakte toen grote indruk. Fijn dus dat ze op 16 juli weer in ons midden zijn! Er is in deze dienst slechts één collecte, die bij de uitgang gehouden zal worden. De opbrengst hiervan is geheel bestemd voor de stichting Up4us ("Up for us" = "Kom op voor ons"). Deze stichting biedt wees- en kansarme kinderen in Oeganda een warm thuis en een goede schoolopleiding. Het is het koor van deze school dat naar Loenen komt. Tijdens de dienst zal er een presentatie zijn over de projecten van Up4us. Jong en oud is van harte welkom in deze dienst!

Over de diensten op 23 en 30 juli zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden. Na afloop van iedere dienst in de maanden juli en augustus is er koffie en thee.



See You Again

Zondag 21 mei was de dienst door en voor See You Again. Ds. de Zwart uit Deventer bond aan het begin van de dienst twee jongeren aan elkaar. Het verbonden zijn als BFF hoeft gelukkig niet door middel van een touw kwamen we achter. Alle kinderen hadden ontzettend hun best gedaan en kwarktaarten, brownies, cake, kokosmakronen, Cupcakes en appeltaart gebakken. Na afloop van de dienst verkochten de jongeren al het lekkers en kon het mooie bedrag van € 172,50 geteld worden. Super bedankt iedereen, voor het bakken en kopen!

See You Again na een fijne zomervakantie



Diaconie

9 juli 2017 Heilig Avondmaal collecte voor hetvakantiebureau.nl

Ruim 50 jaar Vakanties met zorg en aandacht

Vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw ontstond binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken het idee om vakanties te organiseren voor ouderen en gehandicapten. Kortom, voor mensen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op vakantie kunnen gaan.

De diaconieën van de Hervormde Kerk bouwden hiervoor op Hydepark in Doorn de aangepaste accommodatie F.D. Roosevelthuis. Het Algemeen Bureau, en later de afdeling Rekreatie van de Gereformeerde kerken, organiseerde vakantieweken in onder meer De (Blijde) Wereld in Lunteren. In 1996 is de organisatie van vakanties van beide kerken samengevoegd in de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV), waarbij sprake is van één vakantieorganisatie: Hetvakantiebureau.nl.



In de loop van de jaren is het aantal doelgroepen van Hetvakantiebureau.nl uitgebreider geworden. Nog steeds komen mensen op vakantie die zorg nodig hebben. Maar ook worden vakanties georganiseerd voor mensen die in de thuissituatie dreigen te vereenzamen, voor mantelzorgers en een thuiswonende partner met dementie, voor eenoudergezinnen, voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Voor meer informatie zie www.hetvakantiebureau.nl

16 juli Collecte bestemd voor Up for Us.

Stichting UP4S heeft een christelijke basis. De stichting is opgericht vanuit de overtuiging dat je als christen een verantwoordelijkheid hebt naar je (kans)arme naaste. Op ons project in Oeganda zijn echter alle kinderen, ongeacht afkomst of geloof, welkom. Wel wordt er op onze scholen christelijk onderwijs gegeven. Door een beter onderwijs worden de kansen op een goede toekomst voor deze kinderen aanzienlijk vergroot. UP4S heeft een basisschool en een middelbare school in het dorpje Bukomansimbi, waar veel van de kinderen vandaan komen. In 2003 is stichting UP4S opgericht door Sylvia Mbabazi en haar man Frank Rus. Voor meer informatie zie www.up4us.nl



30 juli Collecte bestemd voor SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.



Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden wij als samenwerkende kerken financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld.

Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom geven we ruime aandacht aan vroegsignalering en preventie. Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te voorkomen is pas echt vrij. Voor meer informatie zie www.schuldhulpmaatje.nl

Mazzelschuurverkoop.

De opbrengst in juni was €182. Een mooi bedrag. Zeker als je de € 226.37 meetelt aan verkochte boeken op het Schaapscheerdersfeest. **Zaterdag 1 juli** kun je de boeken (die je hebt uitgelezen) tussen 10 -12 uur weer inleveren. Je hoeft niet met lege handen weer naar huis, want er staan nog genoeg andere mooie boeken en bruikbare spulletjes in de Mazzelschuur aan de Voorsterweg 56.



Pannenkoeken Schaapscheerdersfeest

Het was weer een gezellig boel bij de kraam van het pannenkoekenbakken. De dames in fleurig boerenbont hebben hun record van vorig jaar verbroken door dit jaar ruim 375 pannenkoeken te bakken en deze voor €945,- te verkopen. Geweldig!! Allen hartelijk dank.



Oud IJzer Inzamelpunt

Zaterdag 30 juli tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer af leveren aan de Hameinde 1 (terrein van Maalderink-Reusken)

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman	055-5051458
Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.



2 Juli collecte Jeugdwerk Protestantse Kerk: Geen afscheidsfeestjes meer!

In veel kerken komen kinderen nog regelmatig en/of gaan ze naar zondagscholen/Sea You Again, maar tieners en jongeren zien we veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk maken!

De **uitgangscollecte** van **23 juli** is voor de inrichting van de kerk.

Oecumenisch uitje naar Woerden

Op zondag 28 mei gingen we met een groep van 35 personen naar Woerden. De bus vertrok in de vroege ochtend vanuit Loenen en Klarenbeek. Het was mooi weer en iedereen had zin in een leuk dagje uit.

We waren ruim op tijd in Woerden voor de dienst in de kerk van de Evangelisch Lutherse Gemeente. Na de dienst was er koffie en thee met koekjes in de vorm van de symbolen van de Lutherse kerk. Dit gaf ook de gelegenheid om een praatje te maken met de leden van deze Woerdense gemeente.

Het is natuurlijk interessant om wat meer te weten van de geschiedenis deze evangelisch Lutherse kerk. Daarom mochten we na de koffie weer in de kerkbanken gaan zitten voor een presentatie. De kerk ziet er aan

de straatkant uit als een gewoon woonhuis, maar via dit 'huis' kom je toch binnen in een vrij grote kerk met mooie glas ik lood ramen.

De kerk kent een lange geschiedenis en was geruime tijd in gebruik als schuilkerk. De Lutherse gemeente was eeuwenlang eigenlijk verboden. De diensten in de schuilkerk werden soms wel en soms niet oogluikend toegestaan.

Het woongedeelte aan de straatkant was jarenlang de woning voor de koster(es). Tegenwoordig is het in gebruik als vergaderruimte e.d.

We sloten het bezoek aan de kerk af met een lunch, waarna het hoog tijd werd om naar het nabijgelegen stadsmuseum te gaan. Twintig mensen namen deel aan de rondleiding en de anderen konden koffie of thee gebruiken in de historische vroedschapszaal. Met enige fantasie kan je je voorstellen dat de gemeenteraad hier vergaderde of dat je er in het huwelijk trad.

De mensen die graag de historische binnenstad van Woerden wilden bekijken namen deel aan de gildewandeling met een gids. Anderen kozen ervoor om op een terras in de zon plaats te nemen of de expositie in het museum nog eens rustig te bekijken.

Na de wandeling was het tijd om de bus weer op te zoeken voor de terugreis naar Klarenbeek. Bij Pijnappel werd de dag afgesloten met een heerlijk diner.



Het uitje werd namens het Beraad van Kerken georganiseerd door Elly van der Gouw en Tonny van Hensbergen. Ook Gerda Schiphorst heeft mee geholpen met de voorbereiding. Elly kon er helaas de dag zelf niet bij zijn. Gelukkig hebben diverse mensen gedurende de dag geholpen om ook dit jaar het uitje weer tot een succes te maken.

Volgend jaar organiseert het Beraad van Kerken vast weer een oecumenisch uitje.

Geestige schaapskooidienst

Pinksterzondag was er op een mooie en een voor Pinksteren toepasselijk winderige morgen een goed bezochte oecumenische kerkdienst op de wei bij de schaapskooi. Ds. van Driel en Pastor Kantoci gingen voor. Er waren naast veel Loenenaren ook mensen van heinde en ver gekomen. Ook was er een groot aantal kinderen die tijdens de dienst op hun eigen wijze met Pinksteren bezig zijn geweest. Het was een geestig geheel ☺. De collecte voor het project 'HOME voor Lopatyn', dat zorgt dat in het dorpje Lopatyn in Oekraïne 35 kinderen iedere schooldag een warme maaltijd krijgen, heeft €525,50 opgebracht. Geweldig. Namens de kinderen heel hartelijk dank.

De stichting die zorgdraagt voor deze maaltijden geeft op YouTube op z'n Oekraïens een leuke impressie. Deze is te vinden via *Fond "Children in Need"* of via de link <https://www.youtube.com/watch?v=dwtgAtyUssw>

Giften

Er is een **Gift** van €150 t.b.v. de restauratie ontvangen door dhr. V. Hiervoor heel hartelijk dank.

Afwezig



Ik heb nog vakantie tot en met woensdag 5 juli. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met mevr. A. Gooiker, tel.nr. 5051862, b.g.g. mevr. B. Paping, tel.nr. 5416965.

Vanuit de pastorie

Wensen wij iedereen, vakantiegangers en thuisblijvers, vrede en alle goeds. In het bijzonder voor onze zieken sterkte en goede moed!

Met vriendelijke groet, ds. J.W.C. van Driel

Kopij volgend nummer

Voor het augustus nummer 2017 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 13 juli 2017 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 juli 2017.
3. kontaktbladloenen@online.nl in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. J.W.C. van Driel Tel. 5051350
Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072
Bankrekeningnummers:
Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168
Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961
Restauratiefonds : NL85RABO0336761961
Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176
Website: www.pknloenenueluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.
H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
H.Geestkerk, Lorentzstraat 20, 6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566
Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953
Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283
Locatie secretariaat
Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.
Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00
e-mail: loenen-erbeek@franciscusenclara.com
Pastoraatsgroep
Gerda Havekes liturgie tel: 055 - 5051753
Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234
Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167. Email: janneke.chris@gmail.com
Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenueluwe.nl of www.franciscusenclara.nl.

In Memoriam



Op 22 mei is in de leeftijd van 84 jaar Johanna Antonia Elders-Koers overleden. Zij woonde aan de Watermolen in Loenen.

Op 30 mei heeft de afscheidsdienst plaats gevonden, waarna zij is begraven op het parochiële kerkhof. Wij wensen haar kinderen kracht en sterkte om dit verlies te dragen.

Geboorte

Op 8 mei werden Paul, Anneleen en Annelies Rotering verblijd met de geboorte van hun dochter en zusje Willemijn Anneke Catharina. De familie Rotering-Jacobs woont aan de Churchilldreef 91 in Ede, maar is lid van onze gemeente. Wij wensen hen van harte geluk en wij hopen dat Willemijn in liefde en vrede mag opgroeien!



Overdenking - Willem Klomp

Dit keer de actualiteit maar eens een keer in de gaten gehouden en wat we er als gelovigen mee kunnen. Ik sprak van de week iemand die zei "wat was het druk op eerste Pinksterdag bij de schaapskooi met de oecumenische dienst, er waren wel 300 man". Dat is inderdaad heel veel en past heel mooi bij Pinksteren. De afgedwaalde schapen waren kennelijk ook terug. Dit laat zien dat je eigenlijk helemaal geen kerkgebouw nodig hebt om tot elkaar te komen en na te denken over God. De alledaagse realiteit in ons land is de formatie van het landsbestuur. Iemand zei eens "over geloof en politiek moet je nooit praten, dat leidt alleen maar tot ruzie". Dezelfde persoon zei ook "geld en geloof hadden ze nooit uit moeten vinden, het heeft al heel wat ruzie veroorzaakt". Dit is moeilijk te weerleggen. Soms ontkom je niet aan de discussie over heikele punten. De formatie zit in het slob omdat geloof en politiek als speerpunten behandeld worden. Er is een partij die een waardig levenseinde, dat wil zeggen uit het leven stappen wanneer je vindt dat het leven voor jou geen zin meer heeft terwijl je lichamelijk nog niet ziek bent, als vorm van beschaving ziet. De bijbel denkt daar anders over en dat is niet erg. Verschillende partijen, zowel



gelovigen als ongelovigen, zijn intern verdeeld. Of dit gewenst is of niet loopt door alle lagen van de bevolking heen. We moeten hier maar eens goed over nadenken. Theologen, filosofen ethici zullen dat ook gaan doen. Ander baanbrekend nieuws is de geschiedenis van de mensheid. Volgens het verhaal van de bijbel heeft God de mens in een dag geschapen. Dat blijkt toch iets naders te liggen. Daar kan de bijbelschrijver ook niets aan doen. Hij is er niet bij geweest. Archeologische vondsten in Marokko hebben aangetoond dat de oudste homo sapiens 300.000 jaar geleden daar geleefd heeft. Dat is 100.000 jaar eerder dan we dachten. De wetenschap is er altijd van uitgegaan dat de eerste mens, dus de hof van Eden, gesitueerd moet worden ergens in Ethiopië. Dat blijkt niet te kloppen. De wetenschappers denken nu dat de mens mogelijk op verschillende plekken tegelijk is ontstaan. Professor Jean Jacques Hublin van de universiteit Leiden zegt: "Er is geen tuin van Eden in Afrika, Afrika is de tuin van Eden. Dit lijken me leuke dingen om over na te denken. Ik zal het bijbel verhaal nog eens nalezen. En hoe lang heeft het geduurd dat de mensen zich hier aan de oevers van de IJssel vestigden?"

Vakantie secretariaat



In de weken 31-32-33 augustus is het secretariaat in verband met vakantie gesloten. Voor eenieder van u een fijne en rustgevende vakantie toegewenst en voor u allen die in de vakantieperiode eropuit trekken een mooie reis en een behouden thuiskomst gewenst.

Met vriendelijke groeten - namens alle medewerkers van het secretariaat

Koffiemiddag Pater Dekkerhuis

De koffiemiddag is op donderdagmiddag in het Pater Dekkerhuis: van **1430 -1630 uur**.

Adres: Lorentzlaan 20 Eerbeek.

We willen u graag hierbij het schema voor de komende maanden laten weten.

Noteer alvast in uw agenda:

29 juni: pater Dries van den Akker sj: een nieuw licht op de religieuze schilderijen van Vermeer.

27 juli: Mw Elfriede Arriëns: Vooraf vastleggen van uw uitvaartwensen.

31 augustus: Ds. Marti Koster: het leven van Eddy Hillesum.

Wanneer u vervoer nodig heeft: bel uiterlijk daags tevoren: 06-40372602. En neem uw buurman of buurvrouw eens mee! Bruno en Anneke van der Werff

Kleurplaat



Gemeenschap Christelijk Leven

GCL groep in Twello

De 'Gemeenschap Christelijk Leven' (GCL) is een wereldwijde spirituele gemeenschap in de katholieke Kerk. De Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola vormen de bron van de spiritualiteit van de deelnemers. De leden van GCL reflecteren over het geloof en over hoe zij dit in hun dagelijks leven, als persoon of als gezin, kunnen verwerkelijken.

GCL-leden komen ongeveer één keer per maand bijeen in een groep, om hun ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen op hun levensweg. Zij proberen gezamenlijk om de dagelijkse bezigheden te verstaan vanuit het

geloof en om in de geest van Jezus beslissingen te nemen en daarnaar te handelen. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan centraal.

Een kennismakingstraject voor GCL bestaat uit negen bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst maakt de groep een keuze of zij verder willen gaan als GCL-groep.

Wereldwijd is GCL aanwezig in meer dan zestig landen, verspreid over alle continenten. In Nederland zijn er momenteel vijf GCL-groepen actief, in Amsterdam, Den Haag, Hoofddorp en 2 groepen in Wassenaar. Omdat er al enkele belangstellenden in onze omgeving zijn, willen we bekijken of we een GCL-groep kunnen beginnen in de HH. Franciscus en Claraparochie.

Wanneer u belangstelling heeft voor of vragen heeft over dit initiatief, kunt u contact opnemen met ondergetekende, per mail: avdwerffverbraak@gmail.com of per telefoon: 0313 78 51 56. Tevens is er gelegenheid elkaar te ontmoeten na de eucharistieviering op **20 augustus** in de H. Martinuskerk in Twello.

NB deze viering begint **niet om 10.00u** (zoals gebruikelijk), **maar om 9.00u**

Meer informatie over GCL is te vinden op www.gclnederland.org

Anneke van der Werff-Verbraak

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

De zomer is in alle hevigheid losgebarsten en dat betekent weer handen uit de mouwen op vrijdag 7 juli voor de vrijwilligers op het R.K. kerkhof. Om 8 uur koffie drinken en dan aan de bak. We krimpen in, dus we wachten op nieuwe aanvoer.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp

Liturgische vieringen

- Za. 01 juli '17** Eucharistieviering - Voorganger: P.Daggenvoorde
Intenties: Willem Joseph Visseren, Jan Jozef Werensteyn, Antoon Diks
- Zo. 9 juli '17** Eucharistieviering - Voorganger: P. Daggenvoorde en R.den Hartog
Intenties: Henk Derickx, Overl fam Bijvank, Wim Biezeman, Overl ouders Theo en Marietje Hamer-Harmsen, Antonia Grada Klomp, Hendrikus Antonius Reulink, Willem Joseph Visseren, Jan Elders
- Za. 15 juli '17** Woord en Communieviering - Voorganger J. Oude Voshaar
Intenties: Wilhelmina Maria Brom-Paalman, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Overl ouders Uiterweerd-ten Broek, Overl ouders Diks-Reulink, overl ouders Tiedink-Streppel
- Zo. 23 juli '17** Eucharistieviering - Voorganger: P. Hofstede
Intenties: Overl fam Bijvank, Theodora Hafkamp-Sanders, Annie Hafkamp-Vos, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Overl echtpaar Meurs-vd Linde, fam Elders-Meulenbeek
- Za. 29 juli '17** Woord en Communieviering - Voorganger P. Kantoci
Intenties: Overl ouders Freriks-Uiterweerd, Jacoba Tiemessen-Peters

Kerkdiensten juli

Protestantse gemeente

Zondag 2 juli	9.30 uur	Ds. B.J. Kruit - Apeldoorn Koffie na de dienst Coll.: Jeugdwerk
Zondag 9 juli	9.30 uur	Ds. J.W.C. van Driel Heilig Avondmaal Koffie na de dienst Coll.: Heilig Avondmaal collecte voor hetvakantiebureau.nl
Zondag 16 juli	9.30 uur	Ds. J.W.C. van Driel M.m.v. Up4Us Koffie na de dienst Coll.: Up for Us
Zondag 23 juli	9.30 uur	Ds. J.W.C. van Driel Koffie na de dienst Coll.: Inrichting Kerk
Zondag 30 juli	9.30 uur	Ds. J.W.C. van Driel Koffie na de dienst Coll.: Schuldhulpmaatje

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag 1 juli	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger: P.Daggenvoorde - mmv In Between
Zondag 9 juli	10.00 uur	Eucharistieviering Voorganger: P. Daggenvoorde en R. den Hartog - mmv Con Spirito
Zaterdag 15 juli	19.00 uur	Woord en Communieviering Voorganger J. Oude Voshaar - mmv Con Spirito
Zondag 23 juli	10.00 uur	Eucharistieviering Voorganger: P. Hofstede
Zaterdag 29 juli	19.00 uur	Woord en Communieviering Voorganger P. Kantoci - mmv Con Spirito