

HET KONTAKTBLAD



Het hart ziet vaak helderder
dan het verstand.

September 2017
Jaargang 48 - nummer 12

Diensten

De eerste dienst van deze maand is op 3 september. We beginnen dan weer om 10.00 uur.

Onze jaarlijkse startzondag zal zijn op 10 september, het is dan ook Nationale Ziekenzondag. De startzondag staat dit jaar in het teken van "Open huis". Daarover kunt u elders in het Kontaktblad meer lezen. We hopen u te kunnen begroeten op de 10^e!

Op zondag 17 september komt ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn weer naar Loenen.

Voor 24 september zijn er geen bijzonderheden.



Diaconie

10 sept. Tweede zondag in september: Nationale Ziekendag, collecte voor de Zonnebloem afd. Loenen.

De Zonnebloem stelt zich tot doel om mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen, bij de samenleving te blijven betrekken. Door de maatschappelijke veranderingen wordt dit steeds belangrijker.

De afdeling Loenen van De Zonnebloem bestaat al 50 jaar en draagt, waar het past binnen de "landelijke doelstellingen" van de Zonnebloem, hier graag een steentje aan bij. Naast het bezoekwerk onderneemt de Loenense afdeling nog vele andere activiteiten. Zo worden onder andere wandel-, fiets- en boottochtjes georganiseerd en picknick-middagen en vakanties.

De Zonnebloem heeft voor haar activiteiten uiteraard geld nodig. De collecte op 10 september is daarom voor De Zonnebloem bestemd.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan en zal de collecte-opbrengst verdubbelen, met een maximum van 500 euro.

24 sept. Collecte Versterk de kerk in het Midden-Oosten

De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk. In Syrië en Irak vluchten christenen voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze massaal op de deuren van kerken. In Egypte zorgen aanslagen voor angst. De druk neemt toe om weg te gaan.

Een van onze Koptische partners schreef na de aanslagen in het voorjaar: 'ondanks de brute aanvallen houdt de Koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: "Maar Ik zeg u, houd van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken". Zij blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet.

Kerken in het Midden-Oosten hebben onze steun nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Daarom vraagt Kerk in Actie komend najaar aandacht voor hun situatie. De najaarscampagne 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten' begint op 24 september a.s.



Ga met Kerk in Actie op reis naar China

Wilt u het werk van Kerk in Actie eens met eigen ogen zien? Reis dan van 3 tot 17 april 2018 mee naar China, waar kerken groeien. Een reis voor 50+ers vol ontmoetingen. U start bij het [Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong](#), waar Tjeerd de Boer lesgeeft. Op 5 november 2017 collecteren veel kerken voor dit werk van Kerk in Actie. Tjeerd begeleidt uw reis. Hij woont en werkt sinds 2013 in China samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. U bezoekt diverse Kerk in Actie-partners, zoals het [bijbelgenootschap](#). Kerk in Actie neemt u mee naar oost en west, naar stad en platteland. Kijk op www.kerkinactie.nl/reizen of neem contact op met Hanneke van den Biggelaar, reizen@kerkinactie.nl, tel. (030) 692 7869.



Collecte opbrengsten

Maand	Diaconie	Zending	Uitgangscollecte
mei 2017	29 euro		244 euro Oeganda
Juni 2017	120 euro		525 euro Home voor Lopatyn 61 euro Open doors 47 euro Stichting Inlia
Juli 2017	106 euro		63 euro hetVakantieburo 556 Up for Us 67 euro Schuldhulpmaatje

Op de rekening van de zending is een gift binnengekomen van 90,-
Vriendelijk bedankt voor uw giften

Kerkrentmeesters

Mazzelschuur

Op de **1^e zaterdag van de maand** bij fam. van Ee aan de **Voorsterweg 56**.

U bent van harte welkom **tussen 10.00 en 12.00 uur**. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk.

De opbrengst vorige maand was: €371!



Oud IJzer Inzamelpunt

Elke **laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur** kunt u uw oud ijzer afleveren aan de **Hameinde 1** (terrein van Maalderink-Reusken)

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman 055-5051458

Ap Kobussen 055-5051136

Jan Nijhof 055-5051028

Henk Kok 055-5051102

Tonnie Wansink 055-5051873

Chris van Oorspronk 06-21271999

De opbrengst van de maanden juni tot en met augustus was resp. € 233,98, €967 en €968,77.

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en de ijzervreters voor het inzamelen en ten gelde maken van het oud ijzer.

De Oud IJzer Inzamelactie is een **samenwerking van de beide kerken in Loenen.**

Collectes

De collecte van **3 september** is voor **Missionair werk en kerkgroei**. Deze zondag staat de pioniersplek in de Corneliuskerk in Kloosterwelle centraal. Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingrediënten van deze pioniersplek. De wekelijkse vesper op woensdagavond biedt veel tijd voor stilte. Tijdens de maaltijd na de verspers is er tijd voor gesprek en ontstaat er echt een band tussen mensen. Niemand van de deelnemers wil dit meer missen! Door deze manier van geloof delen ontstaat er een band en vinden mensen weer toenadering tot het geloof en de kerk.

De collecte van **17 september** is voor **JOP**. Ook bij deze collecte gaat het om ontmoeten. Bij JOP ligt het accent deze keer op het ontmoeten van verschillende generaties. Want wat kunnen er mooie gesprekken ontstaan als jong en oud ook in de kerk elkaar echt ontmoeten. Bijvoorbeeld omdat kinderen vragen stellen of mensen echt geen eten hadden in de oorlog. Of ze in die jaren weleens iets van God merken. (Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid).



JOP ondersteunt gemeenten met kennis, inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten uit te wisselen. Wat zou het mooi zijn als wij dit ook eens bij ons in de kerk in Loenen zouden doen. Dat jong en oud met elkaar in gesprek gaan, wat tot een verrijking van iedereen zal zijn.

Giften

Hartelijk dank voor de gift van €50,- voor de kerk.

Startzondag 10 september "Openhuis" met muziek en zang.

Wat zou het mooi zijn als we zondag 10 september openhuis houden en dat we dan een blijde kerk kunnen tonen vol met muziek en zang. Wie doet er mee?

Kun je een muziekinstrument bespelen, of hou je van zingen, kom dan **woensdagmorgen 6 september om half 11** naar de kerk om een aantal liederen in te studeren, zodat we 10 september uit volle borst kunnen meezingen en/of meldt je aan bij Betsie Modderkolk of Bernadette Paping als je jouw favoriete lied muzikaal wel wil begeleiden. Dit graag voor 1 september, want dan kan het meegenomen worden in de liturgie.

Verder is er volgens goede traditie aansluitend aan de kerkdienst een gezellig samenzijn met een activiteit en afsluitend een gezamenlijke maaltijd. Het mooie van kerkzijn is dat je mensen ontmoet, dingen samendoet en naar een ander omziet. In dit kader vragen we of je thuis iets klaar wilt maken, zodat het een maaltijd van ons voor ons is. Graag voor 8 september bij Dinie Nieuwenhuis of Jettie Tolman (en kun je die niet vinden, dan mag het ook bij een ander kerkenraadslid) aangeven wat je gaat maken.

Allen hartelijk dank en tot de 10^e (of zoveel eerder voor het repeteren)



Kerkenraad Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe

P.S. Je mag ook gewoon de 10^e komen zonder dat je van tevoren iets hebt gedaan © en/of gewoon nieuwsgierig bent hoe het er in de kerk in Loenen aan toe gaat, want de kerk is een open huis voor iedereen.

Loenen Vitaal: Wie wil er komend kerkelijk jaar een dienst voorbereiden?

Afgelopen jaar is het ons gelukt om gemiddeld 2x per maand een 'gewone'/ reguliere dienst te houden en 2x per maand een dienst met een speciaal thema. Dit kon zijn een dienst met Kerst, Pasen of avondmaalsdienst, maar ook een dienst buiten de kerk, zoals tussen de koeien of schapen en in Spritzh hoorden erbij. En alles wat er tussenin zat van een dienst voor Iedereen tot een dienst georganiseerd door diverse gemeenteleden al dan niet met een thema. Echt geweldig!

Komend jaar willen we dit voortzetten. Wie doet er mee? We hebben tot het einde van het jaar al de startzondag (10 sept), Top 2000 (1 okt), Olto (15 okt), Dankdag (5 nov), Laatste zondag kerkelijk jaar (26 nov), avondmaal (3 dec) en Kerst en oudjaarsavond.

In 2017 zijn er nog 2 zondagen vrij, te weten 24 september en/of 29 oktober. Weet u/jij nog een leuke invulling? Er is de mogelijkheid om bijv. JOP in te schakelen (zie ook collecte 17 september).

Lijkt het je leuk, maar zijn deze zondagen te snel, dan zijn er in het eerste kwartaal van 2018 ook nog genoeg zondagen ☺. Graag aanmelden bij Bernadette Paping (telf. 5416965)

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe

1 oktober: Top 2000 dienst bij Spritzh

Zondagmiddag 1 oktober wordt Spritzh weer omgetoverd tot een Top2000 a Gogo café waar we een top 2000 dienst gaan houden. Deze dienst is voor jong en oud en Iedereen!



De deuren gaan open om kwart voor 4 en de dienst zal om 16.00 uur beginnen. Kees Bulens zal weer het geheel aan elkaar praten en we zijn nog op zoek naar interessante gasten die hun favoriete lied willen toelichten of een mooi verhaal hebben rond het thema **Geloof in Jezelf?!**

Nieuw dit jaar is dat we een online Quiz **Kahoot** gaan doen. Normaal laat je in de kerk je mobiel thuis of zet je hem uit. Nu mag hij mee en kunnen we allemaal meedoen aan de Quiz!

Uiteraard is er weer de mogelijkheid om je eigen favoriete top 5 in het teken van het thema *Geloof in Jezelf?!* in te leveren. Dit kan tot maandag 15 september via Facebook 'top2000loenen' of een mail naar Top2000Loenen@hotmail.com. Dus reserveer alvast de 1e oktober en stem!!!! Voor eventuele vragen/opmerkingen/ideeën kun je contact opnemen met Simon Verheul of Ilja Waszink.

Vrijwilligersavond

U als vrijwilliger bent onmisbaar voor onze kerk. Wilt u 13 oktober daarom vrijhouden, zodat wij u weer kunnen bedanken voor al uw hulp? Volgende maand volgt meer informatie over de opgave en invulling van deze vrijwilligersavond.

De Kerkenraad



Oproep: Namen voor beroepings commissie nieuwe predikant(e)

Zoals u in het vorige kontaktblad kon lezen, gaat ds. van Driel rond eind 2018 met emeritaat. Als kerkenraad gaan we daarom volgend jaar op zoek naar een geschikte kandidaat die hem gaat opvolgen. Hiervoor willen we een beroepingscommissie instellen. We vinden het belangrijk dat - naast enkele kerkenraadsleden - ook enkele gemeenteleden zitting hebben in deze beroepingscommissie. Daarom vragen we u om namen van geschikte gemeenteleden voor de beroepingscommissie aan ons door te geven. Tot nu toe (10 augustus) heeft één persoon namen aangeleverd. Toch hopen we dat nog meer gemeenteleden namen noemen van geschikte kandidaten.

Namen van gemeenteleden voor de beroepingscommissie kunt u uiterlijk 10 september doorgeven aan Jettie Tolman (ouderling-kerkrentmeester), tel. 055-5052597, e-mail: j.tolman1@kpnplanet.nl.



Zonnebloem

September, dat betekent dat de zomervakantie bijna voorbij is.



Toch zijn in deze vakantieperiode vele vrijwilligers actief geweest. Er is met gasten onder andere een bezoek gebracht aan het Plumvee Museum en ook aan het Afrika Museum. Er is weer gewandeld, vergaderd en natuurlijk werden gasten thuis bezocht. En dan is het weekend van 9 -10 september, de Nationale Ziekendag 2017. Dit jaar heeft de Zonnebloem gekozen voor het thema. ... "Aandenken".

Hiermee wil de Zonnebloem aangeven dat vrijwilligers mensen zijn, die aan u **denken**, samen met u **meedenken**, leuke plannen **bedenken**, 't leven met u **overdenkt**, dierbare momenten **gedenken**. Want, samen kan er zoveel meer dan je **denkt!**

Onze vrijwilligers zullen ook dit jaar bij zieken een bloemetje brengen. Om dit mogelijk te maken is er in beide kerken een collecte, zaterdagavond 9 september in de R.K. kerk en zondag 10 september in de kerk van de Protestantse Gemeente. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan en danken u bij voorbaat voor uw steun.

Namens De Zonnebloem afd. Loenen, Vrolijke zonnebloemgroeten, Stefie Eijmans.

Kopij volgend nummer

Voor het oktober nummer 2017 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 september 2017 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 september 2017.
3. kontaktbladloenen@online.nl in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Huwelijk

Op 4 september hopen de heer en mevr. A. Reuvekamp-Modderkolk hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren.
Zij wonen Loenerdrift 132, 7371 CN Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.
Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Kleurplaat - Ruth



Overdenking - Willem Klomp

De maand september is aangebroken en dat wil zeggen dat de zomer ons gaat verlaten en de vakanties voorbij zijn. Net in de vakantieperiode was de zomer wisselvallig en degenen die op de camping in Nederland zaten hebben mogelijk door de modder moeten waden. Jammer dan. In de zuidelijke landen was het beter, hoewel je daar ook ongemakken tegen kunt komen. Niet iedereen is

erop uit getrokken om welke reden dan ook. Laten we ook even denken aan onze zieken en mindervalide mededorpsbewoners, die wel graag op vakantie hadden willen gaan, maar het niet meer kunnen. We zouden hen een bezoekje kunnen brengen zodat ze ook eens een verzetje krijgen. Ook in de maatschappij is er een hoop gebeurd. De hele Veluwe bibbert door het eierenschandaal. Veel kippenboeren zijn er ingeluisd bij een

ontluzingsmiddel. De daarin verwerkte schadelijke stof is in de eieren terecht gekomen zodat miljoenen eieren de bietenbrug op gingen. Een ramp voor de mensen die het aangaat. Ik geloof niet dat de Loenense kippenboer getroffen is. Hij doet, geloof ik niet in eieren. Verder kunnen we even stilstaan bij de internationale politiek. Het is de vraag of het conflict tussen Amerika en Noord-Korea tot een uitbarsting komt en beschermheer China zich ermee gaat bemoeien. Honderd jaar geleden zaten we midden in de wereldoorlog. In 1917 vond in West-Vlaanderen de slag bij de Passendale plaats, oftewel de derde slag bij Ieper. De geallieerden probeerden een gat te slaan in de Duitse linies. Aan beide zijden een kwart miljoen doden. Gelijkspel dus en maar acht kilometer opgeschoten. Onze vroege voorvadersen zagen in oorlogen en rampspoed een aankondiging van het einde der tijden. Ze dachten daarin aanwijzingen in de bijbel te zien. Lees Matteus 24 vers 7 en volgende: "Volk zal opstaan tegen volk en rijk tegen



rijk; En er zal hongersnood zijn en aardbevingen hier en elders. Maar dit alles is slechts het begin van de rampspoed". Dat ziet er dus niet best uit. Laten we hopen dat de wereldleiders hun koppie erbij houden. Maar er zijn ook leukere dingen gebeurd de afgelopen maand. De Nederlandse vrouwen zijn Europees kampioen voetballen geworden en Daphne Schippers is wereldkampioen hardlopen geworden. Om zover te komen moet er getraind worden tot je een ons weegt, bij wijze van spreken en dat hebben ze gedaan. Ook de apostel Paulus heeft het over de sport. Hij zegt de Christen moet zich trainen als een sporter om in de hemel te komen.

Ieder van ons moet die prijs zien te behalen: "Weet gij niet dat de wedlopers in het renperk wel allen lopen, maar dat slechts een de prijs behaalt? Loopt dan zo, dat ook gij hem moogt winnen. En hij die in het worstelperk optreedt, legt zich een volkomen onthouding op. Zij doen het om een vergankelijke kroon te ontvangen, wij om een onvergankelijke". 1 Kor: 24.

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. J.W.C. van Driel Tel. 5051350

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

H.Geestkerk, Lorentzstraat 20, 6961XL Eerbeek

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167. Email: janneke.chris@gmail.com

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-erbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Gerda Havekes liturgie tel: 055 - 5051753

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Lezen en/of downloaden Kontaktblad?

Zie www.pknloenenveluwe.nl of

www.franciscusenclara.com.



Wij komen naar de Mis om te danken en te vieren. En aan het einde van elke Mis krijgen wij de zegen en worden wij weggezonden om in ons leven van alledag te doen wat we in de Mis gehoord en gevierd hebben.

En dat is, zeker in onze seculiere maatschappij, waarin geloven niet vanzelfsprekend is, helemaal niet zo gemakkelijk.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het spreken over geloof vaak best moeilijk. Je krijgt soms pijnlijke reacties. Geringschattend, neerbuigend. Zo van: "Och gut, geloof jij echt? Dat is toch meer iets van vroeger? Een weldenkend mens weet toch wel beter...?" Soms zijn de reacties zelfs agressief. "Kun je je tijd niet beter gebruiken dan met die onzin bezig te zijn??"

En dan is het best moeilijk om toch te blijven doen wat je dierbaar is en waar je in gelooft.

Met gelijkgezinden bij elkaar komen, je zorgen delen, samen bidden, lezen en elkaar ondersteunen. Je gewone dagelijkse dingen bezien vanuit het geloof en dat allemaal in een sfeer van vertrouwen. Dat is wat gebeurt in een GCL groep.

GCL staat voor Gemeenschap van Christelijk leven.

Het is een wereldwijde organisatie die al 450 jaar bestaat en in meer dan 60 landen aanwezig is. Ook in Nederland. Zie ook: <https://gclnederland.org/>

Hebt u behoefte aan verdieping, herkent u de bovenvermelde problematiek, wilt u graag eens met anderen van gedachten wisselen over uw geloofsleven, dan is de nieuw op te richten GCL groep in Twello misschien iets voor u.

Voor verdere info kunt u contact opnemen met ondergetekende, per mail: avdwerffverbraak@gmail.com of per telefoon: 0313 78 51 56.

Mede namens het pastorale team, Anneke van der Werff-Verbraak

Koffiemiddag Pater Dekkerhuis

De koffiemiddag is op donderdagmiddag in het Pater Dekkerhuis : van **14.30 -16.30 uur**.

Adres: Lorentzlaan 20 Eerbeek.

We willen u graag hierbij het schema voor de komende maanden laten weten.

28 september: spelletjesmiddag.

Iedereen mag zijn favoriete huiskamerspel meenemen en samengaan we kijken welke we kunnen spelen.

26 oktober: nog niet bekend

30 november: Citerkwartet " Het Klaverblad".

Wanneer u vervoer nodig heeft: bel uiterlijk daags tevoren: 06-40372602. En neem uw buurman of buurvrouw eens mee!

Bruno en Anneke van der Werff



Bijbelleesgroep Eerbeek

Lezen in de Bijbel. In het afgelopen jaar ontdekten wij dat de oude verhalen, eeuwen geleden in een andere taal en cultuur opgeschreven, in 2017 nog verrassend actueel blijken.

Wij lezen verhalen over "gebed in de Bijbel", en over "gelovige vrouwen in de Bijbel". Heeft u zin om mee te doen met de Bijbellesgroep? U bent van harte welkom. Iedereen met belangstelling voor of nieuwsgierigheid naar de rijkdom van deze eeuwenoude geschriften is van harte welkom.

De eerste 4 bijeenkomsten lezen we teksten die gaan over "gesprekken in de Bijbel", In het dagelijks leven zijn wij soms aarzelend om over ons geloof te spreken. Vaak "omdat dit toch geen zin heeft" of zelfs vanwege agressieve reacties! Alleen in 'een goed gesprek' komen we soms aan verkondiging toe. We lezen teksten waarin 'een goed gesprek' plaats vond en hoe die ons kunnen inspireren om zelf "een goed gesprek" te voeren.

Data: 21 september, 12 oktober, 9 november, 7 december,

Tijd: van 13.30-15.30u Plaats: Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek

Info en aanmelden bij: Anneke van der Werff-Verbraak, telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046 of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com

Namens het pastorale team, Anneke van der Werff-Verbraak (avdwerffverbraak@gmail.com)



KVV - bijeenkomst dinsdag 19 september

De vakantie is voor de meesten weer voorbij en dus beginnen we weer.

Op dinsdag 19 september komt wereldfietser Gerda Marsman ons op humoristische wijze vertellen over de fietstocht die zij alleen, met tent en volle bekapping, gemaakt heeft in Australië.

Het wordt vast een inspirerende lezing. U bent van harte welkom!



Willibrordprocessie

De vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017. De Willibrordprocessie "is een gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is ook dit jaar: 'Geloof mag gezien worden'," aldus pastoor Huitink van de organiserende Salvatorparochie.

Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze processie. Pastoor Huitink: "Met de schrijn van Willibrord in ons midden groeperen wij ons rond de Apostel van Nederland. Samen laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof zien. De processie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met elkaar en met allen die in Zijn geest leiding geven aan de christelijke gemeenschap. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle christenen in ons land een blijde geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen hiermee aan dat wij geen gemeenschap vormen die in zichzelf opgesloten is, maar dat wij leven vanuit een geloof dat - letterlijk - de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus Christus en Zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in navolging van Willibrord."

Deelnemers aan de processie verzamelen zich om 15.45 uur rond het beeld van de H. Willibrord op het Janskerkhof. Om 15.50 volgt het opstellen op het Janskerkhof, waarna om 16.00 uur de processie begint. Bij het passeren van de processie zullen de klokken van de protestantse Domtoren luiden. De stoet vervolgt de route via het Domplein richting de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond 16.45 uur de afsluitende vesperviering is. Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om

gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61, de voormalige pastorie achter de kathedraal).

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die meelopen, zijn vanaf 15.00 uur welkom in het Ariënsinstituut (Keistraat 9), waar zij zich ook kunnen omkleden. Zij stellen zich om 15.45 uur in de Keistraat achter de schrijn op en lopen in stille processie naar het Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal naar de sacristie van de kathedraal worden gebracht.

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom



Vrijdagmorgen 1 september is er weer de maandelijkse klussenmorgen op en rond het kerkhof et cetera. Aanvang met koffie om 8.00 uur. Het is een gunstige periode geweest voor het onkruid, dus ook nieuwkomers zijn welkom.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp

Zondag 8 oktober: Franciscus en Claradag

Deze voor onze locatie wel zeer speciale dag komt nu steeds dichterbij! U bent natuurlijk al heel erg nieuwsgierig? Een voorbereidingsgroep is al een half jaar bezig om een leuk programma uit te werken. Waarbij we ook denken aan de kinderen.

Het programma ziet er zo uit:

We ontvangen onze gasten vanaf 10.00 uur met koffie. Om 10.30 uur begint de H. Mis met het pastorale team. De lunch is van 12.15 uur tot 13.00 uur met daarom heen de activiteiten van het programma.

Om 14.00 uur komt de H. Franciscus hoogstpersoonlijk bij ons op bezoek en zal ons heel wat te vertellen hebben, dat mag u niet missen!

Rond 15.00 uur gaat u dan vol indrukken weer naar huis.

Lees ook de komende "CLARA" voor verdere informatie.

We zijn gelijk ook gastheer/vrouw voor de rest van de parochie. Misschien dat we enkelen van u nog komen vragen om mee te helpen met de organisatie. We kunnen u dan goed gebruiken!

We hopen verder op mooi weer zodat we ons programma deels buiten kunnen afwerken.

Tot 8 oktober! *De voorbereidingsgroep*

Liturgische vieringen

Zo. 3 sept. 17 **Woord- en Communieviering.**

Intenties: Juffrouw Klomp, Overl. ouders Elders-Koers, Gerardus Hendrikus Lambertus van Overbeek, Gerard Schut, Overl. ouders Boerkamp-Schiphorst.

Zat. 9 sept. 17 **Eucharistieviering.**

Intenties: Hendrikus Antonius Reulink, Overl. echtpaar Meurs-v.d. Linde, Overl. echtpaar Kamphorst-van Schaik, Wilhelmina Maria Brom-Paalman, Overl. ouders Uiterweerd-ten Broek, Overl. fam. Bijvank, Overl. ouders Tiedink-Streppel.

Zo. 17 sept. 17 **Woord-en Communieviering.**

Intenties: Jacoba Tiemessen-Peters, Annie Hafkamp-Vos, Theodora Hafkamp-Sanders, Overl. ouders Diks-Reulink, Henk Derickx.

Zat. 23 sept. 17 **Eucharistieviering**

Intenties: Jan Jozef Wezensteyn, Overl fam. Bijvank.

Kerkdiensten september 2017

Protestantse gemeente

Zondag 3 september	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Koffie na de dienst Coll.: Missionair en Kerkgroei
Zondag 10 september	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Startzondag / Nationale Ziekenzondag Koffie voor en na de dienst Coll.: de Zonnebloem
Zondag 17 september	10.00 uur	Ds. H.W.J. Faassen - Apeldoorn Coll.: JOP
Zondag 24 september	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Coll.: Versterk de kerk in het Midden-Oosten

See you again: 10 september, Startzondag 10.00 uur in de kerk.
24 september 9.50 uur ontbijt in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Zondag 3 september	10.00 uur	Woord- en Communieviering Voorganger Dhr. J. Oude Voshaar - m.m.v. Con Spirito
Zaterdag 9 september	19.00 uur	Eucharistieviering Celebrant pastor P. Sebastian - m.m.v. Con Spirito
Zondag 17 september	10.00 uur	Woord- en Communieviering Voorganger: pastor P. Vroom - m.m.v. Con Spirito
Zaterdag 23 september	19.00 uur	Eucharistieviering Celebrant Pastor P. Sebastian - m.m.v. Con Spirito