

HET KONTAKTBLAD



Wacht niet op een goede dag,
maak er een!

november 2018
Jaargang 48 - nummer 2

Diensten

Over de dienst op 4 november zijn voornamelijk geen bijzonderheden te vermelden. Een week later, 11 november, is het Dankdag voor gewas en arbeid. Voorganger is dan ds. M.J. Boersma uit Wapenveld. De jeugd van See You Again zal tijdens het eerste gedeelte van de dienst aanwezig zijn. Na afloop zullen er weer fruittasjes worden rondgebracht bij de zieken in onze gemeente en bij hen die 85 jaar of ouder zijn. Mocht u zelf fruit willen geven, dan kunt u dat doen op zaterdag 10 november tussen 10.00 en 11.00 uur in het Jeugdhuis aan de Beekbergerweg. U zult daar door Annelies en Charlotte worden ontvangen. Op 18 november zal de dienst worden geleid door ds. A.A.A. Schiebaan uit Beekbergen.



De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt op 25 november. Wij zullen dan hen, die ons ontvallen zijn, gedenken. In de kerk delen wij lief en leed met elkaar. Natuurlijk verwerkt ieder mens het verlies van een geliefde op zijn of haar manier, maar het is goed om dat ook samen te doen. Daarbij mogen wij erop vertrouwen dat God ons uitzicht biedt op een toekomst die over de dood heen reikt. Vanuit dat vertrouwen zullen wij de namen noemen van:

29-10-2017	Ida Lydia den Heijer-Groeneveld	83 jaar
03-12-2017	Gerredina Sopjes-Klomp	96 jaar
11-01-2018	Hermine Maria Brugman-Gorsseling	58 jaar
02-03-2018	Margaretha Wilhelmina Put-Beumkes	95 jaar
20-03-2018	Jacomina Bovendorp-Bredewold	88 jaar
27-03-2018	Nel Jeths-Westhof	88 jaar
03-04-2018	Reinder Modderkolk	77 jaar
31-07-2018	Gerrit Jan van de Steeg	81 jaar
17-08-2018	Antonia Frederica Ruesink-van den Berg	80 jaar
20-08-2018	Fredrica van Oorspronk-Willems	89 jaar
20-08-2018	Harm Westhof	80 jaar
03-09-2018	Gerrit-Jan Oudbier	54 jaar



Ook dit jaar zal OLTO op gepaste wijze zorgen voor de muzikale omlijsting van deze dienst. Na afloop is er voor iedereen koffie en thee.

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten!

Diaconie

Collecte 18 november: Help de nieuwe kerk in Bilthoven

'De Kelder' is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven. Pioniers Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. De focus ligt met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen voetballen en Song & Stories waarbij de jongeren tijdens een zesgangendiner met elkaar in gesprek gaan over een actueel thema. Er zijn ook geloofsverdiepende activiteiten, zoals een Youth Alpha-cursus en bijeenkomsten in kleine groepen bij iemand thuis waar leven en geloof gedeeld worden.



Collecte 25 november: onderhoud kerkhof

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is de uitgangscollecte bestemd voor het onderhoud van het kerkhof. Dit wordt door vele vrijwilligers gedaan, maar zij hebben daarvoor wel de benodigde materialen nodig om het ook uit te voeren

Kerkrentmeesters

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was: € 379,66.



Oud IJzer Inzamelpunt

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren aan Hameinde 1 (voormalig terrein van Maalderink-Reusken).

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman	055-5051458
Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

Contactavond



Onze jaarlijkse contactavond wordt gehouden op donderdag 22 november. Om 20.00 uur bent u van harte welkom in de kerk. Na de opening zult u in het kort worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen in onze gemeente. Vervolgens is het woord aan twee vrijwilligers van De Herberg in Apeldoorn. Zij zullen ons het nodige vertellen over hun werk. Meer informatie treft u aan in de persoonlijke uitnodiging die u nog zult ontvangen. U bent in ieder geval van harte welkom!

Kerstverkoop 2018



De kerstverkoop is dit jaar op zaterdag **15 december** van 9.30 tot 12.00 uur in het Jeugdhuis Beekbergerweg 16. Er zijn dan weer kerst- en grafstukken te verkrijgen we hebben een mini kerstrommelmarkt en ook de lekkernijentafel is aanwezig. Natuurlijk is er weer de mogelijkheid om gezellig samen koffie te drinken en daar iets lekkers bij te nemen.

Wilt u verzekerd zijn van het aantal graftakken die u wilt hebben bestel die dan a.u.b. even van te voren bij Dicky Verheul tel: 0555051360 of mail naar:

dickyverheul@hetnet.nl

Een graftak kost €14,-. Heeft u mooi kerstgroen wat wij zouden mogen gebruiken, ook daarvoor kunt u het bovenstaande telefoonnummer bellen. Wij hopen er samen met u een geslaagde morgen van te maken!

De groep kerstverkoop vrijwilligers

Kansen voor een kleine kerk (in wijk of dorp)

Sinds de Dorpskerkenbeweging van de Protestantse kerk aan het werk is gegaan, stromen de mooie verhalen over kansen in kleine kerken binnen. Die verhalen gaan niet alleen over Dorpskerken, maar ook over kerken in stadswijken, die aanwezig en zichtbaar willen zijn in hun omgeving. Ik weet wel zeker dat u ook mooie voorbeelden hebt uit Apeldoorn en de omliggende dorpen. Die gaan we op deze avond verzamelen.

Maar ik wil u ook meenemen in de achtergronden van de waarde van kleine kerkgemeenschappen. De volgende thema's zullen aan de orde komen:

We skippen het woordje "nog".

De kerk als laboratorium in de post-seculiere wereld.

Kerkelijke verlegenheid en religieus analfabetisme.

De tropenarts.

Theologie van de kleine kerk.

Wie doet het licht weer aan?

Bent u nieuwsgierig geworden? Dat is precies de bedoeling! Ik beloof u dat u met nieuwe inzichten naar huis gaat. (Plaats, datum en tijd: zie hieronder)

Ds. Betsy Nobel, Dorpskerkambassadeur en predikant in Terwolde en de Vecht

Ontmoeting!

Dat is het woord dat van belang is in de Kerk. De gemeenten ontmoeten elkaar niet meer in de klassicale vergadering maar juist wel in de ring. 'Een goede buur is beter dan een verre vriend' is een spreekwoord dat ook in de kerk waar is. Het is goed elkaar af en toe te spreken, elkaar te bemoedigen en daarna weer met vreugde en blijdschap verder te gaan met het werk in de gemeente. Een bijeenkomst van de ring draagt hieraan bij. Daarom wordt elke gemeente/kerkenraad van harte uitgenodigd voor de ringbijeenkomst van de ring Apeldoorn op **maandag 5 november**.

Ds. Wilbert van Iperen, classispredikant, stelt zich voor en ds. Betsy Nobel neemt ons mee in het verhaal over kansen voor de kerk in wijk en dorp. U hebt de voorproef al kunnen lezen.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen.

Vanaf half acht is de inloop en we beginnen om kwart voor acht (19.45 uur).

Antoon Menkveld, Gerrit Bok en Wim Witteveen, afgevaardigden vanuit de ring Apeldoorn

Afscheid Hans van Driel

Op zondag 9 december is in onze Protestantse kerk de afscheidsdienst van ds. Van Driel, de laatste dienst waarin Hans als dominee van Loenen voorgaat.

De kerkenraad organiseert, in overleg met Hans en Monique, een receptie na afloop van de dienst op 9 december van 11.30 -14.00 uur. Deze receptie wordt gehouden in "De Brink" aan de Hoofdweg in Loenen.

Dit is een afscheidsbijeenkomst voor iedereen.



Gemeenteleden en andere belangstellenden zijn onder het genot van een kopje koffie/thee en een hapje en een drankje van harte welkom om Hans en Monique tijdens een ongedwongen samenzijn de hand te schudden en gedag te zeggen.

Natuurlijk willen we Hans graag een afscheidscadeau van ons allemaal aanbieden.

Daarom willen wij u de gelegenheid bieden een gift te doen voor een gezamenlijk cadeau. Dit kan door een bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (NL61 RABO 0306 068877 t.n.v. KERKVOOGDIJ N.H. GEMEENTE onder vermelding van "afscheidscadeau". Wij verzoeken u vriendelijk uw eventuele gift vóór 1 december a.s. te doneren.

Verzilvering certificaten

Voor de laatste keer kunt u certificaten verzilveren die verkocht zijn voor de restauratie van de kerk in 2009. De uitgelote certificaten die dit jaar voor verzilvering in aanmerking komen hebben de volgende nummers:

00101 00174 00245 00307 01283 01415
00104 00177 00258 00311 01291 01423
00107 00180 00261 00401 01305 01435
00108 00214 00263 00408 01306 01459
00111 00216 00266 00410 01307 01461

00115 00217 00269 00423 01331 01464
00119 00219 00279 01202 01336 01466
00129 00221 00284 01207 01353 01468
00130 00222 00286 01210 01357 01471
00131 00225 00287 01213 01359 01480

00136 00228 00292 01215 01361 01492
00147 00235 00294 01252 01363
00154 00238 00296 01276 01367
00166 00241 00301 01280 01373
00173 00244 00304 01282 01411



Verzilvering van deze certificaten is mogelijk tot 31 december 2018.

Indien u uw certificaat wilt verzilveren dan kunt u contact op nemen met

- Marcel de Croon, tel. 055-5053667

- Jettie Tolman, tel. 055-5052597

Wijziging bankrekeningnummers diaconie Protestantse Gemeente Loenen

De diaconie en de zending van de protestantse gemeente hebben met ingang van 1 november 2018 nieuwe bankrekeningnummers.

Omschrijving	Oud rekeningnummer	Nieuw rekeningnummer
Diaconie Loenen GLD	NL95VLB0635815168	NL22RABO0373738234
Zending Loenen GLD	NL73VLB0635815176	NL97RABO0373738242

We willen u vragen om uw eventuele schenkingen of betalingen vanaf 6 november te doen op de nieuwe rekeningnummers en zo nodig de rekeningen in uw administratie aan te passen.

Van 1 tot 5 november is betalingsverkeer via deze rekeningen niet mogelijk.

Giften

Wij ontvingen een gift van € 60.- (NN), waarvoor hartelijk dank!

Vanaf de Kempe

wensen wij iedereen, in het bijzonder hen die iemand uit hun naaste kring moesten missen, vrede en alle goeds.

Met vriendelijke groet, ds. J.W.C. van Driel

Kopij volgend nummer

Voor het decembernummer 2018 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 8 november 2018 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 9 november 2018.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

In Memoriam

Wij ontvingen het bericht dat op 3 september Gerrit-Jan Oudbier, Reuweg 25, is overleden. Hij is 54 jaar geworden. De uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind en zijn moeder veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.



Op dinsdag 11 september is op 88 jarige leeftijd overleden Berendina Wilhelmina Johanna (Annie) Reulink-Harmsen. Zij woonde de laatste jaren in Zorgcentrum De vier dorpen te Beekbergen. De avondwake voor haar was maandag 17 september en de volgende dag was haar afscheidsdienst in de Parochiekerk te Loenen. Aansluitend vond haar begrafenis plaats op het parochiële kerkhof te Loenen. Wij wensen haar familie kracht en sterkte voor nu en de komende tijd.

Zondag 30 september is op 75 jarige leeftijd overleden Albertus Johannes (Bertus) Havekes. Hij woonde aan de molenallee te Loenen, hij was een man die hield van de natuur en zijn dieren. Vrijdag 5 oktober vond zijn afscheidsdienst plaats in onze kerk H. Antonis Abt te Loenen. Aansluitend hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het Parochiële kerkhof.

Wij wensen Gerda, de kinderen, kleinkinderen en familie kracht en sterkte voor nu en de komende tijd.

Vrijdag 12 oktober 2018 is overleden Grada Johanna Blom-Linthorst. Zij woonde aan de Molenbeek te Loenen en is 89 jaar geworden. De uitvaartviering vond plaats op 19 oktober in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna zij begraven is op het parochiële kerkhof.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie alle sterkte en troost toe.

Verjaardagen

Op 17 november hoopt de heer H.M. Witteveen 85 jaar te worden. Hij woont: De Kempe 3A, 7371 BT Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat hij een fijne en feestelijke dag zal hebben.

Moge hij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.

Huwelijksjubileum

Op 15 november hopen de heer en mevr. A.J. van Oorspronk-Kappert hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen Hoofdweg 26, 7371 AH Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. J.W.C. van Driel Tel. 5051350
Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072
Bankrekeningnummers:
Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234
Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961
Restauratiefonds : NL85RABO0336761961
Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242
Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-
Eerbeek.
H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL
Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566
Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953
Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283
Locatie secretariaat
Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.
Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00
e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
Pastoraatsgroep
Gerda Havekes liturgie tel: 055 - 5051753
Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234
Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.
Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Loenermark 90 jaar

In het weekend van 23-25 november wordt het 90-jarig bestaan van onze voetbalvereniging Loenermark gevierd. In het kader hiervan zullen op zaterdag 24 november de overleden leden worden herdacht. Op die dag zal er om 11.30 uur een moment van gedenken zijn bij het kerkhof van de Protestantse kerk en om 12.00 uur bij het kerkhof van de Rooms-Katholieke kerk. Bij beide kerkhoven zal onder meer een kranslegging plaatsvinden. Een ieder die zich betrokken voelt bij Loenermark is van harte welkom.



Kerstmiddag ouderen

Net als voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een kerstmiddag georganiseerd worden voor senioren vanaf 65 jaar.

Deze middag zal plaatsvinden in De Brink op vrijdagmiddag 14 december, aanvang 14.30 uur.

Tijdens dit samenzijn zal naast het uitspreken van een kerstgedachte, ook een muzikale bijdrage geleverd worden door het duo Musiquette.

In het kontaktblad zal verdere informatie betreffende deze middag gegeven worden.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u deze datum wellicht alvast in uw agenda noteren.

Diaconie Prot. Gemeente en R.K. Parochie

Gebed uit Sulawesi

Heer, we zijn radeloos, ons hart is vol verdriet,
waar is ons geliefde kind, waar zijn onze ouders, waar is ons huis?
We weten dat de aarde krachtig schudde,
we zagen het water komen dat ons dorp verwoestte.
De muren van ons huis werden het graf voor onze geliefde kinderen en ouders,
het wassende water verwoestte de omhelzing met onze geliefden.
Is dit onze straf omdat wij alleen druk zijn met religie en God, maar zonder medemenselijkheid?
Maar bent U ook niet de God die de golven en de wind stilde?
Heer, we weten niet hoe U de aarde grondvestte, zodat de aarde bewoog en de zeeën overstromden en onze kinderen, onze ouders en onze ziel wegspoelden.
Wat we weten is dit: kinderen hebben hun ouders verloren, ouders hebben hun kinderen verloren. We kunnen onze kinderen niet meer grootbrengen en dat is voor ons een schande.
Duizenden stierven, tienduizenden hebben hun beschutting verloren tegen de avondwind en het regenseizoen dat aanstaande is.
Zijn er nog niet genoeg dode lichamen om ons heen, terwijl andere dode lichamen nog niet zijn gevonden?
Alstublieft Heer, bevestig onze aarde op een standvastige plek,
help ons om ons hart te plaatsen daar waar U nu bent.
Bent U er vandoor gegaan God? Hoe kunnen wij het weten...
Verberg Uw aangezicht niet voor ons, tot wie zouden wij anders ons gebroken hart richten?
Wees aanwezig als een Vriend op onze weg om de puinhopen op te bouwen tot een mooie stad,
wees aanwezig als onze Vriend om opnieuw ons gebroken hart op te bouwen tot een heel en sterk hart.

Amen

*Gebed gemaakt door ds. Erik Timotius Purba en ds. Parningotan Siagian (GKSBS - Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra)
Vertaald door: ds. Henriëtte Nieuwenhuis*

Overdenking - Willem Klomp

November alweer. Dit is een maand waarin er op kerkelijk gebied veel gebeurt, zowel bij katholieken als protestanten. Beide kerken herdenken hun geliefden die hen in het laatste jaar ontvallen zijn. Op 1 november viert katholiek Nederland Allerheiligen. Hier wordt stilgestaan bij de mensen waarvan we denken dat ze normaal gesproken in de hemel zijn. We gaan er maar vanuit dat onze gestorven familieleden in de hemel zijn. De dag daarna, 2 november, viert de R.K. kerk Allerzielen. In vroeger tijden werd gebeden voor onze overledenen die nog niet in de hemel zijn, die nog in het vagevuur zitten namelijk. Tegenwoordig wordt de theorie van het vagevuur niet meer gebezigd. Hoe kunnen wij nu weten wie er in het vagevuur zitten. God is daar niet transparant over. Op internet staan geen



bestanden van hemel of vagevuur bewoners. De Allerheiligen en Allerzielenviering heeft ook een profane variant gekregen. Halloween (All Hellows Eve = Alleheiligenavond, 31 oktober dus). Hier komen de spoken aan bod. Dit feest is overgewaaid uit Groot Brittannië en Amerika. Daar gaan de kinderen langs de deur voor snoepgoed en worden er feesten gehouden. Half oktober was Eerbeek al omgetoverd tot spookstad. Of er ook nog aan de overledenen gedacht wordt, mag worden betwijfeld. Dit feest is geënt op een oud Germaans feest, Samhain, dat ter gedachtenis van de doden werd gehouden. In de Protestantse kerken worden de overledenen herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 25 november. Ja, dan komt alweer de kersttijd. Moeilijk voor te stellen, want de muggen dansen hier nog in de zon

Volkskerstzang 2018 Eerbeek

Op zondag 16 DECEMBER is er van 19.00 tot 20.00 uur in de KRUISKERK de traditionele volkskerstzang. Samen met de PKN-kerk hebben we een programma samengesteld.

We zullen met zijn allen weer uit volle borst Kerstliederen kunnen zingen. We hopen dat er ook van onze kant parochianen mee zullen zingen.

De toegang is uiteraard gratis, na afloop is er collecte voor een ziekenhuis project in Malawi. Omdat de lijnen kort zijn komt uw geld zeker op die plek nuttig terecht.

Bisdomblad "Op tocht": informatie en inspiratie

'Op Tocht', het tien keer per jaar verschijnende fullcolour tijdschrift van het Aartsbisdom Utrecht, bericht over belangrijke gebeurtenissen in de parochies, bevat interviews met inspirerende mensen en brengt nieuws en achtergronden over het bisdombeleid.

Het blad wil op deze manier een verbindend element zijn tussen de parochies van het aartsbisdom en de lezers bijpraten over diocesane activiteiten. Naast informatie wil 'Op Tocht' de nodige inspiratie bieden. Daarnaast bevat 'Op Tocht' diverse vaste rubrieken als Diaconie, Jongeren en 'Genaamd'.

Ook schrijft kardinaal Eijk in elke editie een column. 'Op Tocht' is bovendien rijkelijk geïllustreerd, en van bijzondere gelegenheden worden fotoreportages gemaakt.

Onze parochie is geabonneerd op dit tijdschrift. Achterin de kerk worden altijd enkele exemplaren neergelegd. Wilt u dit blad via de post ontvangen? Neem dan even contact met ons op via een mail naar loenen-erbeek@franciscusenclara.com een bezoekje aan, of een telefoontje naar ons secretariaat. (bereikbaar op donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 055-505 12 63)

De H. Antonius abt kerk in Loenen in het licht

Binnenkort wordt begonnen met de werkzaamheden voor het aanlichten van onze kerk. Wij ontvingen van de Rabobank een donatie en ondersteuning en een zeer belangrijke bijdrage van de Stichting 'Vrienden van de Heilige Antonius Abt' alsmede bijdragen van een aantal particulieren, zodat opdracht voor de uitvoering kon worden gegeven.

Voor zover nodig zal de aanleg van de verlichting van de kerktoren worden uitgevoerd wanneer de restauratiewerkzaamheden aan de toren plaatsvinden. Ook daarmee wordt op korte termijn gestart.

Door de toepassing van hoogwaardige en energiezuinige LED verlichtingsarmaturen zal er straks sprake zijn van een ingetogen sfeervolle verlichting van het gebouw. De toren zal iets meer attentiewaarde krijgen zodat deze goed zichtbaar zal zijn.

Door de toe te passen warmtekleur in combinatie met de roodbruine bakstenen van het gebouw geeft het geheel een heel rustig en warm beeld.

Door plaatsing van floodlights zal er geen sprake zijn van hinderlijk lichtschijnsel voor de huizen aan de overzijde van de Hoofdweg.

De financiering is nog niet helemaal rond; we hebben nog een klein tekort maar wij wilden de aanleg niet langer uitstellen.

Wij rekenen op bijdragen van medeparochianen, dorpsgenoten en belangstellenden.

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Stichting Vrienden van de Heilige Antonius Abt, NL 47 RABO 0170516091 (uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar; de stichting is een AMBI-instelling).

Heel ons dorp zal straks trots zijn wanneer de toren al van verre en vanaf diverse plekken in ons dorp in de donkere uren te zien zal zijn; ook iedere passant zal van dit fraaie beeld genieten.

Locatieraad Loenen/Eerbeek - Bert Meurs, voorzitter

Herdenking overledenen

Vrijdag 2 november a.s. op "Allerzielen" worden de overledenen herdacht. Ook binnen onze geloofsgemeenschap willen wij, met name de overledenen van het afgelopen jaar herdenken.

Tijdens de viering, die om 19.00 uur begint in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, wordt een kaars voor hen aangestoken en het gedachteniskruisje aan de familie uitgereikt.

Thema van de viering is: "Voorbij de Horizon....."

Na afloop gaan we gezamenlijk naar het kerkhof, hier wordt de dienst afgesloten en er wordt U een graflichtje aangeboden, om op het graf van Uw dierbare te plaatsen.

Na de viering is er gelegenheid om samen in het parochiehuis een kopje koffie/thee te gebruiken.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Wij gedenken in liefde en met dankbaarheid onze overleden.

Wilhelmus Antonius Schiphorst	29-09-2017	75 jaar
Grada Wilhelmina Bleijswijk-Koekoek	04-10-2017	95 jaar
Anna Maria Suurmeijer-Mulder	11-10-2017	95 jaar
Everdina Adriana Bijvank	09-11-2017	94 jaar
Johanna Geertruida Streppel-Dollenkamp	23-12-2017	78 jaar
Margriet Braakman-Besselse	29-12-2017	60 jaar
Berendina Maria Everharda Blom-van den Belt	10-01-2018	86 jaar
Johannes Hendrikus Linthorst	11-02-2018	81 jaar
Frits Seemann Voogd	19-03-2018	96 jaar
Anna Maria Geertruida Werensteijn-van Gameren	30-04-2018	82 jaar
Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers	04-05-2018	91 jaar
Petronella Bannenbergh-Schuiling	17-05-2018	87 jaar
Andrea Dorothea Amelia Noordam-Becker	28-06-2018	95 jaar
Berendina Wilhelmina Johanna Reulink-Harmsen	11-09-2018	88 jaar
Johannes Hermanus Grube	19-09-2018	78 jaar
Albertus Johannes Havekes	30-09-2018	75 jaar
Grada Johanna Blom-Linthorst	12-10-2018	89 jaar



Pater Dekkerhuis op zoek naar beheerder website

Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen, iPhone, appjes, Instagram, website oftewel samengevat: social media. Het Pater Dekkerhuis heeft een website, te vinden onder www.stichtingpaterdekker.nl

Onder de huidige vrijwilligers en bestuursleden is helaas niemand die goed is ingewijd in deze materie.

Het lezen van iedere website, en dus ook die van ons, is alleen interessant als deze actueel is.

De basisinformatie is goed en is niet aan veel verandering onderhevig. Het gaat met name om het verwijderen van activiteiten die geweest zijn en het toevoegen van nieuwe activiteiten.

Zeker voor iemand, die goed is ingevoerd in deze materie, zal het weinig tijd vragen.

Dus.....bent u hier zelf handig in of kent u iemand uit uw omgeving die dat is, laat het ons dan weten. Een telefoontje aan mij is voldoende. (06) 20 75 92 00
Harry Hoekstra

Koffiemiddag Pater Dekkerhuis

Donderdag 29 november is de laatste koffiemiddag van dit jaar. Van 14.30 tot 16.30 uur bent u weer welkom in het Pater Dekkerhuis. We willen dan ook praten over het volgend jaar en wat uw wensen zijn. En neem iemand mee voor de extra gezelligheid!



Pastoraatsgroep Loenen/Eerbeek

Gerda Havekes uit Loenen heeft ontslag gevraagd als lid van de pastoraatsgroep van Loenen/Eerbeek. In die functie nam zij ook deel aan de vergaderingen van de Locatieraad Loenen/Eerbeek en had daar een belangrijke inbreng. Het lidmaatschap van het Beraad van Kerken in Loenen had zij al eerder overgedragen.

De plotseling verslechterde gezondheid en het overlijden van haar man Bertus heeft haar genoodzaakt deze stap te moeten zetten.

De Locatieraad en de Pastoraatsgroep zullen haar zeer missen; haar werk en inzet was voor onze geloofsgemeenschap zeer belangrijk. Ze was een vraagbaak voor iedereen omdat ze van alle reilen en zijlen van onze geloofsgemeenschap op de hoogte was.

Nu ze de tijd voor dit werk niet meer beschikbaar heeft, was ze gedwongen deze beslissing te nemen.

Wij zijn Gerda zeer erkentelijk voor het vele werk dat ze heeft verzet en we kunnen haar besluit respecteren. Gerda, bedankt!

Voor de toekomst wensen wij Gerda alle goeds; wij hopen en bidden dat ze de kracht zal vinden zich in deze moeilijke situatie te schikken. Waar mogelijk zullen wij proberen haar te ondersteunen waar dat kan.

Locatieraad Loenen/Eerbeek - Bert Meurs, voorzitter

KVV bijeenkomst creatieve avond

Dinsdag 20 november houden wij een creatieve avond. We gaan samen iets maken voor de kerst.

Ook al bent u geen Crea-Bea, dit kunt u echt maken!

Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er komen, graag even opgeven bij het bestuur, voor 9 november a.s.

St.Elisabethsdag.

Voorgaande jaren werd er door de Katholieke Vrouwenvereniging op 19 november een kaart gestuurd aan 80-plussers en zieken binnen onze geloofsgemeenschap. In verband met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het niet meer mogelijk alle adressen te achterhalen en om geen onderscheid te maken, hebben we besloten geen kaarten meer te versturen.

We vertrouwen op Uw begrip. We wensen U bovenal gezondheid en alle goeds toe.

Bijzondere collectes

We willen u graag alvast attent maken op bijzondere collectes.

4 november: Zondag voor de oecumene en 18 november: Dag van de armen, inzameling voedselbank. 1 t/m 23 december: Bisschoppelijke Adventsactie



Ouderenmiddag Kruiskerk Eerbeek op 7 november

Woensdagmiddag 7 november is er weer een bijeenkomst voor ouderen in de ontmoetingsruimte van de Kruiskerk. Deze middag wordt verzorgd door Thecla Cornet, onze nieuwe pastor.

We beginnen om half 3. Het onderwerp van deze middag is "MUZIEK "

Muziek beroert vaak een snaar in de mens die alleen woorden niet kunnen beroeren. Veel mensen hebben een favoriet lied die herinneringen oproept. Ook in de kerk hebben we een muziekgeschiedenis.

Ik (Thecla Cornet) kom op de contactmiddag van 7 november vertellen over die geschiedenis.

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

November alweer. De klussenmorgen in november zal zijn op "Allerzielen" 2 november.

Werkverdeling om 8.00 uur. Op deze dag ook een avonddienst speciaal voor de mensen die afgelopen jaar overleden zijn. Wij als kerkhofgroep herdenken ons lid Bertus Havekes, die onlangs is overleden. Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

- vrijdag 02 nov. '18** **Allerzielen - Woord en communieviering - Voorganger pastor Kantoci**
Intenties: Suzanna Voogd-Samuels, Petronella Johanna Bannenberg-Schuiling, Henk Derickx, Willem Joseph Visseren, Overleden familie Tiemessen-Hebben, Overleden familie Klomp-Wigman, Gerrit van Overbeek
- Zo. 04 nov '18** **Woord- en communieviering - Voorganger Pastor Vroom**
Intenties: Overleden ouders Theo Hamer en Marietje Hamer-Harmsen, Willem Joseph Visseren
- Za. 10 nov. '18** **Eucharistieviering - Voorganger Pastoor Sebastian**
Intenties: Everdina Adriana Bijvank, Hendrikus Antonius Reulink, Willem Joseph Visseren, Johanna Geertruida Streppel-Dollenkamp, Jan Derksen
- Zo. 18 nov '18** **Woord- en communieviering - Voorganger Pastor Kantoci**
Intenties: Overleden echtpaar Kamphorst-van Schaik, Antonia Grada Klomp, Berendina Maria Everharda Blom-v.d. Beld, Willem Joseph Visseren, Overleden ouders Tiedink-Streppel, Nellie van Amersfoort-Tiedink
- Za. 24 nov '18** **Woord en communieviering - Voorganger Pastor Vroom**
Intenties: Johanna Geertruida Streppel-Dollenkamp, Overleden echtpaar Meurs-v.d. Linde, Overleden ouders Uiterweerd-ten Broek, Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Petronella Johanna Bannenberg-Schuiling, Willem Joseph Visseren

Kerkdiensten november 2018

Protestantse gemeente

Zondag 4 november	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Dankdag voor gewas en arbeid Koffie na de dienst
Zondag 11 november	10.00 uur	Ds. M.J. Boersma - Wapenveld
Zondag 18 november	10.00 uur	Ds. A.A.A. Schiebaan - Beekbergen Collecte: Help de nieuwe kerk in Bilthoven
Zondag 25 november	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Laatste zondag kerkelijk jaar m.m.v. "Olto" Koffie na de dienst Collecte: onderhoud kerkhof

See You Again: 11 november Dankstond iedereen 10.00 uur eerste gedeelte in de kerk.
18 november 10.00 uur iedereen die mee doet aan de musical Bruisbeek
25 november 10.00 uur iedereen die mee doet aan de musical Bruisbeek

Rooms Katholieke parochie

Vrijdag 2 november	19.00 uur	Woord- en Communieviering (Allerzielen) Voorganger P. Kantoci, mmv Con Spirito
Zondag 4 november	10.00 uur	Woord- en communieviering Voorganger P. Vroom, mmv Con Spirito
Zaterdag 10 november	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger P. Sebastian, mmv Con Spirito
Zondag 18 november	10.00 uur	Woord- en communieviering Voorganger P. Kantoci, mmv Con Spirito
Zaterdag 24 november	19.00 uur	Woord- en communieviering Voorganger P. Vroom