

HET KONTAKTBLAD



Alles wat een begin heeft,
heeft ook een einde.
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

augustus 2019
Jaargang 48 - nummer 11

Diensten

In de maand Augustus is de kerkdienst nog steeds om 9.30 en er is telkens koffiedrinken na de dienst. Alleen de eerste zondag van Augustus ben ik er zelf. 4 augustus zal ik nog een keer preken over de richter Gideon, mooie verhalen uit een ver verleden, die ons op het spoor brengen van de omgang met God en lef, geloof en soms ook overmoed laten zien. Verhalen om je eigen leven aan te spiegelen. Ter gelegenheid van Loense Maandag zal ik in deze dienst ook uit de doeken doen, waar de uitdrukking Lauw Loenen vandaan komt. Dat komt zowaar uit de bijbel! De zondagen daarop hebben we diverse gastpredikanten, maar de kerk gaat gewoon door, het blijft goed om het Woord te horen, te zingen, te bidden, geïnspireerd te blijven en elkaar te ontmoeten. In augustus heb ik vakantie van 7 tot en met 21 augustus. Mocht u in die tijd een predikant nodig hebben dan graag contact opnemen met de scriba, mw Dinie Nieuwenhuis. Op huisbezoek ontving ik €50, waarvoor hartelijk dank.

Marcel Oostenbrink



Diaconie

11 aug. collecte Kerk in Actie, een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiecampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.



Proef de kerk

25 augustus Proef de kerk

Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bij voorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk

volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht burens, vrienden, kennissen, collega's uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te 'proeven' aan de kerk. Het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk. Meer informatie vindt u op www.kerkproeverij.nl.



Kring over geloofsbeleving

In de maand juli zijn we een nieuwe kring gestart, een mooie eerste bijeenkomst vol ontmoeting, gesprek, geloof en beleving. Daar waren zoveel deelnemers, dat als u ook belangstelling heeft voor zo'n bijeenkomst, dat we dan nog een nieuwe kring beginnen. Met een paar aanmelders organiseren we dat zeker. Ten overvloede, je hoeft geen kerklid te zijn om op een geloofskring te komen. Wellicht dat sommigen liever overdag een bijeenkomst voor geloofsopbouw en ontmoeting hebben, dan zouden we dat ook kunnen organiseren. Laat het maar weten! De andere kringen blijven gewoon doorgaan, daar komt in het volgende nummer van het kerkblad wel bericht van.



Kerkrentmeesters

Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was € 305,60.



Oud IJzer Inzamelpunt

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren op het terrein bij het Jeugdhuis, Beekbergerweg 16.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bed spiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhelken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman	055-5051458
Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

Giften

Wij ontvangen een gift van € 50,- (NN), € 10,- (NN) en € 200,- (NN).
Onze hartelijke dank hiervoor!

bedankt

Loense maandag

Op de Loense maandag 5 augustus zal de kerk geopend zijn van 9.30 tot 13.30. Op het hele uur zal het orgel te horen zijn en aansluitend een rondleiding. Met borden wordt aangegeven dat de kerk open is. We hebben dit jaar geen kraampje op de markt maar hopen dat belangstellenden zo de weg naar de kerk weten te vinden. Mooi voor toeristen, maar als je in Loenen geboren en getogen bent, is het ook wel eens interessant om te zien en te horen over de geschiedenis en het heden van de NHkerk.



Startzondag

8 september hebben we de startzondag. In het volgende kerkblad zullen we er nog wel meer over vertellen. Nu alvast het thema: Heel Loenen bakt. We houden een taartbak wedstrijd. Iedereen uit ons dorp (of verbonden met ons dorp) mag een taart brengen tussen 9.30 en 10.00. Vanaf 10 uur gaan we taart eten en koffiedrinken (of thee of limonade) Elk puntje taart wordt becijferd door degene die het opeet. Meer taartpunten eten kan ook. Je snapt wel dat de wedstrijd daarmee wel met een knipoog gezien moet worden. Wie wil kan na het taart brengen en ten en de uitslag, in de kerk blijven. Maar naar huis gaan mag ook. In elk geval hebben we om **11.30 uur** de kerkdienst onder het motto: Wat bakken we er eigenlijk van? In deze dienst wordt gecollecteerd voor de Zonnebloem. En mocht u denken, daar wil ik nou eens bij zijn, maar dat lukt niet vanwege vervoer, trek even aan de bel. In samenwerking met de Zonnebloem zorgen we dan dat u gehaald en gebracht wordt. Een late dienst, dat kan mooi zijn voor uitslapende jonge mensen. Maar ook wel eens prettig als je afhankelijk bent van thuiszorg: op deze zondag moet het lukken om op tijd in de kerk te zijn. Welkom in elk geval, voor de taart, of voor de kerk of voor allebei.



Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

In Memoriam

17 juni overleed in de Beekwal Geeske de Boer, echtgenote van Evert Plant. 73 jaar is ze geworden, de laatste jaren woonde ze op de Beekwal in Eerbeek, terwijl haar man Evert dichtbij aan de Kloosterstraat 88 woont. Bij de uitvaart in de kerk kwam haar doorzettingsvermogen en de wil om moeilijkheden te overwinnen naar voren en haar liefde voor haar kinderen en kleinkinderen. Een prachtige tekst over hoe je niet als zieke wil worden aangesproken, maar dat ze je blijven zien als mens, door Geeske zelf ooit uitgezocht en bewaard, werd voorgelezen. Ook werd de grond uit Opende in haar graf meegegeven, op haar eerdere verzoek, zo sterk bleek ze ondanks alle jaren in Loenen toch met haar geboortegrond verbonden te zijn. We wensen Evert en kinderen alle troost toe, van God en van mensen.



Op maandag 1 juli is overleden Johanna Aleida Nijhof-Klomp. Zij is op 94 jarige leeftijd gestorven.

Zij woonde de laatste jaren in het verzorgingshuis Randerode te Apeldoorn.

Op dinsdag 9 juli vond haar afscheidsdienst plaats in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna de begrafenis plaats vond op het parochiële kerkhof te Loenen.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie de troost en kracht om verder te gaan.

Verjaardag

Op 31 augustus hoopt de heer W. ter Velde 85 jaar te worden. Hij woont: Watermolen 9, 7371 SP Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat hij een fijne en feestelijke dag zal hebben. Moge hij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Kopij volgend nummer

Voor het september nummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 15 augustus 2019 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 16 augustus 2019.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Op zondag 22 september 2019 organiseert het Beraad van Kerken in Loenen het jaarlijkse oecumenische uitje. De organiserende commissie bestaat uit Jozien Evers en Tonny van Hensbergen. Dit jaar gaan we naar Enschede. De bus vertrekt om 8.00 uur bij het Jeugdhuis aan de Beekbergerweg 16 in Loenen. Vervolgens gaat de bus naar De Korenmolen, Kanaalweg 3 in Eerbeek.

8.30u De bus vertrekt vanaf De Korenmolen. Als u deelneemt aan het diner kunt u uw auto 's ochtends vast parkeren bij De Korenmolen.

9.30u ± arriveren bij Stadskerk De Verbinding aan de Haaksbergerstraat 118 in Enschede. Daar kunnen we een kopje koffie of thee drinken.

10.00u Begint de kerkdienst. Na de dienst is er weer koffie of thee.

12.00u Lunch in een zaal van de kerk

13.00u naar het beginpunt van de rondleiding door de wijk Roombeek (half uur lopen). Roombeek is de wijk waar op 13 mei 2000 de grote vuurwerkramp was.

13.30u De gids ontvangt ons bij Gastro Bar Bij Rozendaal aan Het Rozendaal 10. De inleiding is in het 'theater' van De Museumfabriek.

14.00 tot 15.30u: rondleiding. De gids zal ons het nodige vertellen over de ramp en de wederopbouw van de wijk. (Eventuele drankjes bij de Gastro Bar zijn voor eigen rekening.)

15.30 - 16.45u: een bezoek aan De Museumfabriek aan Het Rozendaal 11. Wie niet deelneemt aan de rondleiding kan het bezoek aan de Museumfabriek eerder starten. U vindt er Twents textiel, boeken en geschriften, biologica, geologica, een taalkamer en een echte sterrenwacht.

17.00u vertrekt de bus weer bij De Museumfabriek. Zorg dat u al 5 minuten voor die tijd aanwezig bent op de plek waar de bus zal vertrekken.

18.00u arriveert de bus bij De Korenmolen voor het dinerbuffet. Wie niet deelneemt aan het diner kan zo nodig bij het Jeugdhuis in Loenen worden afgezet. Na het diner kunt u op eigen gelegenheid weer naar huis gaan.



- Neem uw rollator mee als u daar normaalgesproken voor een wandeling gebruik van maakt. De rollator kan onder in de bus. Zo nodig helpen we u even met het in en uit de bus stappen.
- Als de loopafstand van de kerk naar de wijk Roombeek voor u te ver is, zoeken we daarvoor een oplossing. (b.v. vervoer per taxi).
- Neem ook uw mobiele telefoon mee en als u die heeft, uw Museumjaarkaart of uw BankGiroLoterij VIP-kaart. Met zo'n kaart kunt u gratis het museum bezoeken.
- Geef eventuele bijzondere dieetwensen (b.v. glutenvrij) liefst vóór 24 augustus door aan de organisatie. Dan kunnen we daar in overleg met de Stadskerk en de Korenmolen zoveel mogelijk rekening mee houden.

Als u meegaat, dan kunt u zich vóór 24 augustus melden bij

Jozien Evers (tel. 055-5051991 of 0630560411) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619).

U kunt ook mailen naar jggevers@planet.nl of tvhensbergen@hetnet.nl.

De kosten bedragen €65,- per persoon voor het totale programma en € 35,- exclusief diner. U mag dit bedrag vóór 1 september 2019 overmaken op rekeningnummer: NL64RABO 0373734956 van het Beraad van Kerken in Loenen.

Jozien en Tonny

Op zondag 2 juni vond in Loenen op de schaapsweide in de Loenermark weer de jaarlijkse oecumenische viering plaats. De viering was druk bezocht, mede door de publiciteit die er aan voorafgegaan was d.m.v. folders die verspreid waren op diverse plekken in Loenen en op de campings in de omgeving. Het was prachtig weer, zelfs een beetje te warm voor de schapen die al vroeg naar een schaduwrijke plek in het bos waren vertrokken. De dienst had als thema "Herders gezocht" en pastor Ivan Kantoci memoreerde in zijn overweging zijn herinneringen aan de schaapskuddes en de natuur in zijn geboorteland. Bergen zijn er niet in onze omgeving maar het uitzicht over de schaapsweide inspireerden hem bij zijn preek. De vrijwilligers van het Beraad van Kerken in Loenen hadden uitstekend gezorgd voor voldoende stoelen, geluidsinstallatie en koffie en thee met cake en koek na de dienst zodat onder de stralende zon nog gezellig nagepraat kon worden. Het Beraad van Kerken is Gelders Landschap erkentelijk voor de medewerking zodat op deze plek weer een mooie viering kon worden gehouden.



1e Pinksterdag 9 juni had het Beraad van Kerken in Loenen de oecumenische Pinksterviering in de RK Kerk in Loenen voorbereid. De druk bezochte dienst had als thema "Troost van binnen". Ds Marcel Oostenbrink uit Loenen en Pastor Ivan Kantoci gingen voor. Dit was de eerste keer dat dominee Marcel in de RK kerk preekte; hij werd door Ivan hartelijk welkom geheten. Centrale gedachte in zijn overweging was de Pleitbezorger en de Trooster die in ons binnenste woont. Van de geloofsgemeenschap Loenen/Eerbeek en de Protestantse gemeente Loenen waren velen aanwezig. Het koor Con Spirito o.l.v. Ans Brom en met begeleiding van organist Frans Wijnbergen bracht prachtige gezangen ten gehore. Lezingen en gedicht werden verzorgd door leden van het Beraad van Kerken. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in het parochiehuis waar beide geloofsgemeenschappen de gelegenheid hadden elkaar nog even te spreken.

Beraad van Kerken Loenen
Bert Meurs

Vakantie periode Secretariaat

Het secretariaat is wegens vakantie gesloten van 8 tot en met 22 augustus.



Met Pinksteren had ik een verhaal gemaakt en voorgelezen. Verschillende mensen vroegen of ze het op schrift konden krijgen. Bij deze:

Er was een kerk waar soms de geloofsbelijdenis werd gezongen. Dan gingen de kerkleden staan en dan zongen ze samen de oude woorden van Ik geloof in God en zo verder. Uit de kerk waren er verschillende bezwaren gerezen. Dat kunnen we toch niet meer geloven allemaal? Ik vind het ook moeilijk om dan te staan, als ik er niet helemaal achtersta. En dus had de kerkenraad een gemeentevergadering uitgeschreven om de geloofsbelijdenis te bespreken. De voorzitter begon...ik wil graag dat als we samen de geloofsbelijdenis uitspreken dat iedereen er ook achter kan staan. Dus ik wil van jullie graag horen hoe jullie er over denken. Nou toen begon het. De één had bezwaar tegen Schepper, ik geloof in de evolutie. De ander kon niet overweg met God als vader, wat ook wel begrijpelijk was gezien de opvoeding die ze gehad had. Opgevaren ten hemel, vond een ander maar gek. En de wederkomst dan? Hoelang wachten we al? En zo bleef er zo langzamerhand van de hele geloofsbelijdenis niet veel meer over. Alleen het woordje amen hadden ze nog over. En toen zei ook nog eens één...ja dat Amen dat maakt alles voor mij gelijk zo autoritair, alsof daarmee alles beslist is. En de voorzitter zei...ik geloof dat we maar beter een paar minuten stilte kunnen houden als geloofsbelijdenis. Dan hoeft er niemand meer bezwaar te hebben en zijn we het samen eens. Maar toen was er iemand uit de gemeente die zei; jullie weten dat onze moeder vorig jaar overleden is en toen moesten we de boel verdelen en sommige dingen ook weggooiden. We hebben toen gezegd: als eentje het wil hebben dan gooien we het niet weg. Kunnen we dat ook niet doen met de



geloofsbelijdenis. Als er iemand nog in gelooft dat we het dan voor elkaar bewaren? Dat leek een goed idee. En de voorzitter vroeg het nu precies andersom. Welk artikel uit de geloofsbelijdenis ben je aan gehecht, waar geloof je in? En toen begon het. Jean die van onder de rivieren kwam, die zei: Mijn moeder ging altijd naar de Mariakapel. En ik heb dat van haar overgehouden, de maagd Maria. Geboren uit de maagd Maria, dat is voor mij heel belangrijk. En een ander zei, ik vond het altijd zo bijzonder als ik de Messiah van Händel hoor, dat er dan klinkt: ik weet dat mijn Verlosser leeft. Dat Hij is opgestaan, dat moet er voor mij in. Weer een ander vond vergeving van zonden belangrijk en het kruis. En eentje genoot zo van de natuur, dan dank ik mijn Schepper. En zo kwam het ene na het andere geloofsartikel weer op zijn plek. Iedere keer was er wel iemand die dat geloven kon en wilde. De voorzitter zei...als ik het goed heb, heb ik alleen nedergedaald ter helle nog over. En Amen. Toen zei een man die net terug was uit Afghanistan: Nou die wil ik er wel graag in hebben. Ik ben in Afghanistan geweest. Ik weet wat de hel is. En ik vertrouw er toch op dat de Heer daar bij me was, dat weet ik zeker. En Amen...het leek wel een veiling, maar ook voor het amen was nog een liefhebber; Het Amen komt van God, zei er één. Ik heb ooit uit de catechismus geleerd dat mijn gebeden bij God veel zekerder zijn, dan dat ik het zelf wil of verlang. En dat het Amen van God komt. En toen hadden ze de hele geloofsbelijdenis weer bij elkaar. Misschien niet omdat iedereen alles kon geloven. Maar wel omdat ze het samen konden geloven en belijden. Geloven doe je samen. Marcel Oostenbrink

Kroonluchters gereed

De kroonluchters boven het middenpad in de kerk in Loenen zijn weer in oude luister hersteld. De kaarsen zijn vervangen door ledlampjes die samen minder dan 1 wat verbruiken. Door die buitengewone lage energiekosten blijven de lampjes branden van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds.

Vanuit de Mariakapel, die de gehele dag geopend is, kan men de sfeervolle verlichting in de kerk zien.

De kosten van het elektrificeren en het laten gieten van de drie armen die ontbraken in een van de twee kroonluchters, konden worden voldaan uit de opbrengst van de verjaardagzakjesactie en door de bijdrage van de Stichting Vrienden van de Heilige Antonius abt. De Locatieraad is hen daarvoor zeer erkentelijk en wij zijn er trots op dat door de gezamenlijke bijdrage dit kon worden gerealiseerd. Op maandag 24 juni j.l. zijn de kroonluchters opgehangen en aangesloten. Wanneer u de diensten of de Mariakapel bezoekt kunt u zich overtuigen van het mooie resultaat.



Locatieraad Loenen/Eerbeek - Bert Meurs voorzitter

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

Op vrijdagmorgen 2 augustus is er weer de maandelijkse klussenmorgen voor vrijwilligers van het kerkhof etc. Nieuwkomers zijn welkom. De werkbespreking met koffie begint om 8.00 uur.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

Za. 03 aug 2019

Intenties:

Eucharistieviering - Voorganger pastor Sebastian

Jgt. Johannes Henricus Klomp/ Berendina Maria Everharda Blom-vd Beld/
Rie Havekes-de Kort

Za. 10 aug 2019

Intenties:

Eucharistieviering- voorganger pastoor Sebastian

Overl. ouders Mies en Ben Blom/ overl. echtpaar Reulink-Harmsen/
Cornelis Johannes de Boer

Zo 18 aug. 2019

Intenties:

Woord en communieviering - Voorganger dhr. Oude Voshaar

Overl. Echtpaar Meurs-vd Linde/ Jos Koekkoek/ Riek Schotman/
Grada Johanna Blom- Linthorst/ Willem Joseph Visseren

Za 24 aug. 2019

Intenties:

Eucharistieviering - voorganger pastoor Hermens

Overl. Ouders Diks-Reulink/ overl. Ouders Kamphorst-v Schaik/
Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers/ overl.
Ouders Uiterweerd- ten Broek/ overl. Ouders Tiedink-Streppel/
Rikie Tijhuis-Brugman



Kerkdiensten augustus 2019

Protestantse gemeente

Zondag 4 augustus	9.30 uur	Ds. M. Oostenbrink Koffie na de dienst
Zondag 11 augustus	9.30 uur	Mevr. Ds. C.M. v.d. Leek-Vosmeer - Vaassen Coll.: Kerk in Actie, Zuid-Afrika Koffie na de dienst
Zondag 18 augustus	9.30 uur	Ds. C. van Dorp - Zelhem Koffie na de dienst
Zondag 25 augustus	9.30 uur	Ds. H.W.J. Faassen - Apeldoorn Coll.: "Kerkproeverij" Koffie na de dienst

See You Again:

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag 3 aug.	19.00u	Eucharistieviering Voorganger pastoor Sebastian - mmv Con Spirito
Zaterdag 10 aug.	19.00u	Eucharistieviering Voorganger pastoor Sebastian - mmv Con Spirito
Zondag 18 aug.	10.00u	Woord en communieviering Voorganger dhr. Oude Voshaar - mmv Con Spirito
Zaterdag 24 aug.	19.00u	Eucharistieviering Voorganger pastoor Hermens - mmv Con Spirito