

HET KONTAKTBLAD



Het vraagt moed om te groeien en
te worden wie je diep van binnen bent.

mei 2023
Jaargang 51 - nummer 8

Diensten

Zondag 7 mei komt ds Gertrudeke van der Maas de kerkdienst leiden. De dienst is mee voorbereid door onze diakenen. Ds. van der Maas is in Apeldoorn werkzaam als diaconaal ondernemer en predikant in Apeldoorn. Het gaat over de barmhartige Samaritaan en dat verhaal wordt op een creatieve manier aan de orde gesteld, we zijn benieuwd.

Op 14 mei is ds. Peter Middelkoop uit Doetinchem onze gastvoorganger.

21 mei ga ik zelf weer voor, de zondag voor Pinksteren, die in het teken staat van het wachten op de Heilige Geest.

28 mei is de oecumenische Pinksterdienst in de RK kerk. Met een gezamenlijk gelegenheidskoor wordt de dienst muzikaal omlijst. Allemaal profeten? Is het thema van de dienst.

Van 5 tot 15 mei ben ik voor het werk even niet beschikbaar. Mocht u een predikant nodig hebben, in die tijd, kunt u contact opnemen met de scriba Dinie Nieuwenhuis.



Oecumenische gedachtenisdienst 4 mei: Omwille van de vrede

Ook dit jaar houden we op 4 mei de oecumenische gedachtenisdienst. Het is om 11.00 uur, maar let goed op de locatie: het herdenkings en educatiecentrum van de Nationale Veteranen begraafplaats. Dus het nieuwe gebouw naast de erebegraafplaats. Eerder liep de voorbereiding van de herdenking en de kerkdienst elkaar soms wat in de weg, op deze manier hebben we onze eigen plek en aandacht. Voorgangers zijn ds. Marcel Oostenbrink en mw. Anneke vd Werff. Het gaat om de doden te gedenken, van de tweede wereldoorlog, van veteranen die sindsdien omgekomen zijn. Juist nu, in een nieuwe tijd van oorlog, zien we wat het betekent als mensen hun leven in de waagschaal moeten zetten om vrede en veiligheid. Dat zal deze herdenking ook tekenen. Het is een landelijke viering, waarbij nadrukkelijk ook plaatsgenoten welkom zijn. 'Kostbare mensen' is het thema. Dit jaar zal het ZO!GospelChoir Amsterdam medewerking verlenen.

Opbrengst collecte ZOA

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Loenen heeft dit jaar een bedrag van € 1.571,91 opgebracht. Daarmee zijn de 9 collectanten er weer in geslaagd de collecte tot een succes te maken.

ZOA wil zowel de collectanten als de gevers hartelijk bedanken.



De ZOA collecte in 2024 staat gepland op 24 t/m 30 maart. Als u ook uw steentje wilt bijdragen door één of meer uurtjes voor deze collecte te lopen, dan zou dat heel fijn zijn. U helpt hiermee o.a. de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en de aardbevingen in Turkije en Syrië met de zo noodzakelijke levensbehoeften.

Diaconie

Collectes mei

Op 7 mei is er een diaconale viering waarin ds Gertrudeke van der Maas uit Apeldoorn voorgaat. De collecte zal deze zondag bestemd zijn voor het Christelijk Noodfonds Apeldoorn waar wij ons bij aangesloten hebben. Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn is een samenwerking van meerdere Apeldoornse kerken en

geloofsgemeenschappen. Door de krachten te bundelen wil het noodfonds op Christelijke wijze een bijdrage leveren aan de inwoners van Apeldoorn en omliggende dorpen, zo ook Loenen.

Op zondag 21 mei is de diaconale collecte bestemd voor het Vakantiebureau. Het vakantiebureau organiseert al 60 jaar vakanties voor mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben en biedt verschillende soorten vakanties aan waarbij zorg aanwezig is. Het vakantiebureau is onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.



Collecte opbrengsten van het eerste kwartaal 2023

Graag melden wij ook op deze plek wat de opbrengsten van de collectes in de zondagse vieringen ten behoeve van de diaconie zijn geweest. Alle collecte-opbrengsten zijn inmiddels aan de betreffende doelen overgemaakt:

zondag 8 januari 2023	Noodhulp Java (Kerk in Actie)	169,35
zondag 12 februari 2023	Noodhulp Syrië (Kerk in Actie)	310,65
zondag 26 februari 2023	Zambia, maatjes voor gezinnen	135,75
zondag 12 maart 2023	Voedselbank Zutphen	142,30
zondag 26 maart 2023	Bangladesh (Kerk in Actie)	77,70



Vakantiegeld Samen Delen

Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt. Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen, die dit jaar voor de 12e keer wordt gehouden. Vakantiegeld Samen Delen 2023 start op 12 april en loopt tot en met 2 juni.

Vanaf 12 april kunt u via de website vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl een aanvraag indienen en doneren. Veel mensen hebben een goed inkomen. Dat is fijn. Dan zijn stijgende prijzen voor energie en dagelijkse boodschappen goed op te vangen. En nu corona niet meer alles domineert, trekken mensen er weer op uit om mooie reizen te maken.

Hoe anders is het leven als je een laag inkomen hebt. De enorme inflatie en de onzekerheid voor de toekomst, mede door de oorlog in Oekraïne, brengt een grote groep mensen in problemen.

Plannen maken voor een vakantie zal er voor veel mensen helemaal niet bij zijn dit jaar. Het is al een hele kunst om de energierekening en de dagelijks boodschappen te kunnen betalen. En dan maar hopen dat de wasmachine niet stuk gaat.

In mei ontvangen veel mensen die het financieel goed hebben een flink bedrag extra: vakantiegeld. Wie het goed heeft, nodigen we uit te delen met buurtgenoten met de laagste inkomens. Omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen. En omdat we weten dat samen delen iedereen verrijkt.

Geven? Dat kan via de QR-code in de folder die bij dit Kontaktblad zit.

Aanvragen? Dat kan ook door de folder in te vullen en die bij de in de folder genoemde adressen in te leveren.



Voedselbankactie

In maart heeft de diaconie op 2 zaterdagochtenden een inzameling gehouden voor de voedselbank. Deze actie heeft vele dozen vol bruikbare producten opgeleverd die naar de Voedselbank in Eerbeek zijn gebracht. De Voedselbank was er erg blij mee! De diaconie wil u allen hartelijk danken voor het inleveren van deze producten!



Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collecte

14 mei: Kerk in Actie: Noodhulp (Oekraïne)

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar.

Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig. Kerk in Actie geeft noodhulp via lokale kerken en christelijke organisaties die alles doen om de slachtoffers van de oorlog van voedsel, medicijnen, warmte en onderdak te voorzien.



Giften

In maart hebben we een gift ontvangen van € 25,- (N.N.). Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Oud IJzer

De IJzervreters blijven volop door gaan met hun werk! U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Harrie Hebben	06-51034533
Jan Nijhof	06-31492042
Henk Kok	06-24411190
Tonnie Wansink	06-46477717
Chris van Oorspronk	06-21271999
Bart Slief	06-22207055



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Solidariteitskas 2023

We zijn dankbaar dat we samen met onze vrijwilligers activiteiten kunnen organiseren. Dat is helaas niet voor alle gemeenten mogelijk, omdat behalve ideeën en inzet ook geld nodig is. En daar ontbreekt het gemeenten soms aan. Zij kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas; bedoeld voor een specifiek project. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn.

Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Daarom vragen we u om een gift. Voor het werk in uw eigen gemeente én in andere gemeenten. Wij vragen u om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

De uitnodiging hiervoor ontvangen alle belijdende leden in mei. Doet u mee? We zijn er voor elkaar! Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Financiële info maart 2023

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
Maart	8.915,18	24.407,35	57.384,16
<u>Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof)</u>			
Maart	394,75		796,15



Mazzelschuur

Tijdens de opening was het grotendeels droog waardoor het toch weer gezellig druk werd. De opbrengst van april was €375,15. Kom ook eens kijken tussen de vele spullen die we hebben er zit vast iets leuks voor u bij. Op zaterdag 6 mei is de Mazzelschuur weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.



Kopij volgend nummer

Voor het juni nummer 2023 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 11 mei 2023 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 mei 2023.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

In Memoriam

Op 16 februari overleed Gerrit Dorland. Hij was 82 jaar oud en woonde met zijn vrouw op de Hackfortweg 42. De laatste tijd werd hij verzorgd in het Zonnehuis in Beekbergen. We wensen zijn vrouw de moed en kracht om verder te gaan.



Op 25 maart overleed Ans Wennekendonk - Westhof, 89 jaar werd ze. Na jaren in De Steek gewoond te hebben, het laatste jaar op de Beekwal. We gedenken ook wat ze voor kerk en beraad van Kerken in Loenen heeft mogen betekenen. De troost en liefde wensen we aan ieder die haar mist.

Op 9 april is op 81 jarige leeftijd overleden Johanna Margaretha Reusken-Peters. Zij woonde samen met haar man aan de Horstweg 25. Zij is de laatste jaren met heel veel liefde en zorg door haar man Hendrik verzorgd. En vrij onverwacht overleden. Op maandag 17 april heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in de H, Antonius -Abt kerk, waarna zij is begraven op ons parochiële kerkhof. Wij wensen Hendrik, haar kinderen, kleinkinderen en familie veel kracht en sterkte toe om dit verlies een plaats te geven,



Op 13 april overleed Teun Plant op 90-jarige leeftijd in het Zonnehuis in Beekbergen, eerder woonde hij aan het Hattinckerf. Tevreden en met liefde geleefd, zag hij uit met naar een weerzien. We wensen de familie Plant vrede en troost in hun verlies.

Verjaardagen

Op 13 mei hoopt mevr. L.H. Evers-Berends 90 jaar te worden. Derickxkamp 27, 6961 DZ Eerbeek, kamer 106

Op 22 mei hoopt mevr. W.C. van den Beld-Evers 93 jaar te worden. Hameinde 16, 7371 CS Loenen Gld.

Op 24 mei hoopt mevr. W.H. Harmsen-Reinders 95 jaar te worden. Bergakkerweg 16, 7371 CV Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zal hebben.

Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Overdenking

Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zul je kracht ontvangen om mijn getuige te zijn.
(Handelingen 1:8)
Het zijn de woorden van Jezus bij de hemelvaart en ze verbinden hemelvaart helemaal aan

Pinksteren. Jezus gaat en de Heilige Geest komt. Kracht ontvangen om getuige te zijn. Getuigen dat is anderen kunnen vertellen wat het goede is van dat Koninkrijk van God, wat Jezus voor je gedaan heeft en hoe de wereld kan veranderen. Een

getuige ben je door wat je doet, je handelen, en een getuige ben je ook door wat je zegt. Zo wordt de kerk met Hemelvaart al in de steigers gezet en mag ze met Pinksteren geboren worden.

In Loenen zijn de Hemelvaartsdagen vooral kermisdagen en hebben we in de kerk weinig te doen. Ja op zondag kun je naar de kerk komen. En daar zal het zeker ook over hemelvaart gaan. En met Pinksteren de oecumenische dienst samen.

Hopelijk ook een impuls aan je geloofsleven, aan dat leven met de Geest. Maar het is natuurlijk niet beperkt tot speciaal die dagen dat we weten als christenen dat we een opdracht hebben en dat we geholpen worden door God, door de Geest.

Soms zou je wel eens wat meer geestdrift willen zien. Dat we een God kennen die meegaat in ons leven, dat is toch bijzonder. Dat je kunt bidden, Hem aanroepen, dat is toch buitengewoon. Of hebben we dat te makkelijk uit onze handen laten glippen. Wist je ooit wel dat je met God kon leven, dat Hij persoonlijk naast jou staat, maar is dat ongemerkt een geschiedenis geworden, iets van toen en ooit. En zou het dan weer opnieuw Pinksteren kunnen worden. Dat er bij jou in huis een zuchtje wind doordringt, een nieuwe gedachte, een geroepen worden. Dat je weet dat jouw naam thuishoort in de Handpalm van de Eeuwige, dat je al zolang niet zonder zijn liefde kunt. Komt het verlangen om voor God te zingen bij je op. En dat je handen jeuken om te helpen, iets voor de ander te doen.

In het rijke oeuvre van de pas overleden Huub Oosterhuis is er veel te vinden om ons als mens aan te spreken en opnieuw in vlam te zetten.



Hierheen Adem, steek mij aan
stuur mij uit jouw verste verte
golven licht

Welkom armeluisvader
welkom opperschenker
welkom hartenjager.

Beste tranendroger
lieve zielsbewoner
mijn vriend mijn schaduw

Even rusten
voor tobbers en zwoegers, voor
krampachtigen een verademing ben je.

Onmogelijk mooi licht,
overstrom de afgrond
van mijn hart, jou zo vertrouwd.

God ben jij,
zonder jou is alles nacht en ontij,
wreedheid, schuld,

maar jij maakt schoon.
Verflenst mijn bloem- geef water
zalf mijn wonden.

Stijf sta ik, toegang verboden, ijzig.
Ontdooi mij, koester mij.
Vreemd ga ik, zoek mij.

Ik zeg ja jij, doe nee.
Vergeld mijn twijfel met vriendschap
zeven maal duizend maal.

Niets ben ik zonder jou.
Dood wil ik naar jou toe.
Dan zal ik lachen.

Pinksteren, waarbij er genoeg te raden blijft, Gods
wind die ons bezielt.

Ds Marcel Oostenbrink Loenen

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: predikant@pknloenenuwe.nl

p/a Beekbergerweg 7 7371 ET Loenen

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenuwe.nl.

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,

6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com tel. 0614511842;

lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886

Lid Ans Brom Buysman, a.brom53@outlook.com tel. 0313 653767

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.franciscusenclara.com

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

Klussenmorgen

De klussenmorgen op het R.K. Kerkhof en de terreinen rondom de kerk zal deze maand zijn op de tweede vrijdagmorgen van de maand, namelijk 12 mei. De eerste vrijdag valt op 5 mei, bevrijdingsdag.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Vrijwilligersavond.

Op vrijdagavond 9 juni zal er weer een vrijwilligersavond worden gehouden in het parochiehuis voor de vrijwilligers van de RK-kerk en het parochiehuis. Ook uw eventuele partner is natuurlijk van harte welkom.

Aanvang: 19.30 uur. Voor de inwendige mens zal worden gezorgd.

Voor de organisatie is het van belang dat u zich hiervoor even aanmeldt, bij voorkeur per e-mail. Dit kan bij:

Wilma en Gerard Klomp,
Antoon Streppel

gerardklomp@upcmail.nl
antoon.streppel@gmail.com

06-12402537
06-14511842



Tot ziens op 9 juni.

avondgebed

aan het einde van de dag
als alles stil wordt en vertraagt
leg ik mijn vragen bij u neer

vragen valt me niet zo zwaar
uw liefde zegt kom vertel het maar
mijn dierbaar kind, voel geen bezwaar

mijn vraag is groot en alomvattend
bestemd voor mensen in levensnood
wilt u hen hoeden en beschermen

omgeven met uw liefde en troost
hen dragen als ze niet verder kunnen
begeleiden op hun levensweg

vaak te moe om u zelf te vragen
daarom vraag ik het via mijn gebed
sta hen bij Heer, help hen onderweg

© Rita Arends

Misintenties

Za. 6 mei '23 Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian
Intenties: Jaargetijde Antoon Diks, overl. Ouders Pijnappel-Boerhof,
Augusta Gerharda Theresia Maria Mijnen-Wennekes

Weekend 13/14 mei Geen viering

Za. 20 mei '23 Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian
Intenties: Overl. echtpaar Reulink-Harmsen, Willem Joseph en Christina Visseren- van
Heck, Bertha vd Gouw-Sanders, Henk Derickx

Zo. 28 mei '23 Oecumenische Pinksterdienst in de RK kerk
Ds. M. Oostenbrink/mevr. A.v.d. Werff



Kerkdiensten mei 2023

Protestantse gemeente

Donderdag 4 mei	11.00 uur	Ds. M. Oostenbrink/mevr. A.v.d. Werff Oecumenische dienst in de aula van het herdenkingscentrum op het Ereveld. m.m.v. een Gospel Choir
Zondag 7 mei	10.00 uur	Mw. ds. G. van der Maas - Apeldoorn Koffie na de dienst Coll: Christelijk Noodfonds Apeldoorn
Zondag 14 mei	10.00 uur	Ds. Peter Middelkoop - Doetinchem Coll: Kerk in Actie: Noodhulp (Oekraïne)
Zondag 21 mei	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: het Vakantiebureau
Zondag 28 mei	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink/mevr. A.v.d. Werff Oecumenische Pinksterdienst in de RK kerk Coll: beraad van kerken Koffie na de dienst

See you again

14 mei See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag 6 mei	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian
Weekend 13/14 mei		Geen viering
Zaterdag 20 mei	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian
Zondag 28 mei	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink/mevr. A.v.d. Werff Oecumenische Pinksterdienst in de RK kerk Coll: beraad van kerken Koffie na de dienst