

# HET KONTAKTBLAD



Vergeef je jongere ik. Geloof in je huidige ik.  
En ontwikkel je toekomstige ik.

*juni 2023*  
Jaargang 51 - nummer 9

## Diensten

4 juni is het de week na Pinksteren en wordt de zondag van de Drie-eenheid genoemd. De Naam van Vader, Zoon en Geest, daar worden we bij gedoopt en we hebben een leven lang om te ontdekken wat de reikwijdte van die naam is. We lezen deze zondag over de dood van Stefanus, die bij zijn steniging de hemel open ziet uit Handelingen 7:54-60. Zondag 11 juni lezen we over het evangelie in Samaria, een scherpe tegenstelling tussen Simon die met geld de Geest wil kopen en de mensen die vol overgave juist de Geest ontvangen, is dat daar de doop met de Heilige Geest?



18 juni hebben we als gastvoorganger mw ds Eigenhuis-de Kool, geen onbekende voor ons. Op zondag 25 juni hadden we geen organist of pianist tot onze beschikking. Maar we maken deze zondag van de gelegenheid gebruik om er dan maar een bijzondere dienst van te maken. Ik zal zelf op de piano en misschien met gitaar de dienst begeleiden.

Zingen uit alle macht, wordt het thema, uit Handelingen 16. Maar ik wil u uitnodigen om een lied op te geven van tevoren, laten we zeggen tot woensdag 21 juni, via de mail, als u me ziet of op de app of telefoon, wat u graag gezongen wilt hebben. Liederen uit bundels van voorbije tijd mogen ook, of wat u ook maar graag zingt. En als je mee wilt werken aan de dienst omdat je een gedicht of gedachte wilt voordragen ben je daar ook van harte voor uitgenodigd. Ook weer van tevoren opgeven.

In die dienst vieren we ook Avondmaal.



## Diaconie

Wij kijken terug op een heel mooie diaconale viering van 7 mei jl. Dominee Gertrudeke van der Maas heeft ons op heel mooie wijze meegenomen in het bijbelverhaal van de bramhartige Samaritaan. In een mooi samenspel met de organist Maarten Willers heeft zij aan de hand van de verschillende personages het verhaal naar onze huidige tijd gebracht. Een fijne inspirerende viering!

In juni zijn de diaconale collectes voor:

Op 4 juni collecteren we voor het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek.

Voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven wil de Herberg een gastvrij huis zijn in een prachtige omgeving, met een geopende bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle aandacht.

Op 18 juni willen we collecteren voor

Colombia - Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela

Werelddiaconaat Kerk in Actie

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.



Denkt u nog ook even aan **Vakantiegeld Samen delen**? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.

Kerkvoogdij collecte

11 juni: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren.

25 juni: Voor de kerk

Onze ruimte in "De Bruisbeek" wordt meer en meer gebruikt. De jeugd van See You Again heeft daar hun eigen plek, de ontmoetingsmorgen (voorheen de opwarmmorgen), elke dinsdagmiddag komen een aantal 'kwetsbare' ouderen daar samen en er vinden diverse vergaderingen plaats. Met de opbrengst van deze collecte kunnen we gebruik blijven maken van deze ruimte in "De Bruisbeek".



Giften

In april hebben we een gift ontvangen van € 300,- (N.N.). Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Oud IJzer

De IJzervreters blijven volop door gaan met hun werk! Zo is in mei weer oud ijzer weggebracht wat € 1.302,74 heeft opgeleverd. U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Harrie Hebben           06-51034533  
 Jan Nijhof               06-31492042  
 Henk Kok                06-24411190  
 Tonnie Wansink       06-46477717  
 Chris van Oorspronk   06-21271999  
 Bart Slief                06-22207055



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Financiële info april 2023

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
April	3.031,65	27.439,00	57.384,16

Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof)

April	458,50	1.254,65
-------	--------	----------



## Organist/pianist gezocht

We hebben door ziekte, zoals u wellicht al vernomen had, een organist minder om de kerkdiensten te begeleiden. De andere hebben dit tot dusver kunnen invullen. Daar zijn we natuurlijk wel blij mee. Maar het zou fijn zijn als er iemand de gelederen zou kunnen komen te versterken. Het gaat om het begeleiden van de zondagse eredienst op het orgel. Maar we houden de mogelijkheid bewust ook open voor iemand die ons op de piano zou kunnen begeleiden. Bent u zo iemand of kent u zo iemand, meldt u zich dan vooral aan.



## Mazzelschuur



De opbrengst van mei was €373,55. Bent u op zoek naar boeken voor de vakantie, kom dan eens bij ons kijken er zit vast iets leuks voor u tussen.

Op zaterdag 3 juni is de Mazzelschuur weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.

## Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: [predikant@pknloenenuwe.nl](mailto:predikant@pknloenenuwe.nl)

p/a Beekbergerweg 7 7371 ET Loenen

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl).

Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,

6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, [antoon.streppel@gmail.com](mailto:antoon.streppel@gmail.com) tel. 0614511842;

lid Wim Roelofs, [roelofsw@hetnet.nl](mailto:roelofsw@hetnet.nl) tel. 0313 655886

Lid Ans Brom Buysman, [a.brom53@outlook.com](mailto:a.brom53@outlook.com) tel. 0313 653767

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: [loenen-eerbeek@franciscusenclara.com](mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com)

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: [janneke.chris@gmail.com](mailto:janneke.chris@gmail.com) of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl) of [www.franciscusenclara.com](http://www.franciscusenclara.com)

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

## Verjaardagen

Op 7 juni hoopt mevr. S. Holdijk-Put 92 jaar te worden. Hoofdweg 29 , 7371 AD Loenen Gld.

Op 11 juni hoopt de heer W.J. Koetsier 80 jaar te worden. Hoofdweg 8c, 7371 AH Loenen Gld.

Op 29 juni hoopt de heer W. Tuinhout 93 jaar te worden. Engelenweg 8, 7371AM Loenen Gld.



**Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.**

**Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zal hebben.**

**Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.**

## Huwelijksjubilea

Op 1 juni hopen de heer en mevr. Sangers-Holdijk 50 jaar getrouwd te zijn. Dalenk 27, 7371 DE Loenen Gld.

Op 9 juni hopen de heer en mevr. Schroven-Reuvekamp 40 jaar getrouwd te zijn. Hoofdweg 130A, 7371 GJ Loenen Gld.

Op 29 juni hopen de heer en mevr. Gorsseling-Beltman 40 jaar getrouwd te zijn. Beekbergerweg 15, 7371 EV Loenen Gld.

**Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.**



## Kopij volgend nummer

Voor het juli nummer 2023 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 8 juni 2023 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 9 juni 2023.

[kontaktbladloenen@gmail.com](mailto:kontaktbladloenen@gmail.com) in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Afscheid van Henk Hoorneman en zijn kopieermachine.

Vanwege gezondheidsredenen is Henk Hoorneman eind vorig jaar gestopt met zijn werkzaamheden als drukker van ons Kontaktblad, het gezamenlijke kerkblad van beide kerken in ons dorp dat al meer dan 50 jaar uitkomt.

Wij zijn Henk zeer erkentelijk voor heel veel jaren drukken van het Kontaktblad, liturgieën en andere informatie voor beide kerken.

Namens het Beraad van Kerken wensen wij Henk en zijn gezin alle goeds voor de toekomst.

Inmiddels wordt het blad maandelijks gedrukt bij Drukkerij Willems in Eerbeek.



## Overdenking

Dit is het Kontaktblad voor juni alweer, zal wel net voor Pinksteren in de bussen rollen. Het ligt dan voor de hand het over de pinkstertijd te hebben en de tijd daarna. Krijg ik net een formulier van organisatie WNM (week Nederlandse missionaris) in de bus waarin staat dat Pinksteren het begin van de Christelijke kerk markeert. Dat zal wel kloppen. Ds. Marcel Oostenbrink zegt in zijn overweging van mei over Hemelvaart en Pinksteren:

"Een getuige ben je door wat je doet, je handelen, en een getuige ben je ook door wat je zegt. Zo wordt de kerk met Hemelvaart al in de steigers gezet en mag ze met Pinksteren geboren worden". We vieren dus in de Pinkstertijd het zoveel jarig jubileum van de kerk. In het hoeveelste jaar we nu zitten kunnen misschien de geleerden

uitrekenen. Christus schijnt niet in het jaar "0" geboren te zijn. Deze gedachte zal ongetwijfeld refereren aan de bijbel tekst in de handelingen van de apostelen: "Toen de dag van Pinksteren (50<sup>e</sup> dag na pasen) aanbrak, waren zij allen op een plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten vol van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen,

zoals de Geest hun ingaf". En verder: "Toen er een hevig geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich af: Maar dat zijn toch allemaal Gallileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Wij horen hen in onze eigen

taal spreken over de grote daden van God.

Als aardigheidje kunnen nog een paar katholieke feestdagen genoemd worden: 21 Juni was de feestdag van Aloysius Gonzaga, waarnaar vroeger de R.K. school genoemd werd. Op die dag gingen de leerlingen een uitstapje maken naar de waterval of schaapskooi. De school is nu omgedoopt tot "De

Poort". De schoolleiding vond op een gegeven moment dat Aloysius te vroom was, dat kun je de huidige generatie kinderen niet aandoen. Wie was Aloysius? Hij was ene edelknaap aan het hof van Filips II en werd op 17-jarige leeftijd jezuïet. Hij stierf op 23 jarige leeftijd en werd daarom uitgeroepen tot patroon van de jeugd.

Op 29 juni viert de kerk de Heilige Petrus en Paulus. Volgens de overlevering zouden beiden op de zelfde dag de marteldood zijn gestorven onder keizer Nero.



Als slot een paar regels uit een oud kerkboek van  
1970, een hymne in de Pinkstertijd:  
Kom, schepper Geest, daal tot ons neer,  
Houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

Vervul het hart dat U verbeidt  
Met hemelse barnhartigheid.  
(Willem Klomp)

### Leven leren

Leven leer je door niet al teveel te vragen  
Door gewoon te nemen wat het leven schenkt  
We hebben allemaal wel van die droeve dagen  
Maar die zijn meestal niet o droevig als je denkt

Leven leer je door vergeven en vergeten  
Door af en toe te doen wat eigenlijk niet mag  
En door elke dag je bordje leeg te eten  
Ook al is het niet te "eten" op 'n dag

Leven leer je door het leven niet te dwingen  
Er is geluk, gewoon geluk voor iedereen  
Het verschuilt zich vaak in hele kleine dingen  
Als je al te groot bent, kijk j'er over heen

Toon Hermans

### Wie oh wie ....Vacature redactielid kontaktblad

## Wie wil ons redactieteam komen versterken:

Wij zijn op zoek naar iemand die mee wil draaien in ons  
redactieteam en handig is met Word.

Aanvulling van ons team zou mooi zijn. Meerdere handen  
maakt het werk makkelijk / zijn we sneller klaar.

Alles rondom de opzet en opmaak gaat digitaal dus  
makkelijk(er)in te plannen.

Alle copy wordt digitaal aangeleverd, er hoeft dus zelf  
geen tekst ingetypt te worden.



Tijds investering is 1 x per maand een paar uur in het weekend met mogelijke uitloop naar de maandag -  
dinsdagavond.



Reacties mogen gestuurd worden naar: [kontaktbladloenen@gmail.com](mailto:kontaktbladloenen@gmail.com)



## Viering op het Ereveld

Op 4 mei vond de herdenkingsdienst plaats in het educatiecentrum van de veteranenbegraafplaats op het Nationale Ereveld te Loenen.

In de viering gingen Anneke vd Werff en Ds Marcel Oostenbrink voor. De dienst had als thema "Kostbare mensen". De dienst was druk bezocht en werd opgeluisterd door het ZOI Gospelkoor uit Amsterdam. In de overweging ging Ds Marcel in op de verschrikkingen in een oorlog. Een oorlog is niet te winnen en kent alleen maar verliezers. Ouders verliezen kinderen en kinderen hun ouders, partners moeten alleen verder, gezinnen raken verscheurd. Juist nu, door de oorlog in Oekraïne, met alle verschrikkingen die daaruit voortvloeien, worden we ook weer met het verleden geconfronteerd en stemt het ons tot nadenken.

## Vrijwilligersavond.

Het is nog mogelijk je aan te melden voor de feestelijke vrijwilligersavond. Op vrijdagavond 9 juni is er in het Parochiehuis de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en lekker eten. De Locatieraad wil hiermee alle vrijwilligers danken voor hun inspanningen in en rond de kerk, het parochiehuis en het secretariaat. Zonder jullie inzet gaat het nu eenmaal niet en er is veel mankracht nodig om de organisatie goed te laten verlopen; je blijft dus hard nodig. Vanzelfsprekend is ook de partner hartelijk welkom. De aanvang is rond 19.30 uur. Meld je dus aan via: [gerardklomp@upcmail.nl](mailto:gerardklomp@upcmail.nl) of tel. 0612402537 of [antoon.streppel@gmail.com](mailto:antoon.streppel@gmail.com) of tel. 0614511842.

Tot ziens op 9 juni



## Vrijwilligers gezocht

De Locatieraad is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen besturen. De Locatieraad vergadert 1 maal per maand ter behandeling van actuele zaken en ter voorbereiding van acties die moeten worden ondernomen. Ook de pastoraatgroep, het zangkoor en andere werkgroepen kunnen versterking goed gebruiken. Vooral nu vrijwilligers wegens het vorderen van hun leeftijd hun bijdrage steeds moeilijker kunnen leveren en daardoor de taken op steeds minder schouders rusten zou het fijn zijn wanneer extra versterking zich aandient.

Wil je enige tijd als vrijwilliger meedoen of eerst meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van de Locatieraad Antoon Streppel, tel. 0614511842 of [antoon.streppel@gmail.com](mailto:antoon.streppel@gmail.com)





## Boerderijviering 9 juli

Op 9 juli hebben we de oecumenische viering op de boerderij van fam. van Gurp aan Veldhuizen 28. Wanneer het mooi weer is vieren we buiten, bij regen tussen de koeien op de deel. Na de dienst is er koffie en kun je op de boerderij rondkijken. Voor en na de dienst is er muziek. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

## Klussenmorgen



De klussenmorgen voor vrijwilligers op het R.K. kerkhof en verdere terreinen zal zijn op vrijdagmorgen 2 juni om 8.00 uur. Het onkruid groeit nog harder dan kool, dus wanneer er mensen voor de eerste keer willen komen, ze worden zeker niet weggestuurd. Namens de kerkhofgroep: Willem Klom

## Koffie na de dienst.

Na de dienst van zondag 11 juni om 10 uur is er koffie in het Parochiehuis. U bent allen hartelijk welkom



## Misintenties

- |     |             |  |
|-----|-------------|--|
| Za. | 3 juni '23  | Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian   |
|     | Intenties:  | Annie Reusken-Peters                           |
| Zo. | 11 juni '23 | Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian   |
|     | Intenties:  | Gradus Biezeman, Annie Reusken-Peters          |
| Za. | 17 juni '23 | Eucharistieviering - voorganger P. ten Have    |
|     | Intenties:  | Willem Joseph en Christina Visseren- van Heck, |
| Zo. | 25 juni '23 | Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian   |
|     | Intenties:  | ---  |



**Protestantse gemeente**

Zondag 4 juni	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Koffie na de dienst Coll: Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek
Zondag 11 juni	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Heilig Avondmaal Coll: Voor de kerk
Zondag 18 juni	10.00 uur	Mevr. ds. P.A. Eigenhuis-de Kool - Lemele Coll: Werelddiaconaat Kerk in Actie
Zondag 25 juni	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Voor de kerk

**See you again**

4 juni See You Again 10.00 uur Nationaal Ereveld.

**Rooms Katholieke parochie**

Zaterdag 3 juni	18.30 uur	Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian
Zondag 11 juni	10.00 uur	Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian Koffie in het Parochiehuis na de dienst
Zaterdag 17 juni	18.30 uur	Eucharistieviering - voorganger P. ten Have
Zondag 25 juni	10.00 uur	Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian