

HET KONTAKTBLAD



Geweldloosheid: het wapen van de sterken.

Mahatma Gandhi

november 2023

Jaargang 52 - nummer 2

5 november is de dienst rond Dankdag, dat moment in het jaar om God te danken voor het vele goede in je leven. Het is een dienst voor iedereen, waar we weer op een andere manier vorm geven aan de kerkdienst. Een vrije vogel kan die ook danken? Je kent ons inmiddels al wel, dat als we het over vrije vogels gaan hebben, dat die er dan ook echt zullen zijn. En ben je zelf zo'n vrije vogel, kom dan vooral de kerkdienst meemaken.

12 november komt ds Ek uit Brummen de dienst leiden. 19 november gaat de kerkdienst over de laatste dingen, het einde van de wereld, Jezus komst, hoe ver staan we of hebben we nog even? Mattheus 24:1-12 lezen we dan.

26 november is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. We lezen de namen van hen die overleden zijn. De namen staan verderop in het kerkblad vermeld. Olto begeleidt deze dienst muzikaal. Licht en liefde, dat mag je van God verwachten als je zelf verdriet hebt. Daar zullen we onder andere met Johannes 8:12 bij stil staan. Op het moment van schrijven van dit Kontaktblad is de Protestantse Gemeente In Vianen bezig een beroep op mij als predikant voor te bereiden. Dan moet ik ook nog antwoord geven, maar het zal waarschijnlijk zijn, dat er voor Loenen een tijd met een predikantsvacature zit aan te komen. Nog een kleine slag om de arm dus, maar in overleg met de kerkenraad leek het ons beter dit nu vast te melden. In het volgende kontaktblad krijgt u te lezen hoe het verder gaat.



Inrichting avondmaalstafel

Wie deze zomer af en toe in de kerk geweest is, heeft kunnen zien dat we de avondmaalstafel wat anders hebben ingericht. De indruk in de kerkenraad was dat het wat te vol was. We hebben er over gesproken wat er in elk geval tijdens de eredienst op de tafel moet staan. In de kerk willen we elke dienst de symbolen van Doop en Avondmaal laten zien, daarom is het doopvont altijd zichtbaar en staat er tijdens de dienst een schaal en bekertjes op de tafel. We hebben nu gekozen om de schaal en beker die we ook bij het Avondmaal gebruiken, op de tafel neer te zetten, net iets lichter van kleur en mooier van glans als van het tinnen stel wat we gebruikten. Daarnaast moet de bijbel op de lessenaar open te zien zijn. We komen bij elkaar rond het geopende woord. Er stond voor de sier een oudere bijbel voor de lezenaar en die hebben we nu weggehaald en de bijbel op de lessenaar zal daar dan open liggen, de bijbel waar we ook uit lezen. Er stond een ook een kandelaar met vier kaarsen op de tafel, die helt iets over de tafel zodat er ook wel eens licht vuurgevaar was bij langs lopen. Maar belangrijker, de betekenis ontbrak. We hebben nu twee kaarsen links en rechts op de tafel. Vaak wordt bij die twee gedacht aan oude en nieuwe verbond. Maar hoe die betekenis ook zij, zoals het er nu staat, is het meer in lijn wat je overal op de avondmaalstafel in Protestantse Kerken terugvindt. Al met al, geeft het een wat rustiger beeld. En ruimte voor als er wat bijzonders is, dat er nog bij te kunnen zetten. Het is in de kerk net als thuis, af en toe moet je de stoelen weer eens anders zetten, een schilderij erbij, een lamp eruit. De inrichting van de kerk is ook altijd in beweging. Maar voor nu zijn we weer even klaar.



Kerstwandeling 2023

We zijn de voorbereidingen begonnen voor de kerstwandeling 2023. De wandeling gaat van kerk tot kerk op zaterdag 16 december tussen 17.00 en 18.00. Kersttaferelen kun je onderweg verwachten, muziek, schapen, herders, engelen en wijzen. Een kerststallen-tentoonstelling, veel sfeer en gezelligheid. Er komt nog meer informatie, maar nu al even een opwarmer. Het is kerst voor je het weet. Kerstwandeling voor jong en oud.



Dit zijn de namen, die we op zondag 26 november zullen lezen in de Protestantse Kerk. Bij hun naam steken we een kaars aan. Licht van Christus, de opgestane Heer. En een kaars steken we aan voor degene die we in ons eigen hart willen noemen.

Albert van Ark (Ap)	19 december 2022	80 jaar	en op dezelfde dag
Daniël Pieter van Ark, zijn zoon,		49 jaar	
Wim Zoomer	22 december 2022	67 jaar	
Riet Evers-Beumkes	20 januari 2023	74 jaar	
Eefje Reuvekamp-Berends	30 januari 2023	91 jaar	
Herman Bos	6 februari 2023	83 jaar	
Bertus Kraaijenbrink,	10 februari 2023,	86 jaar	
Gerrit Dorland,	16 februari 2023,	82 jaar	
Nel van Ee-van Ruler,	23 februari 2023	91 jaar	
Ans Wennekendonk-Westhof,	25 maart 2023,	89 jaar	
Teun Plant,	12 april 2023,	90 jaar	
Beb van Osch-van Doorn	14 juli 2023,	97 jaar	



Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

5 november: See You Again

Dit jaar is See You Again's collectedoel het project Moving Forward van stichting Eye for Others. Deze stichting is werkzaam in Ritchie, Zuid-Afrika. Er worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Deze kinderen krijgen nu twee keer per dag een warme maaltijd. Vanaf 6 jaar gaan de kinderen naar school, dit is gratis. De voornaamste reden dat deze kinderen opgevangen worden, is dat ze liefde mogen ervaren. Even weg uit hun, soms benarde, situatie thuis. Leren met respect, waarden en normen op te groeien tot een persoon die zelfvertrouwen heeft; trots is op zichzelf; liefde kan ontvangen en geven. De kinderen komen uit een thuissituatie waar geen geld is.



12 november: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren.

26 november: Onderhoud kerkhof

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar collecteren we voor het onderhoud van het kerkhof.

Giften

We hebben weer een aantal giften mogen ontvangen van € 20,- (N.N.) en € 50,- (N.N.).

Deze laatste is bestemd voor de begraafplaats. Hartelijk dank voor uw gift!



Oud IJzer

De IJzervreters blijven volop door gaan met hun werk! Zo is er de afgelopen maanden weer oud ijzer weggebracht wat € 896,25 heeft opgeleverd. U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Harrie Hebben	06-51034533
Jan Nijhof	06-31492042
Henk Kok	06-24411190
Tonnie Wansink	06-46477717
Chris van Oorspronk	06-21271999
Bart Slief	06-22207055



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Kerkbalans digitaal



Het duurt nog even, maar de eerste voorbereidingen voor actie Kerkbalans 2024 zijn inmiddels gestart. Graag willen we u er nog een keer op wijzen dat het mogelijk is om uw toezegging digitaal, via het internet, in te vullen. Het scheelt werk voor de toch al schaarse vrijwilligers.

Maakt u hier nog geen gebruik van, dan willen we vragen om daar toch eens over na te denken. Wilt u ook digitaal toezeggen dan is het nodig om uw e-mailadres te registreren. Dit kan door een account aan te maken.

1. Ga naar de website www.pknloenenveluwe.nl
2. Kies aan de linkerkant in het menu voor de optie "Kerkbalans"
3. Maak uw account aan onder het kopje "Nieuwe bezoeker"



Tijdens de start van Kerkbalans 2024 krijgt u vervolgens een e-mail met daarin de benodigde instructies.

Moet ik hieraan mee doen? Nee, zeker niet. De mogelijkheid om op papier een toezegging in te vullen zoals u gewend bent blijft gewoon bestaan. Dus doet u niet digitaal mee, dan krijgt u zoals gebruikelijk in januari een envelop in de bus en wordt het antwoord weer opgehaald.

Heeft u nog vragen over het digitaal toezeggen, stuurt u dan een e-mail naar kerkbalans@pknloenenveluwe.nl

Financiële info september 2023

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
Sept	2.925,00	46.064,60	57.384,16
<u>Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof)</u>			
Sept	337,40	2.148,95	



Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer een kerstverkoop houden van graftakken en kerststukken. Iedereen kan weer een bestelling doorgeven.



We verzoeken u om zo snel mogelijk het hieronder afgedrukte bestelformulier in te leveren. Aan de hand daarvan kunnen we dan bepalen hoe we een en ander kunnen organiseren. In principe is het de bedoeling dat u dan op 16 december over uw bestelling kunt beschikken.

Mocht u groen uit uw tuin beschikbaar willen stellen, dan kunt u dat bij onderstaand telefoonnummer of emailadres doorgeven.

Als het u leuk lijkt om ook te helpen op 14 en 15 december om graftakken of kerststukjes te maken dan kunt u zich ook opgeven via de telefoon of email.

Meer en exactere informatie volgt in het volgende kontaktblad.

De groep kerstverkoop vrijwilligers

Ondergetekende:

Naam :
Adres :
Telefoon:.....

wenst te bestellen:

..... X graftakken a € 17,--
..... X kerststukken a € 15,--.

Handtekening:

.....

Formulier s.v.p. inleveren bij Christien Jurriens, Horstweg 19a, 7371 BN Loenen (Tel. 055 - 505 17 82).

Of : gegevens van de bestelling mailen naar : christienjurriens@gmail.com.



Kerstengel project

Ook dit jaar hopen we samen met de kinderen van See You Again weer kerstengelen te zijn. We willen laten weten aan de mensen die behoefte hebben aan licht en troost dat er aan hen gedacht wordt. Nu de dagen weer donker beginnen te worden en de kersttijd er weer aan komt, kan het gemis van nabijheid van anderen extra aanwezig zijn. In dit project draait het om het omkijken naar elkaar. In de vier weken voor kerst stoppen de kinderen op elke adventzondag, anoniem men weet dus niet wie de "kerstengel" is, een kaart, gedicht of een kleine attentie door de brievenbus bij iemand die om wat voor reden dan ook extra kerstengelaandacht kan gebruiken. De eerste keer doet de kerstengel een briefje met uitleg bij de kaart / attentie zodat de ontvanger weet waar dit vandaan komt. We willen er voor elkaar zijn.

U als dorpsgenoot kunt zelf ook een kerstengel zijn. Kent u iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Doe dan op 3, 10, 17 en 24 december uw bijdrage bij deze persoon in de brievenbus (of zet het bij de deur).

U mag ook een naam en adres van een dorpsgenoot opvragen via kerstengel@pknloenenuwe.nl

Op dit adres kunt u ook een iemand doorgeven waar de kinderen een kerstengel voor zouden kunnen zijn.

[Dit is een actie van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe.](#)



Mazzelschuur

Er gingen weer mensen blij naar huis en er werden weer leuke spullen gebracht. De opbrengst was €243,56. Op zaterdag 4 november is de Mazzelschuur weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.



Kopij volgend nummer

Voor het december nummer 2023 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 9 november 2023 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 november 2023.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie



In memoriam



Op 26 juni 2023 is overleden Ruzica Srnic geboren in Bogosavac in het voormalig Joegoslavië het tegenwoordige Servië en later woonachtig te Eerbeek.

Op zaterdag 1 juli is zij begraven op het RK kerkhof Antonius Abt te Loenen.

Zij behoorde tot de Orthodoxe kerk maar bezocht regelmatig de Mariakapel van genoemde kerk en wilde daarom hier ook graag begraven worden. We wensen de familie sterkte toe met dit verlies.

Verjaardagen

Op 2 november hoopt mevr. H.G. van Dijk-Tolsma 91 jaar te worden.
Zij woont: Molenallee 31, 7371 EA Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zal hebben.

Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Allerzielen viering

Op 2 november a.s. is er een "Allerzielenviering" in de H. Antonius Abt Kerk te Loenen.

In deze dienst worden onze overledenen herdacht, met name degenen die het afgelopen jaar zijn gestorven.

In deze dienst worden hun namen genoemd en zal een kaars voor een ieder van hen worden aangestoken en het eventuele kruisje uitgereikt aan de familie.

De viering wordt afgesloten op het kerkhof, waarna u in het naastgelegen parochiehuis uitgenodigd wordt voor een kopje koffie/thee.

U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen.,

De aanvangstijd is 19.30 uur

Bernardus Johannes Maria Gabriël	20-09-2022	80 jaar
Grada Kaufmann	18-11-2022	79 jaar
Bernardus Jozefus Nijhof	11-02-2023	77 jaar
Johanna Margaretha Reusken-Peters	09-04-2023	81 jaar
Geatano David	21-05-2023	85 jaar
Lambertha Maria Blom- van Oene	24-05-2023	94 jaar
Paolo Nastasi	06-06-2023	71 jaar
Hermina Johanna Antonia Blom-Rabelink	14-06-2023	92 jaar
Ružica Srnic	26-06-2023	74 jaar
Grada Wilhelmina Nijhof-Blom	30-08-2023	93 jaar
Titia Beeking-Sikkema	17-09-2023	92 jaar



Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: predikant@pknloenenuwe.nl

p/a Beekbergerweg 7 7371 ET Loenen

Scriba: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenuwe.nl.

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,

6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com tel. 06-14511842

lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886

Lid Wim Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl tel. 06-27625837

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

Overdenking

Mist

We gaan met november de donkere maanden in, maanden van mist en donker. Nee ik weet wel soms schijnt de zon nog wel, maar niet zo hard en sterk dat je jezelf echt kunt warmen. En die mist en donkerte heeft ook van alles te maken met hoe je je kunt voelen.

Sommige mensen kunnen er hun biologische klok op gelijk zetten, en worden op slag somber als de eerste bladeren vallen. Anderen merken het dit jaar voor het eerst. Er is een andere mist bij hen aan de hand. Er is iemand die je mist. Je hebt iemand verloren, afscheid moeten

nemen, als daar tijd voor was tenminste en je blijft alleen achter. Ik mis je. Het mist.

Dat in dit jaargetijde de RK kerk Allerzielen viert en een maand later de Protestantse Kerk de

eeuwigheidszondag, dit jaar 26 november, is dan ook niet voor niets. De dood, de gedachte aan de dood, het afscheid moeten nemen, het geeft ons van diezelfde sombere en grijze gedachten. Je mist ze gewoon. Je mist hen verschrikkelijk.

Mistig buiten, maar ook mistig van binnen. Het noemen van hun namen sluit aan bij hoe mensen zich kunnen voelen, maar het wil er natuurlijk ook iets tegenoverzetten. Er worden lichtjes aangestoken. Ze verwijzen naar de troost van het evangelie. Dat Jezus in de donkerte van deze wereld als een Licht gekomen is. Licht dat troost geeft. Licht dat verwarmt.

Licht dat bij machte is onze somberheid te verjagen en ons en onze geliefden in het licht te zetten. Gods licht en liefde. Een verwijzing ook naar eeuwig licht, bij God, waar hun naam voor



eeuwig genoemd wordt, Gods eeuwigheid, waar wij naar raden, maar waarvan Jezus ons zegt dat we er niet bang voor hoeven te zijn.

Tegenover de mist van missen en verdriet, staat het licht. Het zijn de lichtjes die we op deze dagen aansteken, de gebeden die we bidden, maar het is ook het licht waarmee we samen dit gedenken doen.

We missen wel geliefden, maar we vinden op deze wereld ook altijd weer mensen om ons heen.

Mensen om mee op te trekken, de aandacht van iemand die je begrijpt, waar je je verhaal bij kwijt kunt, of iemand aan wie jezelf troost kunt geven.

Er is in November meer licht dan je op het eerste gezicht zou denken. We hebben elkaar ook.

Dat hebben we in de kerk, maar daarbuiten ook. Er zijn allerlei gelegenheden om je verdriet te delen,

om even bij elkaar stil te staan en dan ook weer eens een vrolijk moment te beleven. Ieder doet dat op zijn eigen tempo, dat mag. Want het is niet te bedoeling om te verdwalen in de mist.

Het is mijn ervaring dat mist ook weer optrekt, het komt soms terug bij vlagen, soms sta je op en weet je even niet hoe je er door komt, maar aan alle mist komt een einde. Licht zal er altijd zijn. En troost, die ik je van harte toewens. En ik bid er ook voor. En brand zelf ook maar af en toe een kaarsje met goede gedachten erbij, een woord uit de bijbel misschien ook: Hij heeft ons geroepen tot een wonderbaar Licht.

Ds Marcel Oostenbrink

Klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom

De klussenmorgen van de eerste vrijdag in november (3 november) is, zoals al jaren gebruikelijk, naar voren gehaald naar de laatste vrijdag in oktober. Dat wordt dus vrijdagmorgen 27 oktober; zelfde tijd, zelfde plaats.

Dit in verband met de Allerzielen en Allerheiligen viering van 1 en 2 november.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Misintenties

- Do. 02 nov. '23 **Allerzielen** - voorganger P. Dashorst
Intenties: Gradus Biezeman, Annie Reusken-Peters, Jan Aartsen, Willem Joseph en Christina Visseren-Van Heck, overleden ouders Kruitbosch-Elsebroek, overleden ouders Pijnappel-Linthorst, overleden ouders Beekman-Tiedink, Henk Derickx, overleden ouders Mulder-Beijer, overleden ouders Kruitbosch-Jansen, Amy Wansink, Jan Brom, overleden familie Tiedink-Streppel
- Zo. 05 nov. '23 Eucharistieviering - voorganger P. Ten Have
Intenties: An Timmen-Stoverinck, Bernard en Mientje Blom-Rabelink, Grada Wilhelmina Nijhof-Blom
- Za. 11 nov. '23 Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian
Intenties: Gradus Biezeman, overleden echtpaar Reulink-Harmsen, Jan Brom
- Zo. 19 nov. '23 Eucharistieviering - voorganger P. Ten Have
Intenties: Jaargetijde Henk Biezeman
- Za. 25 nov. '23 Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian
Intenties: ----



Protestantse gemeente

Zondag 5 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Dienst voor iedereen/Dankdienst Koffie na de dienst Coll: See You Again
Zondag 12 november	10.00 uur	Ds. J. Ek - Brummen Coll: Voor de kerk
Zondag 19 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Werelddiaconaat
Zondag 26 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Laatste zondag kerkelijk jaar m.m.v. "Olto" Koffie na de dienst Coll: Onderhoud kerkhof

See you again

5 november: Dienst voor iedereen	10.00 uur in de kerk.
19 november: See You Again	10.00 uur in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Do.	02 nov. '23	19.30 uur Allerzielen , voorganger P. Dashorst m.m.v. koor Con Spirito
Zo.	05 nov. '23	10.00 uur Eucharistieviering, voorganger P. ten Have m.m.v. koor Con Spirito
Za.	11 nov. '23	18.30 uur Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian m.m.v. koor Con Spirito
Zo.	19 nov. '23	10.00 uur Eucharistieviering, voorganger P. ten Have
Za.	25 nov. '23	18.30 uur Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian m.m.v. koor Con Spirito