

HET KONTAKTBLAD



Laat het licht
alles zien en
laten we Kerst
in vrede vieren



december 2023
Jaargang 52 - nummer 3

In de winkels en misschien bij u thuis ook wel, begint het steeds eerder kerst te worden. In de kerk hebben we de advent als voorbereiding op het kerstfeest. Elke week komt er een kaars bij, om in ons de verwachting van vrede en licht aan te wakkeren en uit te zien naar het Kind waar het bij kerst om begonnen is: Jezus Christus.



In de dienst van 3 december lezen we over het zwijgen van Zacharias uit Lucas 1:5-25.

Na de dienst is er koffiedrinken en wordt de profielschets van een nieuw te beroepen predikant besproken. In het vorige Kontaktblad was het nog niet zeker, maar ik heb inderdaad het beroep naar de Protestantse Gemeente Vianen gekregen en aangenomen. In februari zal ik daar intrede doen. Er volgt nog wel meer over afscheid en zo, maar eerst nog gewoon ons kerstfeest in Loenen. 10 december wordt de tweede adventskaars aangestoken. We lezen dan over de boodschap van Johannes de Doper, inkeer, levensverandering, bij de komst van de Messias. We lezen dat in Lucas 3 en Jesaja 40. 17 december zal ds van Driel voorgaan. De zondagen daarop graag even goed opletten op het kerkdienstrooster. Op de zondagmorgens twee keer geen dienst, omdat we dan juist 's avonds de gebruikelijke diensten hebben. 24 december, kerstavond, is eerst de kerstmusical met de kinderen van SeeYouAgain. Om 22.00 komen de Young Church Singers onder leiding van André Bijleveld de dienst muzikaal begeleiden. Om weer naar uit te zien. Het thema is: Kwestbaar Kind in een kwetsbare wereld.

25 december op de kerstmorgen is het thema: Kostbaar geschenk. Onder leiding van Maarten Willers vormt zich een koortje dat 4-stemmig zingt. Wilt u daaraan nog meedoen, dan kan dat. Een mailtje naar Maarten en u krijgt de repetitiedata en de muziek toegestuurd mrwillers@outlook.com.



31 december onze oudejaarsdienst om 19.00 uur. Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe? Dat was ooit de vraag van Wim Kan. En nu vragen we ons soms af: kan het nog slechter? Of zouden we bij elkaar en bij God de moed kunnen vinden, hoop, dankbaarheid, troost en liefde. Ook daar weer van harte welkom.

See you again

Kerst met een gouden randje

Graag nodigen wij iedereen uit om het kerstfeest te komen vieren op **24 december om 19.00 uur**. Tijdens deze dienst voeren de kinderen van See You Again de musical "Kerst met een gouden randje" op.

In een dorpje hier ver vandaan is er elk jaar wel wat aan de hand, wat een perfecte kerst in de weg staat. Maar wat is perfect? En is dat nu echt zo belangrijk dat alles perfect is? Wij hopen dat jullie komen kijken om samen te ontdekken waar het echt om gaat met Kerstmis.

Dan kan het echt een kerst met een gouden randje gaan worden!



De liedjesfabriek

Het nieuwe collectiedoel voor komend jaar van See You Again is "De Liedjesfabriek". Bij de Liedjesfabriek voelen zieke kinderen zich even beter. Met de mobiele studio die zij gebruiken zoeken ze kinderen op, aan hun bed. Samen schrijven ze een lied en nemen dit op. Zij maken er daarna ook nog een videoclip bij. Kinderen staan bij hen op een positieve manier in het middelpunt en krijgen een podium om hun verhaal te vertellen. Zij zorgen voor een paar uur plezierige afleiding én een tastbare herinnering waar de kinderen apetrots op zijn: Hun eigen lied en videoclip! Op dit moment is de liedjesfabriek actief met liedjes schrijven in negen

kinderziekenhuizen en in Villa Pardoës (een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen). Maar ze hebben grote plannen om nog veel meer kinderen blij te maken met muziek.

Diaconie

De collecte op 3 december is voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie. De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk. Er heerst grote verslagenheid en verdriet. Daarnaast is er angst en onzekerheid over wat er nog komen gaat.

Kerk in Actie ondersteunt wereldwijd mensen in nood. Dat doet KiA nu ook in Israël en Gaza. In Israël biedt KiA praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt KiA waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

De oorlog tussen Hamas en Israël roept in Nederland, en ook binnen onze kerk, veel emoties op. Als kerk weten we ons verbonden met alle slachtoffers van dit geweld, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant, en willen we hulp bieden daar waar dat het hardst nodig is. Daarom doen we een klemmend beroep op u: help mee, want samen zijn we de kerk in actie.

Op 17 december is de diaconale collecte voor Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn. Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn is een samenwerking van meerdere Apeldoornse kerken en geloofsgemeenschappen. De PKN Loenen is als vriend bij het Noodfonds aangesloten. Door zo de krachten te bundelen willen wij op Christelijke wijze een bijdrage leveren aan de hulpvragers van Apeldoorn en ook in Loenen.

De kerstmorgencollecte op 25 december is voor Kinderen in de knel en dit jaar gaat het om de kinderen in Oekraïne. Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen.



Mededeling

Mededeling vanuit de kerkenraad

De kerkenraad heeft een profielschets opgesteld voor de nieuw te beroepen dominee. We willen dit graag toelichten op zondagmorgen 3 december na de dienst, tijdens het koffiedrinken. Gemeenteleden kunnen hier dan op reageren.

Namens de kerkenraad, Dinie Nieuwenhuis, scribea



Kerstnachtsdienst in de PKN Kerk Loenen.

Zondag 24 december 2023. Kerk is open vanaf 22.00 uur en de aanvang van de dienst is 22.30 uur. Met onze eigen predikant Ds. Marcel Oostenbrink. En met medewerking van het enthousiaste koor The Young Church Singers uit Apeldoorn, onder leiding van de bevrogen dirigent André Bijleveld.

Ze zullen voor ons weer prachtige kerstliederen zingen. Een klinkende muzikale kerstviering die U niet wilt missen.

Het thema is: kwetsbaar Kind in een kwetsbare wereld.



Kerkvoogdij collectes

10 december: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren.

31 december: Oudejaarscollecte

In het verleden was het de gewoonte in december een acceptgiro te zenden voor de oudejaarscollecte. Al een aantal jaren hebben wij u verzocht om het bedrag dat uw wilt geven zelf over te maken op onze rekening NL85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe.

Dit bevalt goed. Zo worden administratieve kosten bespaard en komt het gehele bedrag ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk.



Giften

We hebben weer diverse giften mogen ontvangen van € 20,- (N.N.), € 20,- (N.N.), € 30,- (N.N.), € 50,- (N.N.) en € 100,- (N.N.). Hartelijk dank voor uw gift!

Oud IJzer

De IJzervreters blijven volop door gaan met hun werk! Zo is er de afgelopen maand weer oud ijzer weggebracht wat € 1.961,76 heeft opgeleverd. U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhelken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

| | |
|---------------------|-------------|
| Harrie Hebben | 06-51034533 |
| Jan Nijhof | 06-31492042 |
| Henk Kok | 06-24411190 |
| Tonnie Wansink | 06-46477717 |
| Chris van Oorspronk | 06-21271999 |
| Bart Slief | 06-22207055 |



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Financiële info oktober 2023

| <u>Kerkelijke bijdragen</u> | <u>Maand:</u> | <u>T/m maand:</u> | <u>Toegezegd:</u> |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Okt | 1.775,51 | 47.840,11 | 57.384,16 |



Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof/Muziek in de kerk)

| | | |
|-----|--------|----------|
| Okt | 911,70 | 3.060,65 |
|-----|--------|----------|

Kerstwandeling zaterdag 16 december

Een wandeling langs wijzen, herders, schapen en engelen, muziek van OLTO, de Bullits, midwinterhoornblazers, een heraut, een kerststallententoonstelling en een ik mis je ' kerstboom. Een wandeling van kerk tot kerk, te beginnen bij de Protestantse Kerk aan de Beekbergerweg en die eindigt bij de RK-kerk aan de Hoofdweg op zaterdag 16 december van 17.00 tot 18.00. Loenen is dan toch al op zijn mooist met de verlichte kerstbomen aan de weg van de Lomivé, ook bij de beide kerken. En met de kerstwandeling onder de titel: 'Samen vinden we de weg' kunnen we als dorp en wie wil ook van buiten het dorp samen een beetje kerst beleven. Er kan geparkeerd worden bij de Prot Kerk, maar makkelijker is om lopend of per fiets aan te komen.



Een heraut zet je op weg om de looproute te beginnen en onderweg vind je allerlei levende wegwijzers en soms een spoor van licht. Voor kinderen is het natuurlijk leuk om mee te lopen met een lampion, maar wel graag zelf meenemen van huis. Voor de wandeling hebben we een vergunning gekregen, hoewel we natuurlijk niet zo goed weten wie er allemaal meedoen. We hopen geen overlast te veroorzaken, maar vooral veel kerstplezier. Mocht er tijdens het evenement iets te melden zijn, dan is daarvoor Antoon Streppel telefonisch bereikbaar 06-14511842. Tussen 17.00 en 18.00 kun je de wandeling beginnen, leuk om ook samen te doen met burens of familie, maar alleen kan ook, je bent meer dan welkom. Samen vinden we de weg. Een initiatief van beide kerken voor het hele dorp.

Vertrek predikant

Met het vertrek van de predikant, komt ook de deelname aan de gemeente van zijn echtgenoot, Peter Verhagen, een einde. Dat geeft ook voor een paar werkzaamheden op de achtergrond even een lege plek. Peter hield de facebook pagina bij. Met regelmaat een berichtje over een kerkdienst of een ander evenement posten. Wie zou dat willen overnemen? De website hield Peter ook bij. Je vraagt je misschien af waarom de kerk een website moet hebben. Het is



zeker voor gasten heel belangrijk dat ze kunnen zien of er kerk is in Loenen en of ze kunnen komen. Zoals we voor zoveel dingen die we bezoeken vaak eerst even online gaan om te kijken wat het is. Maar voor zoveel andere dingen, denk aan beheer begraafplaats, het actuele nieuws, uploaden van het Kontaktblad of als je een adres of contactpersoon nodig hebt. Wie zou of zouden deze taak op zich kunnen en willen nemen. Je hoeft echt niet een doorgewinterde kerkganger te zijn om dit werk te doen. En je mag ook best wat jonger zijn.

GEZOCHT

Dat geldt ook voor een andere taak: het filmen in de kerk van een kerkdienst.

De kerk heeft een eigen camera en een aantal keren per jaar wordt de dienst gefilmd zodat ook mensen die niet in de kerk kunnen komen (en anderen) zich verbinden kunnen weten met onze gemeente. Wie vindt het leuk om cameraman/vrouw te worden? Een mailtje naar Peter Verhagen voor informatie, voor één van deze drie taken, graag. Verhagen71@gmail.com

Sluiting Loenens buurtkastje

Helaas is het gebleken dat sommige mensen zich niet aan de regels houden en er daardoor niets voor een ander overblijft. Er werden ook veel andere onbruikbare spullen ingezet wat zorgde voor veel extra afvoeren

van (kapotte) spullen. Mensen erop aanspreken heeft niet mogen helpen. Wij vinden het ontzettend jammer, maar zien voor nu geen andere oplossing dan het Loenens Buurtkastje te sluiten.

Wij bevelen donaties aan de voedselbank van harte bij u aan.

Mocht u zelf (net) niet in aanmerking komen om gebruik te maken van de voedselbank, dan kunt u zich wenden tot de Diaconie.

Diaconie@pknloenenuwe.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar:

loenensbuurtkastje@pknloenenuwe.nl

Bestelling kerststukken en graftakken



In het vorige kontaktblad schreven we al dat we dit jaar weer graftakken en kerststukken gaan maken op 14 en 15 december. Daarom vindt u hieronder nogmaals een formulier om uw bestelling te plaatsen.

De bestellingen moeten uiterlijk 4 december binnen zijn !

De graftakken worden op 15 of 16 december bij u thuis bezorgd.

De door u bestelde kerststukken (die alle € 15,-- kosten) zullen op 16 december in de protestantse kerk op tafels staan, zodat u zelf een stuk kunt uitzoeken.

Dit kan tussen 10.00 uur en 11.00 uur 's morgens.

De bestelde graftakken en kerststukken moeten **contant (liefst gepast)** worden afgerekend.

Mocht u groen uit uw tuin beschikbaar willen stellen, dan kunt u dat bij onderstaand telefoonnummer of emailadres doorgeven.

Als het u leuk lijkt om ook te helpen op 14 en 15 december om graftakken of kerststukjes te maken dan kunt u zich ook opgeven via de telefoon of email.

De groep kerstverkoop vrijwilligers

Ondergetekende:

Naam :

Adres :

Telefoon:.....

wenst te bestellen:

..... X graftakken a € 17,--

..... X kerststukken a € 15,--.

Handtekening:

.....

Formulier s.v.p. inleveren bij Christien Jurriens, Horstweg 19a, 7371 BN Loenen
(Tel. 055 - 505 17 82).

Of : gegevens van de bestelling mailen naar : christienjurriens@gmail.com.

Sluiting Mazzelschuur

Ruim 22 jaar geleden is de Mazzelschuur begonnen in de schuur van de familie van Ee, maar hoe is dat destijds ontstaan. Vrijwilligers van de Protestantse kerk te Loenen mochten regelmatig na een overlijden van een dorpsgenoot spullen ophalen of zelfs een heel huis leeghalen. Aan de familie van Ee werd gevraagd of er gebruik gemaakt mocht worden van hun schuur.

Eerst werd de schuur vooral als opslag voor de rommelmarkten gebruikt die tweejaarlijks plaats vonden in en rondom het Jeugdhuis in de jaren tussen 2003 en 2009.

Destijds was er ook al inbreng op de eerste zaterdag van de maand. Er kwamen dan gerichte vragen voor een box of iemand die op kamers ging had spullen nodig en zo ontstond de verkoop. De Mazzelschuur was in de tussentijd voorzien van tafels en veel stellingen, hierdoor kon alles mooi uitgesteld worden. De eerste zaterdag van de maand werd zo druk bezocht dat het niet meer rendabel was om alles voor één dag rommelmarkt naar het Jeugdhuis te brengen. Veel mensen kwamen regelmatig kijken of er iets voor hen bij zat, maar ook voor sociale contacten kwam men graag naar de Mazzelschuur.

Er is altijd een hecht team van vrijwilligers zeer actief geweest in het sorteren en neerzetten van de spullen die binnen gebracht werden. Mooie momenten werden samen gedeeld, maar ook zeer verdrietige door het overlijden van vrijwilligers die veel jaren mee hadden geholpen.

Na het overlijden van dhr. en mevr. Van Ee is de woning nu verkocht.

Na al die jaren is op **zaterdag 2 december van 9.00 tot 14.00 uur de allerlaatste verkoopdag aan Voorsterweg 56.**



Bedankt!

Rest ons niets anders dan nogmaals onze zeer grote dank uit te spreken voor de vele jaren dat wij welkom waren met onze Mazzelschuur bij familie Van Ee.

Vrijwilligers Mazzelschuur

Grafrechten die verlopen per 31-12-2024

De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe is op zoek naar rechthebbenden/belanghebbenden van onderstaande graven waarvan de grafrechten verlopen op 31-12-2024.

Indien de grafrechten niet worden verlengd voor 01-01-2025 zal de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe na

01-07-2025 de grafbedekking verwijderen en kan het graf geruimd worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Aleman, ouderling-kerkrentmeester, tel.055-7852672 (na 18:00 uur) email: krmloenen@gmail.com

| Grafnr. | Overl. | Grafnr. | Overl. |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| 4-B13 | | 4-C14 | |
| Van de Spreng C. | 16-02-1989 | Van Dijk U.G. | 03-10-1986 |
| Van de Spreng-Beumkes J. | 02-02-1994 | Van Dijk-Barmantloo G.M. | 04-07-1994 |



In memoriam

Zaterdag 4 november is op 77 jarige leeftijd overleden Johannes Hendrikus (Jan) Brugman Hij woonde aan de Kosterweg te Loenen. Het laatste jaar verbleef hij in Verpleeghuis Immendaal te Beekbergen. Jan was vele jaren vrijwilliger bij de kerkhofploeg, de klussenmorgen sloeg hij niet vaak over.



Vrijdag 10 november vond zijn afscheidsplechtigheid plaats in het Crematorium te Dieren.

Wij wensen Annie, kinderen, kleinkinderen en familie kracht en sterkte toe met dit verlies

Verjaardagen

Op 4 december hoopt mevr. M.J. Dicou-Gorsseling 98 jaar te worden. W. Gabrielsweg 5, 7371 BH Loenen Gld.

Op 7 december hoopt mevr. Bertha Muller-Thomassen 92 jaar te worden. Hattinkerf 20, 7371 AZ Loenen Gld.

Op 9 december hoopt mevr. J.W. van Ark-Holdijk 80 jaar te worden. H. Berntsweg 16, 7371 BC Loenen Gld.

Op 21 december hoopt mevr. H. Meijerink-Nijenhuis 85 jaar te worden. Watermolen 10, 7371 SR Loenen Gld.

Op 22 december hoopt de heer Lammert Reinders 93 jaar te worden. Hattinkerf 6, 7371 AZ Loenen Gld.

Op 31 december hoopt mevr. F.H. Modderkolk-ter Velde 90 jaar te worden. Veldhuizen 10, 7371 GG Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Kopij volgend nummer

Voor het januari nummer 2024 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 december 2023 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 december 2023.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Openstelling RK-kerk voor bezoek aan de kerk en kerststal.

Rond de Kerstdagen wordt de kerk op een aantal middagen opengesteld voor een bezoek aan de kerk en de mooie kerststal. Ook kan er een kaarsje worden aangestoken. Kom genieten van de warme kerstsfeer met zachte kerstmuziek op de achtergrond.

De kerk is open op 23, 24, 25, 26 en 30 december tussen 14.00 en 16.00 uur.

Op 16 december is de kerststal ook te zien tijdens de georganiseerde kerstwandeling.



Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: predikant@pknloenenveluwe.nl

p/a Australiëring 1 3823 XJ Amersfoort

Scriba: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,

6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com tel. 06-14511842

lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886

Lid Wim Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl tel. 06-27625837

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Nieuwe lampen t.b.v. verlichting kerkhof op "Allerzielen".

De stichting "Vrienden van de H. Antonius Abt" heeft verlichting aangeschaft om het kerkhof sfeervol te verlichten tijdens het kerkhofbezoek na de "Allerzielenviering" waarin we onze dierbare overledenen herdenken. De lampen werken op accu's, waardoor verlengsnoeren niet meer nodig zijn.



Kopij voor het parochieblad Laudato.

Elke parochielocatie heeft één contactpersoon die zorgt dat de kopij met informatie en activiteiten doorgegeven wordt aan de redactie die het parochieblad Laudato samenstelt. Het wordt erg op prijs gesteld als er met de tekst, indien mogelijk, een kleine foto wordt meegestuurd.



Stuur de kopij naar e-mailadres: antoon.streppel@gmail.com en ik stuur het door.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Cecilia feest van het koor Con Spirito.

Het jaar 2023 is voorbijgevlogen. Met vele veranderingen hebben wij gelukkig met zijn allen het koor Con Spirito goed behouden door het jaar gebracht.



Ja en nu, het is dan zover. Op zaterdag 9 december vieren we het Cecilia feest. De datum is iets aan de late kant. Normaal wordt dit feest half november gevierd. Om organisatorische reden moest er geschoven worden om voor eenieder een gunstig moment te kiezen, zodat iedereen erbij aanwezig kan zijn. Na een feestelijke HH mis is er voor u allen koffie of thee met een versnapering in het parochiehuis. Het is voor ons een bijzonder feest van wegen dat Cecilia de patrones van de koren is. U bent allen van harte welkom.

Dit jaar in het bijzonder voor onze mooie alt Sinie Gabriel. Sinie is met een respectabel aantal van 40 jaar lid van ons koor Con Spirito.
Graag zien we u tegemoet op zaterdag 9 december.

Overdenking

December reeds, de laatste maand van het jaar. Hij wordt dun, zeggen ze wel eens. Wat wordt dun? De kalender en dan bedoelen we de scheurkalender, zo'n kalender waar je iedere dag een blaadje af kan scheuren. Katholieken hebben vaak de Gerarduskalender van het Gerardusklooster te Witten, genoemd naar de heilige Gerardus Majella. Hij was de patroonheilige van kleermakers en portiers. Elke dag op de voorkant een nieuwe spreuk plus een verwijzing naar bijbel teksten. Die kun je dan lezen, alleen komt daar vaak niet van. Moet je de teksten opzoeken in de bijbel en dat duurt even. Op de achterkant staan wijsheden, moppen, gedichten en soms korte bezinnende teksten, niet allemaal van christelijke



personen. Een paar voorbeelden: Belasting: "Jan krijgt van het betalingskantoor zijn aangifte biljet terug met de mededeling: Wij missen het inkomen van uw vrouw. Jan stuurt het formulier weer terug met de opmerking: Ik ook". Dan een serieuze tekst van de Dalai Lama, die ons westerlingen een spiegel voorhoudt: Leven: "Wat me het meest verbaast bij de westerse mens is dat hij zijn gezondheid opoffert om veel geld te verdienen. Vervolgens offert hij het geld weer op om zijn gezondheid te herstellen. En dan is hij weer bezorgd over zijn toekomst, dat hij niet geniet van het heden, met als gevolg dat hij niet in het heden, maar ook niet in de toekomst leeft. Hij leeft alsof hij nooit zal sterven en sterft terwijl hij nooit heeft geleefd. Ik zal er eens over nadenken of ik me er ook aan bezondig.

Wat de liturgie van het kerkelijk jaar betreft: We gaan op naar Kerstmis, de geboorte van Jezus. Daaraan voorafgaand vieren we de advent: De vier zondagen voor Kerstmis. Advent is een periode van verwachting en bezinning. Het is de voorbereiding op Kerstmis, waarin het wonder van de geboorte van Jezus wordt gevierd. God wil onder ons wonen, kwetsbaar als een mensenkind. Deze geboorte van licht, vrede en hoop in een wereld vol duisternis, oorlog en wanhoop, vraagt ieder jaar opnieuw om

voorbereiding, bezinning en inkeer. In het liturgisch jaar is de advent een verstilde tijd waarbij de aanstaande moeder Maria en belangrijke rol speelt en waarin Johannes de Doper de komst van Jezus aankondigt. Het is de tijd die gekleurd wordt door de dromen van de profeet Jesaja: Dromen van een ongekennde vrede op aarde. Vrede op aarde? Daar zeg je me wat.
Willem Klomp

Klussenmorgen

Klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom kerk en secretariaat.
De klussenmorgen R.K. kerkhof etc. zal zijn op de eerste dag van de maand december:
Vrijdagmorgen 1 december om 8.00 uur. Gemakkelijk om te onthouden.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Misintenties

- | | | |
|-----|-------------|---|
| Zo. | 03 dec. '23 | Eucharistieviering - voorganger P. Ten Have Intenties: Wim Brugman |
| Za. | 09 dec. '23 | Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian Intenties: Overleden echtpaar Reulink-Harmsen |
| Zo. | 17 dec '23 | Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian Intenties: Willem Joseph en Christina Visseren - van Heck |
| Za. | 23 dec. '23 | Eucharistieviering - voorganger P. ten Have Intenties: Bertha v/d Gouw - Sanders, overl. ouders Pijnappel - Linthorst |
| Zo. | 24 dec. '23 | Kerstavond (17.30 uur) Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian Intenties: Jan Aartsen, Bernard en Mientje Blom - Rabelink, Lamberta Maria Blom - v Oene |
| Ma. | 25 dec. '23 | 1 ^{ste} Kerstdag (11.00 uur) Eucharistieviering - voorganger P. Ten Have Intenties: Annie Reusken - Peters, Gradus Biezeman, An Timmen - Stoverinck, overl. ouders Kruitbosch - Elsenbroek, overl. ouders. Beekman - Tiedink, Henk Derickx , Jan Brom |
| Zo. | 31 dec. '23 | Oudejaarsavond (17.00 uur) Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian Intenties: overl. echtpaar Biezeman - Jansen |



Kerkdiensten december 2023

Protestantse gemeente

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| Zondag 3 december | 10.00 uur | Ds. M Oostenbrink Koffie na de dienst Coll: Kerk in Actie |
| Zondag 10 december | 10.00 uur | Ds. M. Oostenbrink Coll: Voor de Kerk |
| Zondag 17 december | 10.00 uur | Ds. J.W.C. van Driel - Loenen Coll: Christelijk Noodfonds Apeldoorn |
| Zondag 24 december | 10.00 uur | Geen dienst |
| Zondag 24 december | 19.00 uur | Kerstviering See You Again Coll: See you again: De Liedjesfabriek |
| Zondag 24 december | 22.30 uur | Ds. M. Oostenbrink Kerstmiddagdienst m.m.v. koor "The young Church Singers" uit Apeldoorn Coll: See You Again: De Liedjesfabriek |
| Maandag 25 december | 10.00 uur | Ds. M. Oostenbrink Kerstmorgendienst Coll: Kinderen in de knel |
| Zondag 31 december | 10.00 uur | Geen dienst |
| Zondag 31 december | 19.00 uur | Ds. M. Oostenbrink Oudejaarsavonddienst Coll: Oudejaars collecte |

See you again

Zondag 3, 10, 17 december om 10.00 uur in de Bruisbeek
Zondag 24 december kerstviering om 19.00 uur in de kerk

Rooms Katholieke parochie

| | | |
|----------------------|-----------|--|
| Zondag 3 december | 10.00 uur | Eucharistieviering, voorganger P. ten Have m.m.v. koor Con Spirito |
| Zaterdag 9 december | 18.30 uur | Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian m.m.v. koor Con Spirito (Cecilia feest) |
| Zondag 17 december | 10.00 uur | Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian |
| Dinsdag 19 december | 19.30 uur | Kerstconcert Young Voices |
| Zaterdag 23 december | 18.30 uur | Eucharistieviering, voorganger P. ten Have m.m.v. koor Con Spirito |
| Zondag 24 december | 17.30 uur | Kerstavond , Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian m.m.v. koor Con Spirito |
| Maandag 25 december | 11.00 uur | 1^{ste} Kerstdag , Eucharistieviering, voorganger P. ten Have m.m.v. koor Con Spirito |
| Zondag 31 december | 17.00 uur | Oudejaarsavond, Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian |