

HET KONTAKTBLAD



Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn.

April 2024
Jaargang 52 - nummer 7

Diensten

In de maand april zijn er niet veel bijzondere diensten. Wel op de 1^e zondag van deze maand want dan hebben we een doopdienst. In deze dienst zal Alexander Johannes Reinhardt, Boerboom 12 gedoopt worden.

Hij is geboren op 23-1-2024 en is het derde kindje van het echtpaar Möss. Ook de andere twee kinderen zijn in onze kerk gedoopt. De kinderen van See You Again zullen halverwege de dienst binnen komen en aanwezig zijn bij de doop.

Elke zondag zien we weer een ander gezicht, zo ook de vorige maand waar ds. Bert Bomer voor het eerst in Loenen voorging. We kregen een heel mooie uitleg over de "talenten" uit Mattheus 25, de verzen 14-30.

Hiernaast een foto van ds. Bert Bomer tijdens de dienst van 3 maart jl.

Op 14 april komt mw. Jolanda Aantjes uit Hall naar Loenen, samen met haar man Hans, want hij zal die zondag het orgel bespelen.

Zondag 21 april gaat onze ambulant predikant Jan-Martin Berghuis weer voor in de dienst en op 28 april is er ook een bekende voorganger want dan zal ds. Hans van Driel in ons midden zijn.'



Diaconie

Zondag 14 april is de **collecte** voor Rwanda van Kerk in Actie - Zending



Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel ouders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en ouders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er

zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

7 april: Voor de kerk. Op deze zondag collecteren we voor activiteiten en voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen wekomsten en ontmoetingen blijven organiseren.

21 april: De Herberg, Apeldoorn

De Herberg in Apeldoorn is al ruim veertig jaar een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht, gezelligheid, een gesprek, een kop koffie/thee, een kop soep of een warme maaltijd. Het doel is om vanuit een christelijke inspiratie op praktische wijze aanwezig te zijn ten behoeve van een ieder die daaraan behoefte heeft en in het bijzonder dak- of thuislozen.

De Herberg is een plek waar iemand even niks hoeft, geen verplichtingen. Mensen mogen er echt zijn wie ze zijn. Onvoorwaardelijk.

28 april: Voor de kerk. Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ons kerkgebouw.



binnen onze gemeente
inspirerende bijeen-

Financiële info februari 2024

Kerkelijke bijdrage deze maand € 13.535,63. Tot nu toe ontvangen € 17.596,13. Toegezegd: €55.193,50
Collectes in februari tbv Kerkrentmeesters: €118,11 en € 378,86

Oud IJzer

Elke maand schrijven we dat de IJzervreters door blijven gaan met hun werk. Echter het is maar de vraag of dat inderdaad zo zal blijven. Helaas kunnen we namelijk vanaf mei niet meer gebruik maken van de huidige locatie. Dat is erg jammer, maar in ieder geval hartelijk dank dat we afgelopen jaren gebruik hebben kunnen maken van het terrein.

We zijn dus **dringend op zoek naar een nieuwe locatie**. Denkt u met ons mee? Mocht u een geschikte locatie weten waar een ijzercontainer en wat kleinere containers geplaatst kunnen worden met wat ruimte er om heen wilt u dan contact met ons opnemen?

De afgelopen maanden is er weer oud ijzer weggebracht wat € 3.488,76 heeft opgeleverd.

Voor de laatste keer bent u op de laatste zaterdag van april tussen 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen. Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Harrie Hebben 06-51034533

Jan Nijhof 06-25440286

Henk Kok 06-24411190

Tonnie Wansink 06-46477717

Chris van Oorspronk 06-21271999

Bart Slief 06-22207055



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Concert 26 mei Protestantse kerk

Op **zondag 26 mei om 15.00 uur** (inloop vanaf 14.30 uur) zal er weer een concert plaatsvinden in de Protestantse kerk te Loenen.



Trio Tableaux, bestaat uit Thijs Willers, piano, Elin Haver, altviool en Gijs Linn, klarinet, allen winnaars van het Prinses Christina Concours.

Zij spelen dan Bruch 8 Stücke op. 83 nr 1, 2, 3 en 5, Brahms 2 gesänge op. 91 en Mozart 'Kegelstatt' trio K. 498.

Als vanouds kunt u in de pauze genieten van thee en taart. Bij de uitgang zal u weer een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.

Wij hopen u dan weer te verwelkomen; opgeven kan nu al door een berichtje te sturen naar muziekprotestantsekerkloenen@gmail.com.

Met hartelijke groeten,

Anneke en Lucas Greep-van Brero, Nella en Wouter Korteweg-v.d. Hoop

Ds. Marcel Oostenbrink is op 4 februari uitgezwaaid (en op 11 februari binnengehaald in Vianen), wat nu? Hoe ga je verder als gemeente in een predikantloze periode? Als ambulante predikant vul ik achter de schermen een aantal taken in, maar het liefst willen we natuurlijk de dominee fulltime voor kerk en dorp beschikbaar. Er ligt een prachtige profielschets voor de nieuwe predikant en die is ook al op de vacaturesite van de PKN gepubliceerd. De beroepingscommissie zit er klaar voor. En nu maar afwachten tot 'de dobber naar beneden gaat' en we de juiste dominee aan de haak hebben? Of liever nog versnellen door het op een groot spandoek of billboard bij de kerk op te hangen: COLLEGA GEZOCHT!?

In de overdenking van zondag 10 maart heb ik een aantal tips voor deze (onzekere?) tijd gegeven. Die geef ik aan de hand van de roeping van de discipelen (Mattheüs 4:18-22 en Johannes 1:43-51):



1) Een tussentijd zonder dominee is heel gezond. Je moet je even weer bezinnen waar je als kerk voor staat en hoe je verder wilt. Bovendien kunnen mensen die anders in de schaduw van de dominee staan tevoorschijn komen en hun gaven & talenten laten groeien. De kerk? Dat zijn wij samen!

2) Jezus deed Zijn taak niet alleen. Hij was geen solo-dominee. Meteen verzamelt Hij volgelingen om Zich heen, Hij kiest ze zelf uit. Dat waren geen geleerden, het waren hele eenvoudige en zelfs ongeletterde mensen (Handelingen 4:13)! O.a. vissers, rauw volk. En Jezus laat ze stage lopen, 'training on the job', ze mogen zelfs doen wat Hij ook doet. Hij rust ze toe, brengt tijd met hen door, vertrouwt hen taken toe. Als ze bij het uitproberen falen of vallen: Hij zet ze weer op de been en laat ze herkansen. Jezus is een genadige leermeester. Het enige dat Hij zegt - bijna als een refrein - is: "Volg Mij, kom achter Mij aan".

3) Wat Jezus eigenlijk doet is dat Hij mensen zoals jou en mij aankijkt en zegt: "Collega's gezocht - Ik zoek jou. Ja jij, je kan het. Ga mee. Ik maak je bekwaam. Je hebt een gave waarmee je God en mensen kunt dienen. Nee, geen ge-ja-maar. Het is: Ja, en.. Ik zal je helpen".

4) De nieuwe dominee verdient het met een 'warm bad' onthaald te worden. Als wij in deze tussenperiode samen de handen uit de mouwen steken dan komt hij in een levendige gemeenschap die 'lekker draait'. Daar let een solliciterende dominee ook op! Wij samen maken de temperatuur van dat badwater...



5) God heeft in ons mensen alles gestopt om samen kerk te zijn (liefde & samenspel, gaven & talenten etc.). Dat is niet alleen afhankelijk van een dominee. Wees als een apostel. Dat is een oud woord voor wat wij tegenwoordig een ambassadeur noemen - ieder die gelooft kan zo'n rol vervullen.

6) Dus: heb geduld, benut de tussentijd ten positieve. Kom voor de dag en doe mee. En bid intussen dat God ons helpt en leidt: bid voor solliciterende kandidaten én voor de beroepingscommissie. Zo kan ook Hij een duit in het zakje doen...

Heb een goede tussentijd met elkaar!

Jan-Martin Berghuis, ambulante predikant.

Vakantiegeld Samen Delen, Geloven in samen delen

Ook dit jaar doet Loenen weer mee aan de Actie Vakantiegeld Samen Delen. Hiermee worden veel mensen financieel geholpen. Wij brengen daarom de actie graag onder uw aandacht.

Geloven in samen delen!

De kloof tussen mensen "die hebben" en "die niet hebben" groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden, op vakantie gaan geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de nodige boodschappen te betalen. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen. Maar samen

delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar.

Daarom houden we als gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn en Loenen ook dit jaar weer de actie Vakantiegeld Samen Delen. Als teken van verbondenheid tussen buurtgenoten. Wij geloven dat ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. We geloven dat we er allemaal beter van worden als we meer met elkaar delen. Met deze actie willen we de verbondenheid tussen mensen in de gemeente Apeldoorn versterken. Doet u ook weer mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom!

Volgende maand zullen de folders weer verspreid gaan worden, daarin staat alle informatie voor het aanvragen van een gift. Aanvragen en giften zijn welkom t/m 31 mei.

Zie ook de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Een hartverwarmende actie!

Met vriendelijke groet,

Diaconie Protestantse Gemeente Loenen.



Omzien naar elkaar

Graag blijven we op de hoogte van de zieken in onze gemeente. Thuis en in het ziekenhuis. Weet u iemand of bent u zelf ziek, wilt u dit dan doorgeven aan Dinie Nieuwenhuis, scriba.

Tel. 055-5052072 E-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl. Zo kunnen wij naar elkaar omzien!

De kerkenraad

Colofon

Protestantse gemeente te Loenen Veluwe

Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen

Ambulant Predikant: Jan Martin Berghuis

e-mail: jmberghuis@getijde119.nl

Scriba: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 055-5052072

e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl

Website: www.pknloenenveluwe.nl

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,

6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatieraad Loenen/Eerbeek:

A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com

tel. 06-14511842

W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886

W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl

tel. 0627625837

Locatie secretariaat: Tel. 055-505 12 63

donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-erbeek@franciscusparochie.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen

tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen

tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

Voor het mei nummer 2024 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 11 april 2024 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 april 2024 naar kontaktbladloenen@gmail.com in een Word bestand zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!



Bij voorbaat hartelijk dank,
Redactiecommissie

Dorpsklooster in Loenen

Lian Brandsma heeft plannen voor een activiteit van een dorpsklooster vanuit het kerkgebouw van de Protestantse gemeente Loenen. Ze heeft hierover een akkoord bereikt met de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Loenen Veluwe. Medio april start ze met een Lectio Divina-reeks. Meer activiteiten volgen.



Lian Brandsma is in Loenen en omstreken bekend als uitvaartondernemster en wil het dorpsklooster naast haar uitvaartonderneming opzetten. Ze vertelt dat ze God meer zichtbaar wil maken en zo wil bijdragen aan de verbinding van mensen in een maatschappelijk uitdagende tijd.

Stil zijn

"Ik wil een klein zoutkorreltje zijn om God meer zichtbaar te maken in deze gebroken wereld. Over het algemeen praten wij alleen maar met God en vragen we hem om dingen. Om Hem te ontmoeten, is er stilte nodig. Door bewust stil te zijn, creëer je ruimte om je relatie met God te verdiepen. In de stilte kun je Zijn stem horen."

Lectio Divina

De reeks Lectio Divina ziet Lian als goede manier om dichterbij God en bij je eigen spiritualiteit te komen. "Letterlijk betekent het goddelijke lezing. Je kunt het ook vertalen als 'geestelijke lezing' of 'lezen met je hart'. Deze manier van lezen staat in veel opzichten haaks op hoe wij gewend zijn te lezen. Normaal lees je om jezelf te informeren. Lectio Divina is erop gericht te horen wat God in de tekst tegen ons wil zeggen. Ontvangen staat centraal."

Meer activiteiten

Het dorpsklooster is volgens haar volop in ontwikkeling. "Ik wil een plek van rust en stilte bieden waar je in soberheid en eenvoud geïnspireerd raakt om je eigen spiritualiteit te verdiepen." Op haar verlanglijstje staan naast de Lectio Divina nog meer activiteiten: stiltewandelingen, samen zingen, een leesgroep, concert, stilteplek, completen/avondgebed en een inspirerende boekentafel.

Iedereen is welkom

Lian hoopt van harte dat iedereen, gelovig of niet-gelovig, zich in het oecumenische dorpsklooster welkom voelt. Alle activiteiten zijn kortdurend en vinden eens per maand plaats op zaterdagochtend en/of donderdagavond. Zoals gezegd wordt er gestart met een Lectio Divina; de eerste keer is op **donderdag 18 april** tussen 19.00 en 20.00 uur. "Aan het einde van elke activiteit is er ruimte voor een vrijblijvende gift, maar het is geen enkel bezwaar als iemand hier (even) geen financiële ruimte voor heeft."



Lian staat nadrukkelijk open voor ideeën en tips voor meer activiteiten.
Het dorpsklooster is bereikbaar via www.hetdorpsklooster.nl.

100-jurig jubileum of bestaan basisschool KBS de Poort

29 juni 2024 is het zo ver; het jubileumfeest van de Poort.

Op 1 september 1924 is de katholieke Aloysiusschool opgericht. Deze school werd later de Aloysiuspoort genoemd en heeft momenteel de naam de Poort. Op 1 september 2024 bestaat de school 100 jaar en deze mooie mijlpaal willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Reden genoeg om dit 100-jurig bestaan te vieren.

Waarom vieren we het 100-jurig schooljaar fuseert de school met vormen deze twee scholen samen de

Feestweek en reünie

De laatste week van juni zal, voor teken staan van het jubileum. Er gepland.

betrokkenen is 29 juni 2024 de dag

Samen herinneringen ophalen, een

foto's van vroeger bekijken. De

tot 22.00 uur. Het programma van de reünie en verdere informatie kunt u vinden op de website.

U kunt zich opgeven via de website www.jubileumdepoort.nl. De kosten bedragen 20 euro per aanmelding, hier zijn 2 consumpties bij inbegrepen. Wij vragen jullie tijdig in te schrijven om zo een goede inschatting van het aantal personen te maken.

Ook vragen wij u om te helpen het woord te verspreiden, vanwege de AVG-wetgeving mogen wij niet iedereen benaderen. Wij hopen natuurlijk op een goede opkomst.

Voor vragen kunt u contact opnemen met jubileumdepoort@gmail.com.

**100 jaar
vieren we
samen!**



Save The Date
29 juni | 16:00 - 22:00
Details volgen

100
JAAR

Aloysiusschool
Aloysiuspoort
De Poort

bestaan op 29 juni 2024? Komend basisschool de Tweede Stee en nieuwe dorpschool in Loenen.

de huidige Poort-leerlingen, in het staan tal van leuke activiteiten Voor oud-leerlingen en oud-om oude bekenden te ontmoeten. rondje door het schoolgebouw en reünie staat gepland van 16.00 uur

Geboren

Op 23 januari jl. werden Reiner en Moniek Möss verblijd met de geboorte van Alexander Johannes Reinhardt. Alexander is het broertje van Sebastian en Amy, Boerboom 12 te Loenen.

Op het geboortekaartje staat de mooie tekst:

'Er zullen handen zijn die jou dragen
armen waarin je geborgen bent
en mensen die zonder woorden zeggen
dat je welkom op deze wereld bent.'



Wij feliciteren hen van harte en wensen hen heel veel blijdschap en Gods zegen toe.

Verjaardagen

19 April hoopt mevr. E. Dieseraad-Pereboom 91 jaar te worden. Zij woont: Anklaarseweg 1, 7316 MC Apeldoorn

22 April hoopt Hans de Jager 80 jaar te worden. Hij woont: IJsselkade 38, 6981 LE Doesburg

22 april hoopt Minie Rouwenhorst-Freriks ook 80 jaar te worden. Zij woont: Hoofdweg 32, 7371 AJ Loenen

26 april hoopt mevr. B.J. Holdijk-Schroven 94 jaar te worden. Zij woont: Zonnehuis, afd. Ruitersmolen, kamer 15, Dorpstraat 49, 7361 AR Beekbergen.

27 april hoopt Reina Witteveen-Plant 85 jaar te worden. Zij woont: Hoofdweg 12 A, 7371 AH Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



1^e Heilige Communie

Zondag 14 april is een bijzondere dag voor Liss Dorland en Noor van den Brink. Zij zullen tijdens de eucharistieviering de 1^e Heilige Communie doen. De afgelopen maanden hebben zij verschillende bijeenkomsten gevolgd ter voorbereiding op deze bijzondere dag. Wij wensen Liss en Noor samen met hun familie en alle aanwezigen een hele mooie en bijzondere viering toe.

Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom

Op vrijdagmorgen 5 april is er weer de maandelijks klussenmorgen voor vrijwilligers op het R.K. kerkhof en naastgelegen terreinen. De werkbespreking begint om 8.00 uur met koffie. Ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Overdenking

Als dit blad uitkomt breekt het Pasen aan. Pasen is de belangrijkste Christelijke feestdag. Gevierd wordt dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ook is het 't feest van de lente en nieuw leven. Drie dagen na de begrafenis van Jezus gaan een paar vrouwen naar zijn graf. Tot hun grote verbazing is het geopend en leeg. Een engel vertelt hen dat Jezus is opgestaan. Doodgaan is voortaan niet meer het einde van het leven. Christenen geloven in een eeuwig, gelukkig bestaan na de dood. Er is dan geen pijn of verdriet meer. Pasen is ook het feest van een nieuw begin. Het is geen toeval dat het in de lente wordt gevierd. In de lente komt de natuur weer tot leven. En het is ook de tijd van Pesach, het joodse feest om de vlucht van het



joodse volk uit Egypte te vieren. Het hele verhaal rond de dood van Jezus speelde in deze tijd. In veel katholieke kerken wordt op paaszaterdag 's-avonds, wanneer de duisternis net is ingevallen, een avonddienst gehouden. De gelovigen komen in het pikkedonker binnen. Bij het begin van de dienst komt de priester binnen met de paaskaars, die ontstoken wordt met het gezang: "Licht van Christus". Daarna worden de kaarsjes, die iedere gelovige heeft gekregen, vanaf de paaskaars aangestoken, symboliserend dat we deelgenoot zijn geworden van het licht van Christus. In Loenen is dit jaar geen paaszaterdagavond viering. De paasviering is pas op zondag 31 maart om 11.00 uur. Christus is dan al lang uit het graf opgestaan, want

dat gebeurde vroeg, volgens de bijbel. In protestantse kerken is het gebruik van de paaskaars een betrekkelijk jonge en niet algemeen aanvaarde praktijk. Hoewel er gemeenten zijn waar men de rooms-of oud-katholieke traditie volgt, heeft de paaskaars in protestantse kerken over het algemeen bijna de functie van Godslamp gekregen. Zij brandt dan ook het hele jaar door. Dat houdt onder meer in dat de paaskaars al brandt als de gemeente binnenkomt. Aan de



paaskaars worden alle andere kaarsen (bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar de kindernevendienst, de doopkaarsen) aangestoken. Na afloop van de dienst wordt de kaars gedoofd. In de paasnacht of op eerste paasdag wordt er een nieuwe paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen. De paaskaars staat gewoonlijk bij de doopvont. In een uitvaartdienst staat de paaskaars bij de kist van de overledene.

Willem Klomp

Noodkreet van de Bezoekgroep 85+

In de Parochie Eerbeek-Loenen worden de Parochianen die 85 jaar en ouder zijn bezocht ter gelegenheid van hun verjaardag. Deze verjaardag-bezoekjes worden op dit moment door een 15 tal dames en heer met veel plezier gedaan. We sturen de jarige een kaart en geven aan dat we hem/haar binnenkort graag komen bezoeken. Onze bezoekjes worden zeer gewaardeerd.

Eenmaal per jaar is er een gezellige bijeenkomst en wordt het afgelopen jaar geëvalueerd. Tijdens de afgelopen bijeenkomst werd echter geconstateerd, dat er wel Parochianen bij komen die bezocht gaan worden, maar helaas, u begrijpt het al, er komen geen vrijwilligers bij die een bezoekje gaan brengen. En de vrijwilligers worden ouder, en gaan zelf tot de doelgroep behoren...

Onze bezoekgroep heeft dringend behoefte aan uitbreiding. Wilt u onze groep komen versterken, of kent u iemand die dat wil, neemt u dan contact op met een van onderstaande personen.

Het zou toch jammer zijn als dit initiatief moest stoppen...

U kunt zich aanmelden:

voor Eerbeek bij: Anneke van de Werff: avdwerffverbraak@gmail.com

voor Loenen bij : Tonny Bonestroo: w.bonestroo8@upcmail.nl



Misintenties

Zaterdag	6 april	Eucharistieviering - voorganger P. ten Have
	Intenties:	Annie Reusken-Peters
Zondag	14 april	Eucharistieviering - 1ste Heilige Communie, voorganger P. Sebastian
	Intenties:	Overl. echtpaar Reulink - Harmsen
Zaterdag	20 april	Eucharistieviering - voorganger P. ten Have
Zondag	28 april	Eucharistieviering - voorganger P. Biju Oledath (SDB)

Protestantse gemeente

Zondag	7 april	10.00 uur	Ds. Marrit Bassa - Heerde Doopdienst en Koffie na de dienst Collectedoel: De Kerk in Loenen
Zondag	14 april	10.00 uur	Mw. Jolanda Aantjes - Hall Collectedoel: Kerk in Actie - Zending Rwanda
Zondag	21 april	10.00 uur	Ds. Jan-Martin Berghuis - Wolfheze Collectedoel: De Herberg in Apeldoorn
Zondag	28 april	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel - Loenen Collectedoel: De Kerk in Loenen

See you again

Zondag	7 april	10.00 uur	in de Bruisbeek, gezamenlijk naar de kerk voor de doopdienst.
Zondag	21 april	10.00 uur	in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag	6 april	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have Met medewerking van koor Con Spirito
Zondag	14 april	10.00 uur	Eucharistieviering, 1 ste Heilige Communie, voorganger P. Sebastian
Zaterdag	20 april	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have Met medewerking van koor Con Spirito
Zondag	28 april	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Biju Oledath Met medewerking van koor Con Spirito