

Het Kontaktblad



*Deuren worden geopend door ons over te
geven aan de dingen die op ons pad komen*

Mark Nepo

maart 2025
Jaargang 53 – nummer 6

Diensten

Op de eerste zondag in maart mogen we ds. Ek uit Brummen verwelkomen en na afloop hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Een week later nemen we afscheid van onze kerkenraadsleden Nella van der Hoop en Marius Aleman. In een kerkenraadsvergadering hebben we in het klein al afscheid van hen genomen en stil gestaan bij al het werk dat zij de afgelopen jaren gedaan hebben maar deze zondag willen we dat graag te midden van onze gemeente doen. Onze ambulante predikant Jan-Martin Berghuis heeft de leiding op deze 9^e maart en na afloop staat ook dan de koffie klaar.



Op zondag 16 maart is ds. Bomer uit Doesburg onze gastpredikant en zullen we stilstaan bij de biddag voor gewas en arbeid. In deze dienst zal ook het "Gelegenheidskoor" onder leiding van Maarten Willers haar medewerking verlenen.



Op de 23^e maart komt ds. H. Boter uit Apeldoorn naar Loenen en de laatste zondag, de 30^e maart, is ds. P. Middelkoop uit Doetinchem onze gastpredikant.

Graag blijven we op de hoogte van de zieken (thuis en in het ziekenhuis) in onze gemeente. Zo kunnen we naar elkaar omzien. Dit graag doorgeven aan;
Dinie Nieuwenhuis, scriba Tel. 055-5052072 E-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl

Bevestiging Jan-Martin Berghuis

De kerkenraad heeft het voornemen om onze ambulante predikant Jan-Martin Berghuis op zondagmiddag 23 maart om 15.00 uur te bevestigen mits het door de PKN vereiste registergesprek met hem heeft plaatsgevonden. Dat is nodig om ingeschreven te kunnen worden in het register van kerkelijk werkers.

Omdat de kopij al vroeg moet worden ingeleverd kunnen we via het Kontaktblad niet meer communiceren of dit op de 23^e maart definitief doorgaat.

Het laatste nieuws zullen we dan afkondigen in de zondagse eredienst. Tevens zullen we deze informatie op onze website vermelden en u kunt het ook lezen in de Regiobode.

Diaconie

De diaconie heeft de volgende collectiedoelen in maart 2025:

Op 9 maart is de collecte voor het Werelddiaconaat in Kameroen

Duurzame landbouw in Noord-Kameroen

In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het veranderende klimaat, houtkap en slecht bodemgebruik mislukken oogsten.

Met steun van Kerk in Actie traint de Lutherse Broederkerk dorpsbewoners in duurzame landbouw, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien. Mensen leren energiezuinig te koken en eigen brandstof en mest te maken. Door

landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er worden mimosa, moringa, neem- en sheabomen geplant en ook spaargroepen en coöperaties opgezet om de krachten te bundelen.



Zondag 23 maart is het collectiedoel Bouwen aan vrede in het Midden-Oosten

Versterk de kerk

Vrede in het Midden-Oosten leek lang ver weg. Maar sinds de val van Assad en het bestand tussen Israël en Hamas gloort er hoop. Lokale kerken hebben een onmisbare rol. Zij zijn een baken van hoop en door hun unieke plek in de samenleving kunnen ze snel hulp bieden en voor de langere termijn bijdragen aan meer onderling begrip.

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken in het Midden-Oosten. We steunen ze bij het verlenen van noodhulp, het bieden van bestaanszekerheid en werken aan vredesopbouw. Met uw gift kunnen we ervoor zorgen dat de kerk in het Midden-Oosten blijft doen wat zij al eeuwenlang doet: onmisbaar zijn.

Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

2 maart: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor het onderhoud en verdere kosten voor het dagelijks gebruik van ons kerkgebouw.

23 maart: Voor de kerk

Onze ruimte in "De Bruisbeek" wordt regelmatig gebruikt. De jeugd van See You Again en LEF hebben daar hun eigen plek, elke dinsdagmiddag komen een aantal senioren er samen en er vinden diverse vergaderingen plaats. Met de opbrengst van deze collecte kunnen we gebruik blijven maken van deze ruimte in "De Bruisbeek".

30 maart: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor het onderhoud en verdere kosten voor het dagelijks gebruik van ons kerkgebouw.



Giften

We hebben afgelopen periode een gift ontvangen van € 50,- (NN) waarvoor onze dank!

Kerkbalans 2025

Voor de actie Kerkbalans is een bedrag van € 52.830 toegezegd, wat iets minder is dan vorig jaar.

Voor het Kontaktblad is een bedrag van € 3.622 toegezegd, wat iets meer is dan vorig jaar.



Het is belangrijk op te merken dat het aantal leden afneemt; dit jaar hebben we 26 minder toezeggingen ontvangen.

Desondanks zijn we zeer tevreden met dit resultaat. Het toont aan dat u de kerk een warm hart toedraagt, waardoor we onze rol in Loenen kunnen blijven vervullen. We willen ook alle vrijwilligers bedanken die hebben bijgedragen aan deze actie voor hun inzet!

Financiële info januari 2025

Kerkelijke bijdragen maand januari € 5.747,50.

Collectes in januari tbv Kerkrentmeesters € 229,95. (Plaatselijk kerkenwerk, Beraad van Kerken)

Aan alle vrijwilligers (en hun partners) van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe

Vele handen maken licht werk, vele warm betrokken harten dragen onze kerk. We zijn onder de indruk en heel erg blij met zoveel vrijwilligers die in en voor de kerk actief zijn. Mede dankzij jullie inzet op allerlei gebied bestaat onze gemeente en kunnen we samen van waarde zijn voor Loenen. Zo zijn jullie een zegen voor anderen. Waardevol!

Dit geschenk van mensen aan mensen is onbetaalbaar. We willen dit waarderen door alle vrijwilligers (en een partner mag mee!) een DANKJEWEL-avond aan te bieden.

Bij deze nodigen we je uit voor een smakelijke en gezellige dankjewel-avond:
Vrijdag 14 maart, 18.00-21.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur)

Locatie: het Parochiehuis

We beginnen met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.
Je hoeft niet thuis te eten, de inwendige mens wordt goed verzorgd!

We hopen zoveel mogelijk vrijwilligers via deze uitnodiging in het Kontaktblad te bereiken, maar zegt het voort!!

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen we je om je op te geven en eventuele dieetwensen door te geven.

Aanmelding vóór 5 maart bij:

@ Dea van Milligen, Tel. 06-53504888, E-mail: deavanmilligen@hotmail.com of

@ Dinie Nieuwenhuis, Tel. 055-5052072, E-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl

Wij zien er naar uit jullie te ontmoeten en te bedanken!

Namens de kerkenraad,
Dinie Nieuwenhuis, scriba



Tenor(en) en bas/bariton gezocht

Voor het "Gelegenheidskoor", dat op bijzondere dagen zingt in de Protestantse Kerk, zijn wij op zoek naar een of twee tenoren en een bas/bariton.

Dit koor bestaat uit allemaal mensen die graag zingen, komen uit de Protestantse Gemeente, RK Kerk en ook niet kerkelijken.

Wij zijn op zoek naar deze zangers.

Welke zangers zouden willen meezingen, of weet u misschien iemand? Graag bericht naar de dirigent Maarten Willers:
mrwillers@outlook.com



Repetitieavonden: 5 en 12 maart voor de dienst op 16 maart, en 16 april voor de dienst op 18 april.
Repetitieavonden in de Protestantse Kerk, aanvang 19.30 uur.
Wie zingt er mee?

Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse kerk Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Ook in Loenen doen we weer mee aan de Paasgroetenactie. Na de diensten van 23 februari en 2 maart kunnen er kaarten meegenomen worden en/of ingeleverd worden. Maar u kunt ook bellen naar het onderstaande nummer en doorgeven hoeveel kaarten u wilt, dan worden deze bij u in de bus gedaan. De kaarten worden uiterlijk 5 maart verstuurd door de diaconie. Ze worden in een verzamelenvelop naar het centrale adres gestuurd waar ze worden gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in Nederland en buitenland.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen.

Hartelijk dank namens de diaconie Dicky Verheul, tel 0627507486



Leven in balans

In PDC de Herberg vindt van 2 – 4 april de Kom-op-ademmidweek 'In Balans' plaats. Deze retraite van drie dagen is bedoeld voor mensen die worstelen met vermoeidheid of een (dreigende) burn-out.

Soms kan je leven te vol en druk zijn en moet je te veel ballen in de lucht houden. Hoe krijg je je leven weer in balans? En wat zegt God in de Bijbel hierover? Deze vragen komen aan bod tijdens de KOA 'In Balans'. Op het programma staan Bijbelstudies en themabijeenkomsten, maar ook creatieve activiteiten en een persoonlijk gesprek met een ervaren begeleider. Er is genoeg tijd om te genieten van de prachtige natuur rond de Herberg. Tussendoor zijn er steeds momenten voor jezelf. Kortom: drie bijzondere dagen om tot rust te komen en vanuit Gods rust met nieuwe energie het leven weer in te gaan.



Leven met verlies

Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert PDC de Herberg de Kom-op-ademmidweek: 'Leven met verlies' van 7 – 9 april 2025. Een verlies 'verwerk' je misschien wel nooit. Rouw blijft altijd bij je. Soms als een grote leegte en diepe eenzaamheid. Soms als een stil sluimerend verdriet op de achtergrond. Voor wie de pijn van de rouw kent, heeft de Herberg een speciaal programma samengesteld. Rond een open Bijbel en samen met anderen ga je in gesprek over vragen die rond rouw en verdriet spelen. Ook op creatieve manieren geef je uiting aan je verdriet. Er is genoeg ruimte om alleen de rust te zoeken, op je kamer of in de schitterende bossen rond de Herberg. Gedragen door Gods liefde ga je na deze drie dagen getroost het leven weer in.

Een gastenbegeleider van de Herberg leidt deze geheel verzorgde midweken samen met twee ervaren vrijwilligers. De kosten bedragen € 285,-. (Inclusief overnachting, maaltijden en koffie/thee). Je kunt je opgeven via komopadem@pdcdeherberg.nl. Of kijk op: www.pdcdeherberg.nl

Een dagje uit in Oosterbeek

Heeft u zin in een fijn dagje uit? Op zaterdag 8 maart kunt u bij PDC de Herberg een schitterende wandeling maken, gevolgd door een concert.



U bent rond 11.00 uur welkom in de Herberg voor een kop koffie of thee. Voorzien van een heerlijk lunchpakket vertrekt u vervolgens op eigen gelegenheid naar het nabijgelegen Renkums Beekdal voor een uitgestippelde wandeling van ongeveer vijf kilometer. Na afloop van de wandeling keert u rond 14.00 uur terug in het Koetshuis van de Herberg. Daar staan koffie en thee klaar en om 14.30 begint het concert. Op het programma staan enkele pianowerken en Engelse hymnen, door Warno Ruting op vleugel en jongenssopraan Merten Smit.

Het volledige arrangement, inclusief lunch en concert, kost € 35,00. Kaartjes voor alleen het concert kosten € 17,50. De opbrengst komt volledig ten goede aan PDC de Herberg.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan: concerten@pdcdeherberg.nl.
www.pdcdeherberg.nl

Verkoopexpositie van schilderijen van Beb van Osch

Op 12 en 13 april stelt Mieke Diekman van 11.00 tot 17.00 uur de deuren van haar galerie 't Arthuus aan de Eerbeekseweg 13a te Loenen open voor een verkoopexpositie van de schilderijen van ons in 2023 overleden gemeentelid Beb van Osch.

Zij was kunstenares en heeft vele schilderijen gemaakt in aquarel en olieverf.

Deze schilderijen heeft zij geschonken aan de Protestantse kerk Loenen voor het project: "Meer Muziek in de kerk".

Beb zelf hield van muziek en was zelf een begenadigd pianiste , tevens speelde zij accordeon.

Het was haar wens om ons met de verkoop van de schilderijen meer concerten in de kerk te kunnen laten organiseren.

Wij hopen u op deze dagen te ontvangen.

commissie "meer muziek in de kerk"
Lucas en Anneke Greep
Wouter en Nella Korteweg



Floorball: knallen met die ballen 11 april

We zijn op weg naar nieuwe activiteiten voor onze jeugd. Ook sportief dus! Op vrijdag 11 april spelen we floorball in gymzaal De Kempe 45. Floorball is is een soort zaalhockey. De bal gaat snel rond, het is rennen, overspelen en scoren. Na een kwartiertje oefenen gaan we serieus wedstrijdjes spelen. We gaan dit in 2 leeftijdsgroepen doen. Van 16.30-17.30 uur is er eerst floorball voor kinderen van de basisschool vanaf 8 jaar. Daarna eten we gezamenlijk met de tweede groep een broodje knakworst. De jeugd van de middelbare school mag ballen gaan knallen en scoren van 18.00-19.00 uur. De trainer en spelleider is onze eigen ambulante predikant floorballer Jan-Martin Berghuis! Lijkt het jou leuk om een uurtje te floorballen, neem vrienden mee en geef je op bij Ilja Waszink of Erna de Croon
Tel: 06 30206098 Mail: activiteiten@pknloenenveluwe.nl



Happen & trappen zoekt hapadressen (juni)

Voor twee leeftijdsgroepen organiseren we happen & trappen voor de jeugd. Op de fiets gaan we door Loenen en hopen we van adres naar adres. In het ene huis een soepje of voorgerechtje, het volgende adres iets warm te happen, daarna het toetje en wie weet tussendoor nog ergens een snack? Fietsend komen ze in kleine groepjes langs. Met dat trappen komt het wel goed. We zoeken mensen die het leuk vinden dat de jeugd bij jou thuis langs komt om wat te happen/eten. We willen dit voor twee leeftijdsgroepen gaan doen: op vrijdagavond 6 juni voor de oudere jeugd (middelbare school), op zondagmiddag 22 juni voor kinderen van de basisschool (onder begeleiding van ouders/verzorgers). Lijkt het je leuk dat onze jeugd jouw huis & keuken aandoet, geef je dan op bij Ilja Waszink of Erna de Croon
Tel: 06 30206098 Mail: activiteiten@pknloenenveluwe.nl



Grafrechten die verlopen op 31 december 2025

De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe is op zoek naar de rechthebbende/belanghebbenden van onderstaande urnenkelder waarvan de grafrechten verlopen op 31-12-2025.

Indien de grafrechten niet worden verlengd voor 31-12-2025 zal de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe na 01-07-2026 de grafbedekking verwijderen en kan de urnenkelder geruimd worden, waarna het voor heruitgifte beschikbaar komt (zie ook het geplaatste bordje bij de betreffende urnenkelder).

Voor informatie kunt u contact opnemen via e-mail: krmloenen@gmail.com

Grafnr	1 ^e overledene	overl.datum	2 ^e overledene	overl.datum
VII 15	Boot-Evers B.G.	18-07-1983	Boot G.R.	24-08-1995

In memoriam

Op vrijdag 17 januari is op 87 jarige leeftijd overleden Antonius Johannes Grube
Hij woonde in verzorgingshuis De Beekwal in Eerbeek.
Vrijdag 24 januari was zijn crematie in de Omarming te Zuthpen.



Namens onze geloofsgemeenschap wensen wij zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie Gods troost en kracht toe.

Kopy volgende nummer

Voor het April nummer 2025 dient de kopij binnen te zijn:



- In de postbus uiterlijk donderdag **13 maart** bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
- Per e-mail uiterlijk vrijdag **14 maart** kontaktbladloenen@gmail.com in een Word bestand, **zonder** tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank. De redactiecommissie

Dubbel nummer augustus / september

Ook de redactiecommissie van het Kontaktblad gaat op zomerreces.
Daarom is in afstemming met beraad van kerken besloten om de uitgaves van augustus en september voortaan samen te voegen en uit te brengen in augustus.

Dit houdt in dat de copy voor de activiteiten in augustus en september dus in juli aangeleverd moet worden.

Alvast bedankt voor uw begrip!



Vormgeving Kontaktblad vernieuwd



Zoals u wellicht heeft gezien hebben we een aantal wijzigingen uitgevoerd voor ons kontaktblad.

Na ruim 20 jaar achtte de redactie het wenselijk om een ander lettertype in te voeren. Ook is de vormgeving op het voorblad enigszins aangepast.

Bedankje

Hartelijk dank voor de mooie bloemen, vele kaarten en lieve woorden die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksfeest.
Hannie en Hans Ruegebrink

Bedankt!

Colofon

Protestantse gemeente te Loenen Veluwe
Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen
Ambulant Predikant: Jan Martin Berghuis
Email: jmberghuis@getijde119.nl
Scriba: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 055-5052072
e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
Website: www.pknloenenveluwe.nl
Bankrekeningnummers:
Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234
Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961
Restauratiefonds : NL85RABO0336761961
Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek
H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336 754 566
Kerkbestuur: NL 10 RABO 0336 761 953
Kerkhoffonds: NL 24 RABO 0336 762 283

Locatieraad Loenen/Eerbeek:
A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com
tel. 06-14511842
W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313-655886
W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl tel. 06-27625837
Pastoraatsgroep
Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055-5053234
Joep van Aggelen tel: 06-5134395
Locatie secretariaat: Tel. 055-5051263
1^e en 3^e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur
Voor zeer dringende berichten: 06-23434900
e-mail: loenen-eeerbeek@franciscusparochie.com

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.
Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com
Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen.

Sobermaaltijd

Op woensdag 2 april houden we weer een oecumenische Sobermaaltijd in het Parochiehuis.
Het is een maaltijd met soep (zonder vlees) en brood waarbij wij aandacht hebben voor een goed doel.



Een gezamenlijke maaltijd voor Katholieken en Protestanten en wie er nog bij wil zijn. Een moment in de vastentijd om samen te beleven.
Vanaf 17.45 uur bent u welkom en om 18.00 uur begint de maaltijd.

Aanmelden kan door middel van de lijsten in de kerk
U kunt zich ook opgeven bij:
Jozien Evers jggevers@planet.nl 06 30560411
Dicky Verheul: dickyverheul@hetnet.nl 06 27507486



Het gebeurde bij een tankstation in Hoogeveen. Ik stap uit de auto en loop in een automatische beweging naar de brandstofslangen. In mijn ooghoek zie ik plots het verbaasde gezicht op het reclamebord dat mij met schreeuwende de zonnestudio binnen wil lokken. Er gebeurt iets vreemds: de schrikbarende gedachte "je wordt wit!" nestelt zich in mijn achterhoofd. In de pompshop kijk ik (on?)bewust toch nog even extra in de spiegel. "Ik wit?". Ik voel dat mij een gebrek of behoefte wordt aangepraat. Zo werkt reclame: confronteren, zich op het netvlies van je zintuigen nestelen, een behoefte oproepen en een aankoop uitlokken. Etaleurs weten drommels goed wat ze doen. Supermarkten zijn een tuin vol verleidelijk uitgestalde producten die je allemaal toeschreeuwen "koop mij!" – zet er een bordje 'reclame' of 'aanbieding' bij en we zijn verkocht. Toch? De geur van versgebakken brood – ik vind het onweerstaanbaar. Mijn ogen volgen mijn neus, mijn hersenen prikkelen iets dat mij het water in de mond doet lopen (en soms ook mijn portemonnee doet openen..). Reclame! Het zet mij stil bij de vraag welke 'reclame' jij als mens uitdraagt. Wat ervaren mensen als ze met jou in aanraking komen? Kunnen anderen ook iets van God in jou 'proeven'? In 2 Korinthiërs 2:15 roept de apostel Paulus ons op om "de geur van Christus" te verspreiden. Gewoon in



wie je bent, in je gedrag en houding. In de eerste eeuw na Christus was in de samenleving heel duidelijk merkbaar dat christenen anders in het leven stonden. De manier waarop zij omgingen in de relatie man-vrouw, met hun kinderen in het gezin en in situaties van werk (lees Efeziërs 5:21-6:9) en met elkaar in hun gemeenten (lees Handelingen 2: 41-47) was fundamenteel anders en viel op. Ze lieten een positieve indruk achter, bij God en bij de mensen om hen heen: "Ze eerden God, en het hele volk had waardering voor hen" (vers 47). Welke 'geur' verspreiden zij? Welke opvallende reclame maakten zij? Niks schreeuwerigs of dwingend. De geur van Christus zat in – wat Galaten 5:22 noemt – "de vrucht van de Geest (van God), die bestaat uit liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, ingetogenheid". Hoe fijn is het iemand te ontmoeten die deze deugden bezit: een persoon met liefde, een blij persoon, iemand die vrede sticht, een groothartig iemand, niet



kreterig, een welwillend iemand die openstaat voor allen, een goed iemand, bescheiden en niet hoogmoedig. Kortom: alles wat Jezus ons voorleefde. Wie in Zijn voetspoor gaat is een wandelende reclame voor Gods bedoeling met onze samenleving. Hij of zij is al een zonnetje! (geen zonnebank meer nodig)

Jan-Martin Berghuis, ambulante predikant
Protestantse Gemeente

Klussenmorgen



De maand maart is aangebroken, dat wil zeggen dat de volgende klussenmorgen na een winterperiode gehouden wordt op vrijdag 7 maart. Aanvang 8.00 uur. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Mogelijk zijn er nieuwelingen die ook mee willen helpen. Ze zijn van harte welkom, zoals onze voorzitter al schreef.
Namens de werkgroep: Willem Klomp

Inleveren kopy kontaktblad 2025

Maand van uitkomen

Postbus

Email



April
Mei
Juni
Juli
Augustus/september
Oktober
November
December

13 maart
10 april
15 mei
12 juni
10 juli
11 september
9 oktober
11 november

14 maart
11 april
16 mei
13 juni
11 juli
12 september
10 oktober
12 november

Misintenties

Zondag	2 maart	Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian Intenties: ---
Woensdag	5 maart	As woensdag, Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian Intenties: ---
Zaterdag	8 maart	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have Intenties: Overl. echtpaar Reulink-Harmsen, fam. Reusken en Annie Reusken-Peters
Zondag	16 maart	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian; Intenties: Henk Derickx
Zaterdag	22 maart	Eucharistieviering, voorganger P. Thanh Intenties: Overl. ouders Beekman-Tiedink
Zondag	30 maart	Eucharistievering, voorganger P. Sebastian



Protestantse gemeente

Zondag	2 maart	10.00 uur	Ds. J. Ek – Brummen Koffie na de dienst Coll: Voor de Kerk
Zondag	9 maart	10.00 uur	Dhr. J.- M. Berghuis - Wolfheze Afscheid kerkenraadsleden Koffie na de dienst Coll: Werelddiaconaat in Kameroen
Zondag	16 maart	10.00 uur	Ds. B. Bomer – Doesburg Biddienst voor gewas en arbeid Coll: Bouwen aan vrede in het Midden-Oosten
Zondag	23 maart	10.00 uur	Ds. H. Boter – Apeldoorn Coll: Voor de Kerk
Zondag	30 maart	10.00 uur	Ds. P. Middelkoop – Doetinchem Coll: Voor de Kerk

See You Again

16 maart See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek
30 maart See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek

Rooms Katholieke parochie

Zondag	2 maart	10.00 uur	Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian m.m.v. Con Spirito
Woensdag	5 maart	17.00 uur	As woensdag, Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian, m.m.v. Con Spirito
Zaterdag	8 maart	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have m.m.v. Con Spirito
Zondag	16 maart	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian
Zaterdag	22 maart	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Thanh m.m.v. Con Spirito
Zondag	30 maart	10.00 uur	Eucharistievering, voorganger P. Sebastian m.m.v. Con Spirito